

Momenten van diaconale bezinning

1 Petrus 4: 7-11

'Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt ...' (1 Petrus 4: 11b)

Gaven

'Ik help altijd broeder de Bruin, want hij vindt het fijn als ik het doe.'

'Laat mij het maar doen, want ze zijn mij zo gewend.'

'Het bemoedigt mij als mensen dankbaar zijn voor mijn hulp.'

Herkenbaar, deze uitspraken? Eigenlijk helemaal geen vreemde of onbegrijpelijke uitspraken; je kunt het zomaar ook zelf zeggen als je bezig bent in de gemeente. Verleidelijk ook en blijkbaar heeft Petrus dat in de gaten. Hij geeft in zijn eerste brief aandacht aan de gaven die gemeenteleden ontvangen hebben.

In dit gedeelte haalt hij twee gaven naar voren: de gave van het spreken en de gave van het dienen. Het zijn gaven die God gegeven heeft, daar begint het bij. Ze zijn niet van onszelf, we hebben ze van God ontvangen: wij zijn een instrument in Gods hand, welke gave we ook ontvangen hebben.

Kwetsbaar

Maar hoe wordt nu duidelijk dat God de bron is van je gave? Bij de gave van het spreken is het duidelijk, want je spreekt van God en zijn Koninkrijk en wat je in Jezus Christus ontvangen hebt. Je geeft Hem daarmee de eer.

Anders is het bij de gave van het dienen. Om te kunnen helpen, is het spreken van God niet nodig. Dat maakt deze gave kwetsbaar, vooral voor eigenwaan. Om het dienen te beschouwen als iets dat *ik* goed kan en het helpen van de ander iets wordt dat *ik* in de vingers heb. Om de dankbaarheid en complimenten die *ik* ontvang te zien als iets dat van mij en voor mij is.

Eer

Daarom is het bij de gave van het dienen zo belangrijk om in de Bron geworteld te blijven. God is het die mij deze gave gegeven heeft. Hij is het die mij kracht geeft om dit werk te doen.

Alleen zo komt wat wij van God ontvangen hebben weer terecht waar het hoort, namelijk bij Hemzelf: Hij krijgt de eer voor wat Hij ons zo rijkelijk gegeven heeft. Zoals Petrus het zegt: '... te dienen uit kracht die God schenkt, zodat God in alles verheerlijkt wordt'.

(Gespreks)vragen

1. *Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt.* Wat roept dit bij u op?
2. Herkent u dat: dat het lastig is om de dingen die u in het dienen doet als gave van God te zien? Bijvoorbeeld als u boodschappen doet voor iemand die het niet meer kan.

Noemt u dat een gave waar u kracht van God voor ontvangt zodat God daarin verheerlijkt wordt?

Ingrid Dobbe