

Rapport 6 van het moderamen

In dit rapport reageert het moderamen op de actuele ontwikkelingen en de door de overheid gegeven, daarbij passende richtlijnen. We doen dat in dankbaarheid voor de overheid, die ons door God gegeven is en die in deze tijden van ongeken-
5 de dreiging haar verantwoordelijkheid neemt en leidinggeeft.

Ook zijn we dankbaar dat er bij deze overheid begrip blijft voor niet alleen de gewenste ruimte voor de kerken om de bediening van het Woord voortgang te doen vinden en ‘de lofzang gaande te houden’, maar ook de relevantie daarvan voor ons volksleven.

10 Intussen denken we met bewogenheid aan onze afgevaardigden en kerkleden, maar ook aan allen direct of indirect door het coronavirus getroffen zijn. En aan hen die grote persoonlijke offers brengen in de zorg voor getroffen- en hulpbehoevenden. Onze hoop en bede is, dat de Heere zich over ons ontfermt en nog weer betere tijden wil doen aanbreken. De berichten die ons vandaag van het RIVM bereikten geven aanleiding om hoop te houden op een
15 goede afloop voor zoveel mogelijk mensen. Tegelijk belijden we dat onze tijden in Gods Handen zijn.

Planning

Eerder spraken we de voorzichtige hoop uit dat de vergaderweek in maart verschoven zou kunnen worden naar april. Intussen is duidelijk dat dat onmogelijk is. Dat geldt ook voor
20 de eveneens gecommuniceerde vergaderdata van 25 en 26 mei.

Het moderamen heeft overwogen een vergaderweek in juni uit te schrijven, maar daarvan toch afgezien. Om te beginnen blijft ook de door de overheid gestelde datum van 1 juni met onzekerheid omgeven. We mogen op dit moment wel hopen, maar er niet op rekenen
25 dat de beperkingen zullen zijn opgeheven. Feit blijft dat we vanuit allerlei delen van het land moeten samenkomen, terwijl er qua besmettingsgraad regionaal nog wel verschillen zijn.

Maar belangrijker nog is voor het moderamen de volgende overweging. Stel dat de beperking van onze bewegingsvrijheid begin juni wordt opgeheven, hoe zullen we er met
30 elkaar dan aan toe zijn? Niet alleen het volksleven, ook het kerkelijke leven moet dan weer op gang komen. We zullen veel te verwerken hebben, en samen met onze gemeente hopelijk wat aan geestelijke duiding toekomen. We zullen ook gewoon moe zijn. Daarom heeft het moderamen besloten de synode niet meer voor de zomer bij elkaar te roepen.

35 Dat geeft ons dan wel vrijmoedigheid, zij het eens temeer Deo Volente, om in het najaar twee plenaire vergaderweken te plannen: 29 september t/m 2 oktober en 24 t/m 27 november. Of het dan mogelijk zal zijn in november de synode te sluiten, zal nog moeten blijken. Het is mogelijk dat we in januari 2021 nog een of twee dagen bij elkaar moeten
40 komen.

De tijd tot aan de volgende synode (juni 2022) wordt zo wel erg kort. Bijvoorbeeld deputaatschappen zouden daardoor bij de uitvoering van hun opdrachten in problemen kunnen komen. Daarom stelt het moderamen voor de volgende synode niet in 2022 maar in
45 2023 te doen houden. Wij hebben ons er bij de rapporteur van commissie 6 van vergewist dat er geen voorstellen met financiële implicaties liggen, die geen uitstel kunnen velen. Mocht dat bij nader inzien toch anders liggen, dan zullen we als moderamen samen met commissie 6 bezien, hoe daarmee om te gaan.

Eerder al drongen we er op aan te bevorderen dat de samenstelling van de synode zoveel
50 mogelijk ongewijzigd zou blijven. Dat doen we nu opnieuw. Broeders predikanten die een

5 beroep aannamen, zouden in overleg met hun oude en nieuwe kerkenraad mogelijk met synodale vergaderweken toch enige rekening kunnen houden. Aftredende ouderlingen en diakenen kunnen aan hun kerkenraad verlenging van hun ambtstermijn vragen tot in elk geval het eind van dit kalenderjaar om, waarschijnlijk in hun kerkenraad dan boventallig, (slechts) deze taak voor het breder kerkelijk leven nog te volbrengen.

Schriftelijke ronde

10 In rapport 4 vroegen wij u de rapporteurs van de commissies 4 en 7 te voorzien van uw schriftelijke vragen in eerste ronde. Uitgaande van een toen nog verhoopte vergaderweek in april gaven we u gelegenheid tot het eind van deze week.

15 We realiseren ons dat onder de gegeven omstandigheden veel andere zaken uw aandacht vragen. De onmogelijkheid van een vergaderweek in april geeft ruimte voor het opschuiven van de inleverdatum voor schriftelijke vragen. Die geven we u dan ook graag, zij het om de voortgang van het werk in de commissies te dienen ook weer niet te veel: tot uiterlijk 17 april. We vertrouwen er graag op dat u, indien van toepassing, dan ook uw schriftelijke vragen bij andere nog te behandelen commissierapporten hebt ingediend.

Commissie kerk-zijn

20 Er is bij het moderamen een aantal vragen binnengekomen naar aanleiding van het voorstel van de instelling van een commissie kerk-zijn. Sommige vragen waren kritisch, maar het aantal vragenstellers en de mate van kritiek waren niet dusdanig dat het moderamen zich genoodzaakt zag het voorstel in te trekken of maar te heroverwegen.

25 Nogmaals zij gezegd, dat het moderamen een sterke overtuiging heeft dat we niet tot zeer ingrijpende besluitvorming betreffende de eenheid in eigen kerkverband en met andere kerken mogen overgaan vóórdat we ons hebben verstaan met diepe, wezenlijke vragen die gaandeweg bij de synode zelf zijn opgekomen en op verschillende momenten door afgevaardigden verwoord. Er is nu een aantal extra vragen ingediend, dat we doorsturen aan de rapporteur, ds. C.C. den Hertog.

30 Bij de samenstelling van de commissie heeft het moderamen een aantal overwegingen gehad:

- gezien de aard van de vragen zou de (vooral systematisch-)theologische inbreng gewaarborgd moeten zijn, alsmede expertise op kerkordelijk vlak;
- de leden zouden enige afstand moeten hebben van het werk van deputaten eenheid, kerkorde en kerkrecht, commissie 4 en commissie 7;
- de samenstelling zou op breed vertrouwen in de synode moeten kunnen rekenen.

40 Naar aanleiding van de reacties op ons voorstel heeft het moderamen ds. A.A. Egas verzocht tot de commissie toe te treden. Hij is daartoe bereid gebleken en dat stemt ons dankbaar.

45 Wat vanzelf spreekt, maar wat in het licht van het offer dat we van hen vragen, best nog eens gezegd mag zijn – we weten van alle leden dat zij een grote liefde voor onze kerken hebben en een sterke bewogenheid bij hun huidige situatie. Daarvan zijn we trouwens allen bij elkaar van overtuigd.

Namens het moderamen,
ds. S.P. Roosendaal, scriba II