

# Gods Woord

er aanknopingspunten te onderwerp in het realiseren bouw van de tempel of de beheer van de kerkelijke (geldelijke) offers van de Heeft dan de afdracht van Bijbel ons wat te zeggen? Of daarvan andere ijkpunten? 'rentmeesterschap' ons iets Kortom, welke handvatten die van belang zijn voor het kerkelijke gebouwen en de daarmee samenhangende kosten.



vinden voor ons van de tabernakel, de herbouw ervan? Het gebouwen vraagt gemeenteleden. de 'tienden' in de zijn er in plaats Zegt het begrip in dit verband? reikt de Bijbel ons aan beheer van de

Samengevat kunnen wij aan de hand van de bouw van de tabernakel, de (her)bouw van de tempel, de instelling van de tienden en van wat in het Nieuwe Testament staat over het 'geven' en van het begrip 'rentmeesterschap' de volgende Bijbelse lijnen trekken:<sup>1</sup>

1. *Het kerkgebouw* - kerkgebouw is meer dan alleen een gebouw van steen. Het is een plaats die voor God is afgezonderd en **aan God is gewijd**. De overige kerkelijke gebouwen zijn dat niet, maar zijn ondersteunend aan de dienst van God en het gemeentelieven.
2. *De bouw van de tabernakel* - God wilde wonen middenin Zijn volk in een tabernakel waarin veel goud verwerkt was. Het hele volk werd aangesproken om daarvoor te geven van het goed dat het volk van de Egyptenaren had meegenomen, maar het werd aan iedere Israëliet **persoonlijk** overgelaten. In dit verband komt de term 'vrijwillig' veel voor in de Bijbel. En dat niet alleen om de bouw van de tabernakel mogelijk te maken, maar "tot al haar dienst en tot de heilige klederen" (Ex. 35:21).
3. *De bouw van de tempel* - Het opvallende bij de begeerte van David en Salomo om de tempel te bouwen was **de eer en de grootheid van God**. Het kwam God toe. De **liefde tot God** drong David. De liefde van waaruit hij zijn God kon bezingen in de Psalmen. Zie bijvoorbeeld ook zijn laatste lof- en danklied (2 Sam. 22). Liefde tot God drong David, maar niet minder

# Gods eer

<sup>1</sup> Deze samenvatting is gebaseerd op een uitgebreide Bijbelstudie die u kunt aanvragen bij de scriba of kunt downloaden van de website [www.cgkvlaardingen.nl](http://www.cgkvlaardingen.nl).

Salomo. Dat blijkt uit de grootte en de inrichting van de tempel. De tempel overtrof de tabernakel. Salomo bouwde overigens eerst de tempel en toen zijn paleis.

4. *De herbouw van de tempel* - De geschiedenis van de herbouw van de tempel maakt duidelijk dat de herbouw niet (altijd) direct op het eerste plan stond. Het ging daarbij niet om de tempel als zodanig. Het ging om méér. Het volk was in eerste instantie niet op God gericht. Zorg voor het huis van God zegt iets over **de verhouding met en tot God**. De focus van het volk lag elders; er moesten andere prioriteiten gesteld worden. Is hier niet opnieuw de liefde tot God het punt waarom het draait?
5. *De tienden* - Het geven van de tienden stond vanaf de inzetting ervan door de Heere bij het volk Israël in het teken van het onderhoud van de Levieten, de priesters en sociale zekerheid. Zij die door God waren afgezonderd voor Zijn dienst moesten onderhouden worden; Zijn dienst moest kunnen doorgaan. Voor ons lijkt hierbij meer de gedachte van belang **de dienst van God mogelijk te maken** of te houden in plaats dat het accent ligt op het invoeren van de tienden als min of meer verplichte afdracht. In het Nieuwe Testament wordt ook immers de opdracht van de tienden niet (her)bevestigd?

Verantwoordelijkheid

6. *Het 'geven'* - Uit de aangehaalde gegevens over het geven blijken een paar kernwoorden van belang: gezindheid, liefde tot God, vrijwilligheid, **de eer van God**. In het geven blijkt iets van de **gezindheid van de gever**.

7. *Rentmeesterschap* - De Bijbel houdt ons het principe van het rentmeesterschap voor, echter niet vrijblijvend! Rentmeesterschap houdt een **verantwoord beheer** in van wat ons is toevertrouwd. En dan niet alleen 'ons' als collectief, maar ook ieder van ons persoonlijk. Wij hebben allemaal een persoonlijke **verantwoordelijkheid**. Om het voortdurend goed te doen (elk moment kan immers de heer komen voor de verantwoording) en ook met het oog op de toekomst (om alles in goede staat aan de volgende generatie over te dragen).

Liefde tot God

Op grond van deze lijnen is de conclusie gerechtvaardigd dat het beheer van de kerkelijke goederen als een verantwoordelijkheid gezien moet worden van ons allen. En dan niet alleen als plicht, maar ook vrijwillig, uit liefde tot God. Dan mag het óók wat kosten, in voor- en tegenspoed. En het blijkt dat het geven in de Bijbel niet echt karig was. Directe lijnen voor de inrichting zijn niet uit de Bijbel te herleiden, of het zou de lijn moeten zijn dat het beste nog niet genoeg voor God is. Uit liefde voor Hem!