

# Deputaten geestelijke verzorging varenden



## Bijbelstudie

---

### De zevende boetsalm - Psalm 143

De opbouw van de psalm:

Vers 1-6 klacht en gebed

Vers 7-12 vurige smeekbeden

Vers 1-6

Psalm 143 is een gebed. De dichter verkeert in nood. Vijanden benauwen en vervolgen hem.

"O HEERE! hoor mijn gebed, neig de oren tot mijn smekingen; verhoor mij naar Uw waarheid, naar Uw gerechtigheid." Hij pleit op de trouw van God.

Hij roept tot de God van het verbond; hij kan zeker niets eisen, maar smeekt om genade: "Ga niet in het gericht met Uw knecht; want niemand die leeft, zal voor Uw aangezicht rechtvaardig zijn." De psalmist gebruikt duidelijke woorden. Wat hij lijdt, is verdiend. Dat erkent hij. De HEERE kan het niet verkeerd doen!

Ieder mens staat schuldig voor God. De apostel Paulus schrijft naar waarheid: "Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods; en worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is." (Rom. 3: 23, 24)

Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde.

De dichter is slachtoffer van meedogenloze vervolging: "Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertreedt mijn leven ter aarde; hij legt mij in duisternissen, als degenen die over lang dood zijn."

Enkele keren maakt hij een toespeling op de dood (de verzen 3 en 7). Blijkbaar heeft hij de dood voor ogen. Het is geen wonder dat hij verbijsterd is.

Hij kan volstrekt niet pleiten op iets in zichzelf! Het enige wat hem troost geeft, is datgene wat de HEERE gedaan heeft voor oud-Israël. In vers vijf zegt hij immers: "Ik gedenk aan de dagen van ouds; ik overleg al Uw daden; ik spreek bij mijzelf van de werken Uwer handen."

In de geschiedenis heeft de HEERE Zich bepaald niet onbetuigd gelaten. Daar put de dichter moed uit.

Vers 6a - "Ik breid mijn handen uit tot U." Als een bedelaar toont hij zijn lege handen en zoekt hij het bij de HEERE. "Bij U, HEER', is de Levensbron."

Het is hem om God te doen - om Gods gunst.

Vers 6b - "Mijn ziel is voor U als een dorstig land." Zo sterk is zijn zielsbegeren! Denk het u eens in.

Vers 7-12

We horen een vurige smeekbede. De dichter vraagt om hulp voordat het te laat is: "Verhoor mij haastelijk, HEERE!" Hij bidt dat de HEERE Zich genadig over hem wil ontfermen.

Vers 7b - "Verberg Uw aangezicht niet van mij." De kerkvader Augustinus (354-430) schrijft zo treffend: "Omdat Gij Uw aangezicht had verborgen, ben ik voor U geworden als een land zonder water. U hebt Uw aangezicht afgewend van de hoogmoedige, geef het terug aan de nederige. Wend Uw aangezicht niet van mij af."

De dichter pleit op Gods goedertierenheid, dat is op Zijn verbondstrouw (de verzen 8 en 12).

Voor goedertierenheid staat in het Hebreeuws een woord dat zeggen wil, dat God Zijn genadeband legt tussen Zichzelf en de zondaar, die Hij opzoekt naar Zijn welbehagen. Dat is een levensband, een genadeband.

De dichter heeft grote gedachten van de HEERE en mag zeggen: "Ik betrouw op U" en even verder: "Gij zijt mijn God!" Tot Wie zou de dichter beter kunnen gaan?

Hij vraagt ook om onderricht: "Leer mij Uw welbehagen doen, want Gij zijt mijn God! Uw goede Geest geleide mij in een effen land."

Wie vergeving ontvangt, krijgt een heel ander doel in zijn leven. Aan het gebed om vergeving (vers 2) is onlosmakelijk verbonden het gebed om vernieuwing (vers 10).

Hij heeft een Gids nodig. (vergelijk Nehemia 9: 19, 20). De HEERE moet hem voortaan de weg wijzen - de weg van Gods inzettingen.

Er zijn namelijk struikelblokken en Ielijke putten.

"Uw goede Geest geleide mij." De Heilige Geest wordt hier de goede Geest genoemd.

De Heilige Geest is volmaakt goed. Hij werkt het goede.

Er is geen levenszucht, geen bekering, geen vernieuwing, of het is die goede Geest Die dat goede werkt.

Wij kunnen het alleen bederven.

Wat hebben wij de Heilige Geest nodig! Hij doet ons Christus kennen en uit Hem leven.

"Uw goede Geest geleide mij in een effen land." Deze woorden drukken uit het diepe verlangen, dat het effen is tussen God en de dichter. Laat het goed zijn: een vlak veld tussen de HEERE en u.

Bij het "effen land" mogen we ook denken aan het land van de eeuwige rust. Wie kan u brengen door de Doodsjordaen? "Uw goede Geest geleide mij in een effen land." En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn.

De nood van de dichter blijkt uit vers elf, waar hij smeekt: "O HEERE! maak mij levend, om Uws Naams wil; voer mijn ziel uit de benauwdheid, om Uw gerechtigheid."

De HEERE is toch de Getrouwe?! Zo heeft Hij Zich toch geopenbaard?! Zo heeft Hij Zich toch bekend gemaakt als de God van het verbond?!

"Om Uws Naams wil" - in Nieuwtestamenteisch perspectief kunnen we zeggen: om Christus' wil.

De dichter belijdt: "Gij zijt mijn God" en: "Ik ben Uw knecht." (de verzen 10 en 12). Zo smeekt hij de HEERE om hulp.

Vers 12 - "En roei mijn vijanden uit." Het is: of hij, of de vijanden. Het komt er op aan! Die vijanden staan hem naar het leven; zij dienen de HEERE volstrekt niet.

### Gespreksvragen

1. Wat kan de oorzaak zijn van ontbrekend schuldbesef?
2. Waar moet schuld belijden altijd op uitlopen?
3. Voelen wij ons persoonlijk ook mee verantwoordelijk voor de zonde van anderen?
4. Wat bedoelen we, als we zeggen: "De HEERE moet ons dode hart levend maken."
5. De dichter bidt: "Leer mij Uw welbehagen doen." Hoe moeten wij deze woorden uitleggen? Is dit een moeilijke bede?
6. Weet u nog enkele Bijbelgedeelten waar het gebed om vergeving en het gebed om vernieuwing heel nauw aan elkaar zijn verbonden?
7. De psalmist vraagt: "Uw goede Geest geleide mij in een effen land." Wat is het liefste werk van de Heilige Geest?
8. Ziet u verschil tussen de laatste pagina's van de Christinnereis en van de Christenreis van John Bunyan? Vindt u er ook iets van een effen land?
9. Kunt u begrijpen dat mensen zich stoten aan vers twaalf? Hoe moeten we daarmee omgaan?