



Calvijn over het begin van het geestelijk leven

De geboorte van een kind is altijd een groot wonder. Ook de wedergeboorte is een groot wonder. Van huis uit zijn wij namelijk dood door de misdaden en de zonde. Maar het is God de Heilige Geest Die dode harten levend maakt. Hij verlicht het verstand en onwilligen maakt Hij gewillig. Dat is een geweldig wonder. Professor J.J. van der Schuit (die ook predikant geweest is in Kampen en Amsterdam) zei: "Het gaat hier over het ontstaan van geestelijk leven. En ik geloof te moeten zeggen, dat wij in betrekking tot het ontstaan van geestelijk leven weleens wat al te vluchtig denken ... Er wordt in onze tijd veel meer gesproken over de geloofsactie dan over de geboorte uit God. Men zegt u meer, dat gij geloven moet en dat gij doen moet. Ik heb daar geen bezwaar tegen ... Maar als je mij nu alleen zegt, in de weg van het verbond, dat eg hebt te geloven en dat je je hebt te bekeren en je hebt me niets anders te vertellen, dan zeg ik u, dat gij een stuk passeert. Nee! dan zeg ik u, dat gij het stuk passeert. Dan heb ik er niet op tegen, wat gij zegt, maar dan heb ik erop tegen wat gij niet zegt." Het is duidelijk dat het hier om een fundamentele zaak gaat. Het is zeker de moeite waard daar in Kompas aandacht aan te geven.

Wat zegt bijvoorbeeld Calvijn over het begin van het geestelijk leven? Wedergeboorte is noodzakelijk. Calvijn zegt: De harten van alle stervelingen zijn van nature van steen. In de wedergeboorte maakt God de stenen harten der Zijnen zacht. Wedergeboorte is onmisbaar. Anders kun je niet behouden worden. Het onderwijs van de Heere Jezus aan Nicodemus kan ons daarvan overtuigen.

De wedergeboorte is een daad van de Heilige Geest. God werkt door Woord en Geest. De Heere God roept zondaren tot bekering. Hij bewerkt ze tot het eeuwige leven. Hij doet dat binnen de bedding van de kerk. Natuurlijk kan het gebeuren, denk maar aan zendingssituaties, of andere bijzondere omstandigheden, dat God iemand krachtig tot bekering brengt buiten de kerk.

Maar de gewone wijze waarop de Heere wil werken, is, dat hij werkt binnen de bedding van de kerk en dat Hij onder de prediking van het Woord en in de dienst des Woords Zijn werk wil voortzetten. Dat moeten we goed vasthouden.

In de wedergeboorte gebeurt er iets. Ja, er voltrekt zich een wonder. De verdorven natuur wordt vernieuwd. Gods geestelijk koninkrijk begint bij de ondergang van het vlees, bij het sterven van de oude mens, maar zo dat vervolgens het herstel van de nieuwe mens volgt.

Het gaat om een innerlijke vernieuwing.

Hoe wederbaart God de Zijnen? Hij doet het door de Geest en het evangelie van Christus.

Door de beloften, in Christus gefundeerd, wederbaart God het verkoren volk, dat Hij Zich verzamelt tot het eeuwige leven.

Wedergeboorte is levendmaking tot het hemelse leven. De Heere vernieuwt het zondaarshart. God reformationeert de harten, de zielen, door Zijn Geest.

Calvijn maakt een duidelijk onderscheid tussen Gods kinderen, die door Zijn Geest hervormd zijn, en alle nakomelingen van Adam, in wie verderf en slechtheid heerst.

De wedergeboorte of levendmaking is een wonder dat de natuur ver te boven gaat. Ze berust niet op 's mensen vrije wil. Deze vernieuwing is zelfs voortreffelijker dan de schepping.

In de kerk zijn ook mensen die niet of nog niet zijn wedergeboren. Ze delen niet of nog niet in de genade. Het geloof kan nooit worden losgemaakt van de geest der wedergeboorte.

De wedergeboorte dient tot vernieuwing van het leven. De Geest der wedergeboorte geneest de zonden die ons aankleven. Dit ziet op de heiliging. God heiligt de Zijnen door de Geest der wedergeboorte. Hij neemt hun zonden weg. Zij die door de Geest vernieuwd worden, zijn volzaam.

Het mag duidelijk zijn dat Calvijn een voluit Bijbels geluid laat horen.

De dichter zingt:

*Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond
Uw trouwe hulp; stier mij in rechte sporen;
Gelijk een schaap heb ik gedwaald in 't rond,
Dat, onbedacht, zijn herder heeft verloren;
Ai, zoek Uw knecht, schoon hij Uw wetten schond;
Want hij volhardt naar Uw geboon te horen.*