

# Deputaten geestelijke verzorging varenden



## Meditatie

---

### Christus heeft alle macht

*En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde."  
Mattheüs 28: 18*

Christus is opgestaan uit de dood. Van binnenuit heeft Hij de dood overwonnen! Hij is de Overwinnaar van het kwaad en van de zonde, de Bestrijder van satan, de Overwinnaar van dood en graf. De opstanding van de Zaligmaker is een historisch feit. Christus leeft en Hij leeft met Zijn kerk mee. Hij verscheen aan Zijn discipelen; Hij was het echt. Hij liet Zijn handen zien en Zijn zijde. De Heere Jezus wilde de laagste plaats innemen. Hij wilde de weg gaan van lijden en sterven aan het kruis, als betaling voor onze zonden.

Hij is opgestaan op de derde dag, zoals Hij voorzegt had. Hij zal niet langer pijn en moeite lijden. Christus leeft! Dat is echt het fundament van ons heil, van onze eeuwige zaligheid. Door Zijn dood heeft Christus onze schuld verzoend en door Zijn opstanding heeft Hij het eeuwige leven verworven/verdiend. Christus is nu in de hemel, aan de rechterhand van God de Vader. Hij heeft grote eer ontvangen en mag zeggen: "Alle macht inde hemel en op de aarde is aan Mij gegeven."

Alle macht in de hemel - oneindige macht heeft Hij. Dat kunnen wij niet in kaart brengen. Wij kunnen geen landkaart tekenen en zeggen: "Tot zover. Daar houdt het op." In werkelijkheid gaat het verder zonder einde. Oneindige macht heeft Hij. Zijn macht is almacht.

Hij heeft macht om te scheppen. Hij zorgt voor iedereen en alles. Dat blijft Hij doen.

Hij heeft alle macht op aarde en in de hemel. De Vader heeft gezegd dat Hij nu alle macht kreeg, door Hem te dienen, door Hem te gehoorzamen, door het losgeld te betalen, door te sterven aan het kruis. Dat is wat Christus deed. Hij heeft Zijn werk voltooid. Nu kan Hij zeggen: "Alle macht in de hemel en op de aarde is aan Mij gegeven."

Hij heeft Goddelijke macht gekregen. Hij regeert vanuit de hemel. De engelen zijn Hem gehoorzaam op ieder teken van Hem. Hij regeert de sterren: de Poolster, de Grote Beer, de Kleine Beer, de Orion. Christus leidt hen. Hij is in de wind en de storm.

De Heere Jezus Christus heeft enorme macht in de hemel en op de aarde. Geen Russische, geen Chinese of Amerikaanse machtspersoon zal dat ooit kunnen zeggen. Op geen stukken na! Zelfs wanneer iemand macht zou hebben over alle mensen op aarde - het is nooit gebeurd en het zal nooit gebeuren - maar stel dat een president macht zou krijgen over alle mensen op aarde. Dan zal hij nog niet kunnen zeggen: "Alle macht op aarde is aan Mij gegeven." Hij zal bijvoorbeeld geen macht hebben over ziekte, geen macht over leven en dood, geen macht over de natuurkrachten (elementen), stormen, overstromingen, bosbranden etc.

Alleen Christus mag zeggen dat alle macht in de hemel en op aarde aan hem gegeven is. Dit betekent dat Hij onze dode harten kan levend maken! Dat Hij het ware geloof kan geven aan zondaren. Het betekent dat Hij Zijn kerk vergadert op aarde. Dat Hij macht kan geven aan christenen om stand te houden in verschillende situaties. Zelfs als wij zwak en klein zijn.

Het betekent dat Hij ons de mogelijkheid geeft om ons werk te doen.

De macht van Christus is veelomvattend. Hij kan vijanden onder controle houden. Zij zullen ons niets kunnen doen, wanneer Hij daar geen toestemming voor geeft.

Christus heeft alle macht in de hemel en op de aarde gekregen. Laten wij voortdurend tot Hem gaan in gebed. Hij nodigt: "Roep tot Mij; Ik zal u helpen. Roept Mij aan in de dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen en gij zult Mij eren."

De Zaligmaker wenkt: "Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven." Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.

U bent gelukkig wanneer u de Heere vaak nodig hebt. Wij mogen blij zijn, dat Hij zoveel macht heeft! Hij zal doen wat Hij wil. Wij mogen ons overgeven aan Hem.

Onze taak is niet altijd gemakkelijk. Maar de Heere Jezus Christus zegt: Ziet, Ik ben met ulieden al de dagen, ook de verdrietige dagen, ook de moeilijke dagen, al de dagen tot de voleinding der wereld.