

Collecteren: voor de naaste!

Gemeente X heeft het roer omgegooid. Na de cijfers bestudeerd te hebben, kwam men tot de conclusie dat de kerkcollecte ongeveer 10% bedroeg van het totaal aan ingekomen vaste vrijwillige bijdragen. In goed overleg met de gemeente is toen besloten om de vvb te verhogen met minimaal 10% (uiteraard naar draagkracht) en de eerste collecte te laten vervallen.

Hierna werd een schema opgesteld van alle doelen waaraan namens de gemeente geld werd gegeven. Dit werd verdeeld over de 52 zondagen. Sommige doelen werden samengevoegd tot één collecte.

Het eindresultaat was dat er op zondag tijdens de eredienst alleen maar gecollecteerd ging worden voor doelen waaruit bleek dat het geld ter ondersteuning van de naaste werd gegeven. Daar zijn diaconale doelen bij, die via de landelijke afdracht aan hun bestemming komen. Voor de eigen diaconie, met doelen voor de eigen gemeente en alle daarbuiten. Zending, evangelisatie, gezondheidszorg, alles kreeg een plekje in het schema.

Nu kan er elke zondag aan de gemeente en gasten in de dienst meegedeeld worden dat geld gegeven in de dienst ook daadwerkelijk weggegeven wordt, als dienst aan de naaste.

Nadat - zoals gezegd naar draagkracht - de gemeente haar vaste bijdragen niet alleen verhoogde, maar ook automatisch per maand vooruit ging betalen, bleek het batig saldo steevast eerder hoger dan lager uit te vallen. Iedere zondag wordt nu uitleg gegeven waarvoor de collecte bestemd is, soms vergezeld van een folder of een stukje in het kerkblaadje. Regelmatig wordt verteld wat de reactie van de ontvanger van het geld was en wat men er zoal mee gedaan heeft.

Zo heeft geld wat gegeven wordt door christenen aan de naaste een Boodschap in zich. De Gever wordt bekend en groot gemaakt. We kunnen zo als gemeenten laten zien dat we ons afhankelijk weten van God die ons zoveel rijkdom gegeven heeft, juist om het dóór te geven.

Het moet ons als gemeenten een eer zijn om ons eigen huishoudboekje op orde te hebben en te houden. Dat doen we door de week! Op zondag laten we speciaal zien oog te hebben voor hen die het veel minder hebben. Voor wie we de naaste mogen zijn.

Die twee mensen aan het begin hoeven dus niet te betalen, ze mogen meedoen met het zorgen voor de ander. Meedoen de liefde van Christus zichtbaar te maken.

Hoe het hoort? Hoe het anders zal kunnen?

Denk als diaken, als diaconie, nog eens na over bovenstaande vragen!

Betrek de gemeente in deze zaak en licht uw motivatie als diaconie toe om de dingen anders te gaan doen. Iets voor een komende gemeenteavond?

Art van der Molen