

Deputaten geestelijke verzorging varenden



Artikel

De boetpsalmen

Er zijn diverse soorten Psalmen. Ze dateren uit heel verschillende tijden. We kennen:

- Psalmen die het koningschap van de Heere bezingen	47, 93, 96-99
- Koningspsalmen	2, 18, 20, 21, 45, 72, 110, 132
- Hymnen (lofzangen)	8, 46, 75, 95, 100, 103, 104, 145, 147, 150
- Vloekpsalmen	35, 69, 109, 137
- Klaagpsalmen van het volk	44, 74, 79, 80, 83
- Individuele klaagpsalmen	3, 6, 13, 22, 38, 39, 42, 51, 61, 63, 86, 102, 130, 140, 142, 143
- Bedevaartslieederen	84, 120-134
- Dankliederen	9, 67, 107, 116, 135
- Historische Psalmen	78, 105, 106, 114
- Lof der wet	19, 119
- Wijsheidslieederen	1, 37, 49, 73, 112

De diverse Psalmen weerspiegelen het volle leven.

Het is niet verkeerd, verschillende Psalmen te onderscheiden. Het kan u helpen dieper in het eigene van een bepaalde Psalm door te dringen - het juiste karakter van die Psalm peilen. En ... de juiste uitleg geven.

Individuele klaagpsalmen kunt u nog weer onderverdelen in bijvoorbeeld onschuldpsalmen en boetpsalmen. Sinds Augustinus (354 - 430, dus dat is al heel lang geleden) tellen we zeven boetpsalmen, namelijk 6, 32, 38, 51, 102, 130 en 143. Sommigen denken ook aan Psalm 25 - deze Psalm lijkt inderdaad wel wat op een boetpsalm.

Boetpsalmen getuigen van innig zondebesef en diep berouw - de diepe indruk tegen God alleen gezondigd te hebben.

Betuigingen van schuldbewustzijn en berouw gaan gepaard met ernstige smeekbeden om barmhartigheid en vergeving. En het sterke verlangen naar waarheid en oprechtheid in de ziel.

De boetpsalmen horen bij de allermooiste en diepste van de hele bundel. U mag meebidden alsof de Psalm voor u/jou geschreven is.

Bij omringende volken en culturen vindt u absoluut niet zulke Psalmen of liederen met zo'n diep zondebesef en gebed om vergeving.

U kunt denken aan Psalm 6:

*Vergeef mij al mijn zonden,
die Uwe hoogheid schonden:
ik ben verzwakt, o Heer'.
Genees mij, red mijn leven!
Gij ziet mijn beend'ren beven;
zo slaat Uw hand mij neer.*

U kunt denken aan Psalm 32, waar u leest/hoort van:

- a - verzwegen zonde
- b - beleden zonde
- c - vergeven zonde

Psalm 32 is buitengewoon leerzaam - onderricht voor uw geestelijk leven.

En u kunt denken aan Psalm 51; dat is een Psalm die een bijzondere aanleiding had. David had gezondigd en niet in geringe mate.

Via het ontdekkende woord van de profeet Nathan is David tot schuldbelijdenis gekomen. In Psalm 51 erkent en belijdt hij dat hij gezondigd heeft: "Wees mij genadig, o God! naar uw goedertierenheid; delg mijn overtreding uit, naar de grootheid van uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde."

David zegt deze woorden niet zomaar uit gewoonte. Zijn schuldbelijdenis is niet slechts een vorm. Zijn geweten is ontwaakt en hij ziet de grootheid van het kwaad - het vreselijke van zijn overtreding, het misdadige ervan.

*Mijn schuld is zwaar, ik heb Uw wet geschonden!
Zie mijn berouw, hoor, hoe een boet'ling pleit,
en reinig mij van al mijn vuile zonden.*

Diep verslagen bidt hij: "Ik Heb tegen U, ja U alleen misdreven, Uw wil en wet, hoe heilig, stout ver-smaad; ik heb gedaan, wat kwaad was in Uw oog: dies ben ik, Heer', Uw gramschap dubbel waardig!" U hebt hier oprecht berouw. David erkent dat zijn zonde de eer van God raakt! Hij heeft tegen God gezondigd. Hij ziet zijn misdaad voor Gods heilig aangezicht.

Hij is zelf de ergste zondaar, de grootste.

Als de Heilige Geest werkt in uw hart, dan worden uw zonden groot. Dan wordt uzelf de ergste.

Oprechtheid vinden we in de boetepsalmen. In Psalm 51 heeft de Heilige Geest een verslag/weergave gegeven van wat David doorleefde.

In deze Psalm hebt/ontmoet u de gevallen zondaar.

Als u dicht bij de Heere leeft, gaat u uw zonde zien. Het ergste is: mijn boze, verdorven hart. Hebben wij daar al last van gekregen?

In Psalm 32 staat David weer op vaste grond - met een nieuw lied op de lippen: "Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens, dien de Heere de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is."

Beide Psalmen 51 en 32 gaan terug op de tijd dat Nathan de gelijkenis sprak en Davids geweten getroffen werd en ... de Heere Zich ontfermde en volkomen vergeving schonk.

De oprechtheid van berouw is duidelijk in ieder vers.

De dichter zegt: "Een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten."

Bij de Heere is ontferming.

Er is vergeving. Al waren uw zonden nog zo groot ... Al waren alle zonden aan uw hals gebonden, dan is toch het bloed van Christus krachtig, om u te wassen en te reinigen van alle ongerechtigheid.

Het heil is des Heeren; het is helemaal Gods werk, van het eerste begin af aan, tot het einde toe.

De Heere zegt: Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde.

Hij is innerlijk met ontferming bewogen over zondaren in Christus.

Hij maakt een zondaar gewillig om het verkeerde in te zien, gewillig om uw knieën te buigen en u tot God te wenden.

De Heere is onze enige hoop, onze enige verwachting

Hij is veel gewilliger om u te redden, dan u om u te laten redden.

De Heere werkt al die zaken. Hij zegt: Bekeer u! En ... Hij schenkt ook bekering.

Augustinus zag dat; hij zei: "Heere, geef wat U beveelt en beveel dan maar wat U wilt."

De Heere doet alles tot behoud van zondaren.

Hij brengt David zijn zonde onder ogen. Hij brengt hem in de schuld. Hij leert hem de zonde te belijden.

En Hij vergeeft (de zonde). Het is alles uit God.

Wat u voor de mensen niet durft te zeggen, mag u toch voor de Heere belijden.

De wijze spreukendichter zegt: "Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze belijdt en laat, zal barmhartigheid verkrijgen." (Spr. 28: 13)

David erkent/belijdt: Tegen U, U alleen heb ik gezondigd." Hij heeft niet in de eerste plaats tegen mensen gezondigd, maar tegen God gezondigd.

Als wij voor God in de schuld komen, willen wij het verkeerde ook voor de mensen erkennen en belijden.

Ook in onze zonde tegen de naaste, zondigen wij in de eerste plaats tegen God.

In de boetepsalmen belijden de dichters hun zonde.

Buigt u regelmatig uw knieën? en belijdt u uw zonde/schuld?

In het belijden van uw zonde/schuld gloort reeds de hoop, dat de Heere u niet zal verstoten.

Als Hij bedroefd heeft, zal Hij Zich ontfermen naar de grootheid van Zijn goedertierenheden.

De Heere vergeeft de zonde.

Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij U van eeuwigheid.

God vergeeft de zonde. Nooit zouden wij dit geweten hebben, als God Zich niet zó had geopenbaard.

Zie bijvoorbeeld Micha 7: 18 en 19. Lees het maar eens na.

Vergeven - dat is Zijn liefste werk.

Laten wij grote gedachten hebben van de Heere en heel kleine gedachten van onszelf.

God vergeeft om Christus' wil.

David vergeeft zichzelf niet. O nee. De Heere vergeeft. Wij hebben tegen God gezondigd en er is niemand op de hele wereld die ons de zonden kan vergeven, dan God alleen.

Davids zonden zijn op Christus gelegd,

Hem zijn de zonden toegerekend.

Hij is de Borg. Hij werd veroordeeld, opdat u kunt worden vrij gesproken. Hij droeg een kroon van doornen, opdat u de eerkroon mag dragen. Hij is ontkleed, opdat u eenmaal het prachtige witte kleed mag dragen, het kleed van de volmaakte gerechtigheid van Christus.

Hij werd bespot, opdat u geëerd zult worden.

Hij stierf een heel pijnlijke dood, opdat Hij u het eeuwige leven kan geven.

Om Christus' wil kan God de zonde vergeven. Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?

Vergeving van zonde - dat is een heerlijke werkelijkheid. Zie het Lam Gods Dat de zonde der wereld wegneemt.

Als u bang bent dat u te lang gezondigd hebt, of te erg gezondigd hebt, dan mogen de boetsalmen u bemoedigen. Zoek de Heere, terwijl Hij te vinden is.

Davids zonde was ontzaglijk groot en zwaar, maar groter is de genade van God in Christus. De genade is meer overvloedig dan de zonde.

Kent u Davids berouw en ... vergeving? Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde.

Jong en oud, schuil bij de Heere Jezus Christus; maak veel gebruik van Hem.