



### De Geest der waarheid

De Bijbel spreekt gelukkig veel over God de Heilige Geest en over Zijn werk. De Heere Jezus sprak: "Ik zeg u de waarheid: Het is u nut dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster - de Heilige Geest - tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden."

En op een andere plaats: "Wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van de Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van de Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen." Joh. 15 : 26

De Heilige Geest wordt genoemd de Geest der waarheid en Hij getuigt van de Zaligmaker.

Dat is tot troost van Gods kerk.

Hoe getuigt de Heilige Geest van de Zaligmaker? Dat doet Hij allereerst in de Bijbel.

De Geest heeft de Bijbelschrijvers geleerd en geleid bij wat zij schreven.

Zij schreven over de Zaligmaker, over Zijn Persoon en over Zijn werk.

Het Oude Testament en het Nieuwe Testament horen bij elkaar! U mag zelfs spreken over de eenheid van Oud- en Nieuw Testament.

In het Oude Testament wordt het Nieuwe verhuld; in het Nieuwe Testament wordt het Oude onthuld.

De Schriften zijn het, die van Christus getuigen.

Hoe treffend zingen de Psalmen van de Zaligmaker. Er zijn indirect-Messiaanse Psalmen en er zijn direct-Messiaanse Psalmen. Dat is buitengewoon rijk. Voeg daarbij de profetieën! Wat hebben bijvoorbeeld de profeten Jesaja en Zacharia van Christus getuigd. Wat hadden zij een helder zicht op Hem.

"Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden."

De Geest der waarheid getuigt - in het pastorale werk - van de Heere Jezus.

Denk aan de vraag van Filippus aan de kamerling uit Morenland. "Verstaat gij ook, hetgeen gij leest?"

De kamerling antwoordde: "Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht?"

Wat die kamerling nodig had, dat heeft elk kind van God nodig. Zij hebben geestelijke leiding nodig - een pastoraal woord.

De Geest der waarheid schenkt dat. Hij getuigt van Christus. Zowel via het geschreven Woord als via het pastorale woord getuigt Hij van de Zaligmaker.

De apostel Paulus schrijft: "Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus." (Ef. 3: 8)

Geven de predikanten onderwijs (vanuit het Woord) in de dingen die zo nodig zijn? Wordt uw hart en uw gedachten gericht op die ene Naam, op die dierbare Heere Jezus Christus? Want Hij is het Die in Oud en Nieuw testament centraal mag staan.

Verlangt u naar Hem? Verlangt u Hem te zien in Zijn noodzakelijkheid, in Zijn dierbaarheid, in Zijn algevoelzaamheid, in Zijn gepastheid, ja, in de volheid van wie Hij is en van wat Hij gedaan heeft?

De Heilige Geest brengt Christus nabij de ziel die tot Hem zucht; Hij troost het hart dat schreiend tot Hem vlucht.

De Geest der waarheid getuigt van Christus in het hart van het kind van God. Als iemand een Bijbel heeft en regelmatig naar de kerk gaat - heeft hij dan alles wat nodig is?

Beslist niet. Een inwendige verlichting is nodig. Van huisuit (van nature) hebben wij een verduisterd verstand. De apostel Paulus schrijft: "De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden." 1 Kor. 2: 14

Wat hebben wij nodig het onderwijs en de verlichting van de Heilige Geest! Dat onderwijs geeft de Heere aan de Zijnen.

In hetzelfde hoofdstuk schrijft de apostel Paulus: "Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklimmen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods." 1 Kor. 2: 9, 10

De Heilige Geest verlicht. In dit verlichtende werk houdt de Heere Jezus Zijn belofte: "Wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen." Joh. 14 : 26

God de Heilige Geest leert/onderwijst. Hij overtuigt van zonde. Vervolgens leidt Hij naar het Lam Gods. De Heilige Geest werkt een levend geloof en Hij stort de liefde Gods uit in het hart.

Een kind van God kent vreugde en dank. Hij denkt dat hij niet meer zal wankelen. Maar de zonde steekt de kop op. En de duivel is zo gemeen en komt met zijn verzoeken. Hoe gemakkelijk struikelen wij. Juist een kind van God vraagt zich weleens af:

*Zou God Zijn gena vergeten,  
Nooit meer van ontferming weten?  
Heeft Hij Zijn barmhartigheeden  
Door Zijn gramschap afgesneeden?*

De Heere oefent de Zijnen. U gaat zien de getrouwheid van de Heere en de vastheid van het verbond. En het grote geluk van een kind van God. Hoe groot is het goed dat de Heere heeft weggelegd voor degenen die Hem vrezen.

Wie leert deze lessen? De Geest der waarheid.

"God Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze harten geschieden heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus." 2 Kor. 4: 6

De Heilige Geest wijst altijd op de Christus der Schriften.

Werkt de Heilige Geest ook in uw hart? Hoe staat u tegenover het Woord van God? Doet u de Bijbel goed open? De Zaligmaker zei immers: "Onderzoek de Schriften!"

Verlangt u naar de prediking van Gods Woord? Verlangt u sterk naar meer kennis van de Zaligmaker?

"Hij moet wassen, maar ik minder worden," zei Johannes de Doper. Verstaat u dat? Wilt u niets zijn, opdat Christus alles zal zijn?

Gelukkig las dat zo is.

Maar als dat niet zo is ... als wij nog onbekeerd zijn ... als dat van u gezegd moet worden, wat is het dan buitengewoon belangrijk, dat de Heere de nood op uw hart bindt, zodat u gaat zien, wat het betekent om onbekeerd te zijn. Wij mogen wel bidden: "Geef dat wij gaan zoeken naar het ene nodige; dat we gaan smeken om die genade die alleen bij U te vinden is. O Heere, ontferm U over ons. Wilt U ons te sterk worden? Geef dat het hartelijke pleiten en roepen om Uw genade geboren mag worden. En wilt U met Uw Heilige Geest zo werken in mijn hart dat 'k de Heere Jezus Christus nodig krijg en leer kennen."

In Hem is het leven.