

# Deputaten geestelijke verzorging varenden



## Meditatie

---

### De Heere delgt de overtredingen uit

*"Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk uwer zonden niet." Jes. 43: 25*

In Jesaja 43: 22 klaagt de Heere over Zijn volk. Zij hebben Hem niet aanbeden met heel hun hart. Hun gebed was niet oprecht.

Hun dienen van de Heere was slechts een stuk godsdienst. Ze waren niet die ze zouden moeten zijn. Er is sprake van erge zonde.

Wat verwacht u dan? U verwacht dat de Heere zegt: "Ik zal u wegdoen! Ik zal u uit Mijn mond spuwen. Ondankbaar ongehoorzaam volk!" Maar ... dat leest u niet. U leest iets heel anders. De Heere zegt: "Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg, om Mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet."

De Heere God onthult de zonde en schuld van Israël. Vervolgens kondigt Hij vergeving van zonde aan. God is Zelf de Bron van de vergeving: "Ik, Ik ben het ..." Dat is het wonder van genade. God tegen Wie wij zondigen, is bereid te vergeven!! Hij is daartoe van harte bereid, terwijl Hij de zonde haat, nota bene. Hij is de Heilige. Dat is een Naam die we bij Jesaja regelmatig tegenkomen. Hij heeft een heel grote afkeer van de zonde. Hij haat de zonde.

De zonde is vijandschap tegen God, opstand, rebellie.

Toch wil Hij de zonde volkomen vergeven! "Ik, Ik ben het Die ..." In de grondtaal, het Hebreeuws, is het nog sterker uitgedrukt. Ik verzeker u! dat Ik het beslist zal doen!

In Exodus 34 maakt de Heere Zich bekend als de God Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, Die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft ..." (Ex. 34: 7)

Hoe doet Hij dat? Onze tekst zegt, dat Hij de overtredingen uitdelgt. Dat woord "uitdelgen" heeft een zeer rijke inhoud. Het betekent: volkomen uitwissen.

David bidt in Psalm 51: 3 - "Delg mijn overtreding uit." Neem ze weg!

Dat is, wat de Heere hier belooft. "Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg." Dat zegt Hij; dat doet Hij. Niet slechts enkele zonden, maar al uw zonde(n). Zonden van bedrijf en zonden van nalatigheid. Erfzonde en dadelijke zonde(n). Zonde tegen de wet en zonde tegen het evangelie. Zonde tegen licht en tegen beter-weten in bedreven.

"Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg." Ze zijn helemaal weg ... ze zijn voor altijd weg, voor eeuwig weg! in de Heere Jezus Christus.

Heel die walm van zonde! Heel die last, dat zware gewicht van zonde op uw rug.

Het is net als met Christen in Bunyans Christenreis. U kent die geschiedenis toch wel? Christen staat hij bij het kruis. Dat is van betekenis. Want die vergeving is er alleen in de gekruisigde Christus. Hij staat bij het kruis en hij heft met het boek in zijn hand, in aanbidding, zijn ogen op naar de Gekruisigde en dan ineens ... dat pak dat zonet nog maar zwaarder en zwaarder was gaan drukken, want dat pak werd steeds ondragelijker voor Christen - dat pak dat knapt zomaar ineens los van zijn rug! De banden breken! En dat pak rolt van zijn rug - de helling af en het verdwijnt aan de voet van de helling in het geopende graf van Christus.

En dan staat er zo heel typerend: "En Christen zag het niet meer." Hij heeft zijn schuld niet meer terug gezien. Als God vergeeft, vergeeft Hij volkomen.

Wij kunnen proberen onze zonden zelf weg te wassen! Wij kunnen proberen ons leven op te knappen en op te lappen. Maar ... wij kunnen de zonde helemaal niet uitdelgen!

Alleen God kan uw zonde uitdelgen! Hij zegt: "Ik, Ik ben het, Die al uw overtredingen uitdelg ..." zodat er niet één overblijft! om Jezus' wil. Alleen om Christus, van Wie in Jesaja 53 geschreven staat: "Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden."

God de Vader kan al uw overtredingen uitdelgen om Christus' wil. Dat is vrije genade.

Vlucht - met al uw zonde - naar de Heere.

De profeet Micha vraagt: "Wie is een God gelijk Gij, Die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van Zijn erfenis voorbijgaat? Hij houdt Zijn toorn niet in eeuwigheid; want Hij heeft

lust aan goedertierenheid. Hij zal Zich onzer weder ontfermen; Hij zal onze ongerechtigheden dempen (vertreden); ja, Gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen." in en door de Heere Jezus Christus. Dat lijkt bijna te groot om te geloven.

Let daarom op deze toezegging: "Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg, om Mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet."

En dat voor de grootste der zondaren.

Bij de Heere zijn geen hopeloze gevallen!!

Hij nodigt: "Komt dan, en laat ons samen reichten, zegt de Heere; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol." (Jesaja 1: 18)

Hij nodigt degenen die geen enkel goed vinden in zichzelf, die geen enkele gerechtigheid hebben in zichzelf en die niet kunnen zonder de volmaakte gerechtigheid van Christus.

De Heere zegt: "Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg, om Mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet."