

Deputaten geestelijke verzorging varenden



Meditatie

De Heere is mijn Herder

Psalm 23: 1a

Het leven kent hoogten en diepten. Allerlei belevenissen en ervaringen wisselen elkaar af. Misschien komt u met leed of moeite in aanraking: ziekte en pijn - het is er. Aan alle kanten wordt zichtbaar dat wij leven in een gebroken wereld. De dichter weet: De Heere is mijn Herder. Door het geloof mag hij dat weten. Daarom is hij een gelukkige man.

"De Heere is mijn Herder," dat staat in Psalm 23. De grote Herder is Jezus Christus; Hij vergadert Zijn kudde.

Psalm 23 is een psalm van David. Hij was koning, bekroond met koninklijke macht, rijkdom en eer. Gelukkig is hij niet vergeten dat hij als jongen herder was. Hij zingt: "De Heere is mijn Herder." Hier in psalm 23 kijkt David terug op zijn hele leven en ziet dat de Heere al die jaren voor hem gezorgd heeft, beter dan hij zelf gezorgd had voor de zwervende schapen (in zijn jonge jaren).

De Heere krijgt een grote plaats in het leven van de gelovigen. Hij wordt het doel van hun leven. Het is een zegen als ons eigen "ik" op de achtergrond komt en de Heere op de voorgrond; dat Hij de eerste plaats inneemt. "De Heere is mijn Herder."

Afhankelijk

Zijn wij een schaap van de grote Herder? Schapen zijn bijzondere dieren. Ze hebben speciale eigenschappen, karaktertrekken, kenmerken. Een schaap is bijvoorbeeld afhankelijk. In Israël had u namelijk een heel ander landschap dan in Nederland: heuvels, dalen, rotsen, ravijnen, gevaarlijke dieren, jakhalzen, wolven, leeuwen, noem maar op. Alleen gelaten, maakt een schaap het niet lang! Het zal omkomen. Een schaap heeft een herder nodig!

Een schaap is heel afhankelijk. Hij kan zelf niet voor voedsel zorgen. Hij heeft zorg nodig, een gids, leiding en bescherming, dag en nacht. Zonder Herder kunt u niet!! Is het zo ook in uw/jouw leven? De Heere Jezus zegt: "Zonder Mij kunt u niets doen." Als het goed is, wilt u zonder de Heere ook niets doen.

Een schaap is altijd geneigd tot zwerven; het ontdekt veel paden, maar niet het goede pad.

Jesaja zegt: "We dwaalden allen als schapen."

Ziet u, dat u vaak van de Heere afdwaalt? Erkent u: "Heere, ik doe het vaak verkeerd. Ik dwaal als een schaap. Ik kan niet zonder Herder."

Duur gekocht

In oud-Israël waren herders arm. Het kopen van hun schapen was een heel belangrijke gebeurtenis in hun leven. Een jonge man moest heel hard werken om wat geld te verdienen. Hij kocht een aantal schapen. Een echte herder is nauw aan de schapen verbonden; ze zijn duur gekocht. Nog meer is Christus aan Zijn schapen verbonden met eeuwige liefdebanden! Hij heeft hen gekocht met Zijn eigen bloed.

De kruisdood van de Heere Jezus Christus is de geboorte van Zijn schapen. Hij stierf opdat zij mogen leven. Hij werd gebonden opdat zij bevrijd konden worden. Hij werd verbannen zodat zij binnen mogen komen, Hij werd vervloekt opdat zij gezegend kunnen worden. Hij werd verworpen opdat zij aangenomen kunnen worden.

Het is een groot wonder: die grote Herder verbonden aan zo'n dom, zwerfziek schaap!

De herder kocht niet alleen zijn schapen; hij beschermt en hoedt hen ook. Hij zorgt voor hen.

Herdershart

De Heere Jezus heeft een herdershart wat altijd klopt van zuivere liefde voor Zijn kudde.

Hij heeft een herdershand die Zijn schapen regeert en leidt en stuurt. Hij houdt hen wèg van de zonde, wèg van de satan, wèg van de verzoeking en verleidingen.

Hij heeft een herdersoog wat zijn hele kudde in de gaten houdt, zelfs hen die zijn afgedwaald van het smalle pad.

Hij heeft een herdersoor wat hoort en reageert op de roep van een verloren schaap.

Hij heeft herderskracht. Hij laat Zijn kudde niet achter en verwaarloost Zijn kudde zeker niet. Als Zijn schapen aangevallen worden, dan stelt de Grote Herder Zijn leven voor de schapen.

Hij doodt of verjaagt de vijand. Hij redt Zijn schapen en zorgt bijzonder trouw voor hen.

De grote Herder zal nooit zonder kudde zijn. Hij zal zijn kudde hoeden, verzamelen en bewaren tot het einde van de wereld. Hij zoekt nog verloren schapen, jong of oud.

Is Hij ook uw/jouw Herder? Bent u/jij al Zijn schaap? Wij vallen tegen, de Herder valt mee.

Blijf dicht bij Hem, Die zegt: "Mijn schapen horen naar Mijn stem; Ik ken hen en zij volgen Mij. Ik geef hen het eeuwige leven, en zij zullen niet verloren gaan; niemand kan hen uit Mijn hand rukken."

Wees toch niet tevreden voordat u het kunt zeggen: "De Heere is mijn Herder; mij zal niets ontbreken."

Ds. H. van der Ham