

Deputaten geestelijke verzorging varenden



Meditatie

De Heere Jezus aan boord en toch storm

Markus 4 : 35 - 41

In een trouwdienst wordt soms het beeld gebruikt van het huwelijksbootje dat op de woelige zee vaart. Het is toch wel een juist beeld. Ons levensschip vaart op de oceaan. De stormen woeden (bij tijden) en het is de vraag of het schip in de veilige haven zal komen.

Op het Meer van Galilea kan het geweldig stormen. De noordenwind komt over de heuvels en valt op het meer in de diepte. De sterke wind jaagt de golven hoog op. Het scheepje slingert enorm. De golven beuken ertegen.

Voor de discipelen is het een hachelijk avontuur. Zij hebben 's Vaders Zoon aan boord, maar het veilig strand niet voor 't oog! Ondanks het feit dat de Heere Jezus aan boord is, breekt de storm los.

Gaat dat niet vaak zo in het leven van een christen?

U zult misschien zeggen: "Met Jezus aan boord is er geen reden tot angst."

Maar de discipelen proberen het zelf, ze spannen zich in tot het uiterste. Zij zijn toch vissers?! Zij zijn toch gehard in weer en wind?! Ze geven het zomaar niet op. Daar is hun eer mee gemoeid.

Maar ... zij redden het niet! Ze moeten het opgeven en kruipen uiteindelijk naar Christus toe - Hij slaapt op het achterschip. Ze schudden Hem wakker en vragen: "Meester, bekommert het U niet, dat wij ver- gaan?"

Ze zijn doodsbang en durven Hem zelfs verwijtend te vragen of Hij er Zich niets van aantrekt dat zij ver- gaan. Dat durven zij, nota bene. Maar als de Heere Jezus in doodsstrijd is in Gethsémané, trekken zij er zich niets van aan. Zelfs Petrus, Jakobus en Johannes vallen telkens in slaap.

Met de Zaligmaker aan boord zijn de discipelen toch ongelovig. Zijn ze vergeten welke wonderen zij ge- zien hebben? In hun angstig ongeloof maken zij hem wakker. En Hij bestraft de wind en het wordt volko- men stil.

"Wie is toch Deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?"

Ja, deze God is nu hun God!

Op hun noodgeschrei doet Hij grote wonderen.

De Heere Jezus aan boord en dus: behouden! Groter dan de Helper is de nood toch niet.

*Als ik, omringd door tegenspoed,
bezwijken moet,
schenkt Gij mij leven.*