

# Deputaten geestelijke verzorging varenden



## Meditatie

---

### De Heere regeert

*"De Heere regeert, dat de volken beven." Psalm 99: 1a*

De Heere regeert. Miljoenen weten dat niet. Gods kinderen wel. Weet u het uit eigen leven? Het is een geloofsbelijdenis: de Heere regeert. Het is een loflied op Gods almacht en regering. De psalmdichter twijfelt er niet aan of God regeert. Dat komt doordat de Heilige Geest hem het geloof geschonken heeft in zijn hart.

Wij zien niet altijd dat de Heere regeert. Er is in onze wereld zo weinig dat aan God herinnert. Althans, zo lijkt het. De studieboeken op school (van biologie of geschiedenis) verklaren de wereld zonder dat God er nog aan te pas komt. Van Zijn regering lees je niets! De krant staat vol berichten. God wordt er niet in genoemd.

Het is dan ook een geloofszaak dat de Heere regeert. Zonder geloof zie je dat inderdaad niet. Daar moeten onze ogen voor geopend worden. Dan wordt het anders. Dan spreken zelfs de eenvoudige, kleine dingen van de Heere. U mag wel vragen: "Heere, open mijn ogen en schenk mij het ware geloof."

Anders lijkt het wel alsof God niet regeert. Als we denken aan al dat lijden, aan al dat verdriet in het persoonlijke leven, die eenzaamheid. Als we kijken naar de armoede in de wereld. Miljoenen lijden gebrek of komen zelfs om van honger. Als we letten op afschuwelijke terreurdaden en rampen. Honderden onschuldige mensen en kinderen worden het slachtoffer! Er gebeurt zo ontzaglijk veel in deze wereld. De liefde verkielt. Het onrecht, de goddeloosheid en de zonde worden steeds erger. Hoe kan de Heere het allemaal toelaten?

Ondanks alles - de Heere regeert. Het geloof weet dat Hij regeert door alles heen. Hij gaat verder met Zijn plan. Vaak begrijpen wij het niet. Toch houdt Hij alles veilig in Zijn Goddelijke handen. De geschiedenis van de volkeren, van de kerk en ook de geschiedenis van uw en mijn leven loopt langs een vaste lijn. In het Midden-Oosten was een nomade, een tentbewoner die de Heere vreesde. Dat is een groot wonder. Op een dag kwam er een Nederlander bij hem. De Nederlander zei: "Ik geloof niet in God; er is geen God." Maar de tentbewoner zei: "Wanneer ik 's morgens uit mijn tent treed en ik zie een voetstap in het woestijnzand, dan weet ik dat iemand 's nachts mijn tent is gepasseerd. En nu zie ik overal de voetstap van de Heere, zowel in de gang van de wolken als in de sirocco, de woestijnwind. Zowel in in de gang van mijn leven, als in de loop van de historie."

De Heere regeert. Er gebeurt niets waar God niet van weet. Toeval bestaat niet. De Heere regeert; Hij bestuurt alles. De meest gewone zaken en de ongewone, de kleine dingen en de grote; waar we blij mee zijn en waar we niet blij mee zijn. Hij weet van alle omstandigheden in uw leven. Het kan heel moeilijk zijn in uw leven. Het kan door de diepte gaan. "Hoe donker ooit Gods weg moog' wezen, Hij ziet in gunst op die Hem vrezen" om Christus' wil. Hij werd van God verlaten, opdat de Zijnen nooit van God verlaten worden. De Heere heeft overal Zijn wijze bedoeling mee. Niets gebeurt buiten Zijn heilige wil. De Heere regeert; Zijn plannen falen niet.

Hij wil niet dat u verloren gaat! Hij roept: "Keert weder, gij afkerige kinderen! Ik zal uw afkeringen genezen." De Heere roept u nog tot bekering. Het kan nog.

De Heere regeert. Zijn macht is groot, Zijn trouw zal nooit vergaan. Al wat Hij ooit beloofd heeft, zal bestaan. De Heere regeert, dat de volken beven voor die grote God. Hij woont hoog en ziet ver. Laten de volken voor Hem buigen. Buigt u al voor Hem?

Laten we Hem erkennen en aanbidden.

Bedenk hoe erg het is, als we Hem nog niet echt kennen. Als we nog onbekeerd zijn.

Voordat wij sterven moeten we bekeerd worden en vernieuwd worden, zal het goed zijn in de eeuwigheid. Iedere dag die u aan de wereld geeft, is zonde. Ieder uur. Maar bij de Heere is vergeving, voor zondaren, jong en oud. Om Christus' wil.

*Zo gij Zijn stem dan heden hoort,  
gelooft Zijn heil- en troostrijk woord;  
verhardt u niet, maar laat u leiden.*