

Deputaten geestelijke verzorging varenden



Meditatie

De Heilige Geest beloofd

"Want Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen." Jes. 44: 3

Als u - in Israël - reist van Jericho naar Jeruzalem, ziet u dat die heuvels daar ontzettend dor zijn en doods. Heel af en toe staan er enkele tenten; bedoeïenen houden wat schapen. Maar u denkt: Hoe kunnen ze hier voedsel vinden??

Het is allemaal even dor en even doods.

Maar als er één keer regen, één keer water valt ... Al heeft het maar een paar uur geregend, dan komt er zomaar ineens uit die schijnbaar doodse aarde gras te voorschijn! Zoveel zelfs dat in een paar uur tijd die "dode" heuvels met een lichtgroen waas overdekt zijn.

Water maakt het "dode" levend.

De komst van de Heilige Geest wordt in de Bijbel vaak geïllustreerd met het beeld van water.

De Heere belooft: "Want Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen."

God spreekt hier. Hij is een overvloeiende Fontein.

De overvloedige zegen komt allereerst uit in het woord "gieten".

Met volle stromen heeft de Heere het willen schenken. Bij Hem is zo'n volheid.

"Ik zal water gieten op de dorstigen."

God geeft. Hij wordt er toch nooit armer van!

Hij werkt door Zijn Woord en Geest. Hij zal Zijn Geest uitgieten. Hij zal Zijn Geest uitstorten op alle vlees. Niet op mensen die een beetje vroomheid vertonen. Zij zijn vlees. En "vlees" - er staat in de brief aan de Romeinen 8 dat het vlees zich niet onderwerpt aan God, en het kan dat ook niet.

God geeft Zijn Geest aan vlees en dan is het er.

Als iemand zichzelf begint te kennen, dan is dat het werk van de Geest.

De Heilige Geest doet ons God kennen en doet ons onszelf kennen.

Wij moeten niet menen dat de Heere slechts heel weinig geeft. Bij Hem zijn schatten Van genade. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Zij zullen verzadigd worden uit die overvloeiende Fontein.

"Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen." Ziet u de vervulling van onze tekst op de Pinksterdag? Daar hebt u overvloedige zegen. Drie duizend mensen werden tot God bekeerd.

Het wonder gebeurde: Zonen en dochteren profeteerden. Verschillende generaties - dat is niet aan een bepaalde leeftijd gebonden. Jongeren, volwassenen en ouderen spraken van de grote werken Gods, van Christus verzoenend lijden en sterven, van Zijn opstanding en hemelvaart.

Hij heeft de dood overwonnen; van binnenuit heeft Hij de dood onschadelijk gemaakt. En Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde.

Dat zijn de grote werken Gods; Zijn verlossingsdaden in Christus.

Maar ... hoe kan God Zijn Geest uitgieten op alle vlees?

Dat kunt u nooit begrijpen, als u niet ziet dat God eerst Zijn Zoon gezonden heeft.

Hij Die rijk was, is om uwentwil arm geworden, opdat gij door Zijn armoede zou rijk worden. Christus kwam om te lijden en te sterven. Zijn bloed is voor velen vergoten tot vergeving der zonden. Door Zijn striemen is ons genezing geworden.

Jezus, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort.

De Vader en de Zoon zenden de Heilige Geest. Dat is een overvloedige zegen voor ellendige zondaren - voor u en voor uw kinderen en voor de kinderen van uw kinderen. "Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten" - op uw nakomelingen (betekent dat).

Waar toe kwam de Heere Jezus Christus? In Johannes 10: 10 zegt Hij: "Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben."

Hoe komt het dat het geestelijk leven van een kind van God soms zo dor is?

Is er enig gebrek in God? Nee, dat kan het niet zijn!! Aan de Heere ligt het niet.

Laten we onszelf onderzoeken voor het aangezicht van God. Hebt u misschien onbeleden zonde? Dat is een belangrijk punt.

Laten wij ze oprecht belijden! Er is vergeving.

Straks hoeft Gods kind niet meer te dorsten. Christus zal leiden naar de fonteynen van levend water. "Zij dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel; en Die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten en de zon zal op hen niet vallen, noch enige hitte, want het Lam Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteynen der wateren; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen." Daar zijn geen tranen meer.

Daar mogen zij rijke vrucht dragen; daar zal de heilige Geest altijd/eeuwig wonen en werken.

Daar mogen zij drinken uit de Levensbron, hier in beginsel, straks eeuwig en ongestoord. Daar is het volle werkelijkheid.

U hoeft niet te leven in duisternis. U hoeft niet in het dorre te wonen. Christus nodigt: "Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben."