



### De Heilige Geest en geestelijk leven

Wie kan zeggen, wie de Heilige Geest is? Dan past schroom. De Heilige Geest is God. Wij hebben beperkte gedachten. Wij denken bijvoorbeeld: de Heilige Geest is een stem van binnen, of een kracht of een gevoel. Wij zitten ernaast. Hij is een Goddelijk persoon, zoals de Vader een Persoon is en de Heere Jezus Christus een Persoon is, zo is ook de Heilige Geest een Goddelijk Persoon. Van eeuwigheid is Hij en Hij leeft eeuwig.

Toen God de aarde had gemaakt, zweefde de Heilige Geest over de wateren. Eigenlijk staat er, dat Hij op de wateren broedde. Hij vervulde de aarde met leven.

In Psalm 104 wordt gezongen van Gods heerlijkheid en grootheid in de schepping. De Heilige Geest werkt scheppend. In het voorjaar lopen de planten en bomen weer uit - dat frisse groen en die prachtige bloemen. De Heilige Geest vernieuwt het gelaat van de aarde.

De Geest maakt levend. Ook het geestelijke leven is een werk/gave van God de Heilige Geest.

Wat zegt de Bijbel van ons mensen? Dat wij, van nature, dood zijn door de misdaden en de zonden en dat wij vervuld zijn met vijandschap tegen God. (Rom. 8 : 7).

Van huisuit (van nature) is er niemand die naar god vraagt.

Een mens kan niet geloven en wil niet geloven in Christus. De Zaligmaker zegt: "Gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben."

Als het van ons afhangt, komt het nooit goed. Alleen God de Heilige Geest kan ons hart verbreken. Hij kan de vijandschap wegnemen en Hij leert ons onze verkeerde daden te belijden.

Varende broeder/zuster, buigt u regelmatig uw knieën en belijdt u aan de Heere uw gedachten die onrein zijn, uw verlangens die met zonde bezoedeld zijn, de woorden die u soms in drift zo gemakkelijk spreekt, maar die voor de Heere niet kunnen bestaan?

Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde.

De Zaligmaker zegt: "Gijlieden moet wederom geboren worden." Erkent u dat??

De Heilige Geest is zo machtig - Hij wederbaart zondaren. Wedergeboorte wordt vergeleken met een nieuwe schepping. Dat is een heel groot wonder.

Wat is wedergeboorte? Een voorbeeld: De mensen in Jeruzalem waren vijanden van de Heere Jezus. De apostel Petrus wijst hen aan! en zegt tegen hen: "U hebt Jezus gekruisigd!! Maar god heeft Hem opgewekt uit de doden. Hij is geen Bedrieger! Hij is de beloofde Messias, de Christus, de Gezalfde. Hij leeft en Hij leeft met Zijn kerk mee."

Als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. Hun hart was verbroken. Inderdaad hadden zij geroepen: "Kruis Hem!" Zij hadden de Zaligmaker in het gezicht geslagen.

Ze vroegen wanhopig: "Wat zullen wij doen?" Petrus antwoordde: "Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen."

Velen kregen oprecht berouw over het verkeerde wat ze gedaan hadden, ze werden gedoopt en ontvingen de Heilige Geest.

U en ik hebben de Heilige Geest nodig. Alleen Hij kan ons harde hart verbreken. Hij overtuigt van zonde en schuld. Hij leert de knieën te buigen en het verkeerde te belijden. dan gaan we vragen: "Wat moet ik doen, opdat ik zalig worde?" Het antwoord luidt: "Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis."

De Heilige Geest brengt een arme zondaar naar de Zaligmaker. Hij laat u zien, dat de Heere Jezus het waard is, om lief te hebben! Dan krijgen de woorden van de Zaligmaker grote waarde voor u. Voelt u, dat Hij echt de Enige is, Die u redden kan? Bent u al aan de Zaligmaker verbonden? Hebt u een betrekking op Hem?

*Geef mij Jezus of ik sterf!  
Buiten Jezus is geen leven,  
maar een eeuwig zielsverderf.*

Weet u waarom Hij zo erg moest lijden? Om uw zonde.

Hij werd gebonden, opdat Hij ons zou ontbinden. Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij voor het gericht van God zouden vrijgesproken worden. De Heilige Geest laat zien dat in Christus alles te vinden is, wat u nodig hebt.

De Heilige Geest leert bidden en Hij houdt het gebedsleven in stand.

Wat is bidden? Bidden is spreken met de Heere. Hij spreekt in Zijn Woord tot ons en in het gebed mag u spreken met Hem.

Weten wij altijd met Wie wij spreken? Bij het gebed hoort diepe eerbied. De discipelen vroegen: "Heere, leer ons bidden." Als u dat vraagt, dan leert de Heere het. Wij hebben de Geest der genade en der gebeden nodig.

Wat is bidden? Bidden is uw hart open stellen voor de Heere: "Kijkt U maar in mijn hart."

Uw hart open stellen met al zijn zonden, schulden, vragen en noden. U bidt: "O God, wees mij zondaar genadig."

Uw gebed hoeft geen mooi verhaal te zijn. Nee, u mag uw hart uitstorten voor de Heere.

Wij hebben geen rechten. U mag pleiten op Christus' werk.

Als kind hebben wij al geleerd te bidden: "Hoor ons om Jezus' wil, uit genade. Amen."

Als u pleit op Christus' werk, dan belooft de Heere zo rijk:

*Al wat u ontbreekt,  
schenk Ik, zo gij 't smeekt,  
mild en overvloedig.*

H. van der Ham