

Deputaten geestelijke verzorging varenden



Artikel

De schepping

Verreweg het grootste gedeelte van de christenen zijn overtuigd van de waarheid van het Bijbelse scheppingsverhaal.

Het ontstaan van leven is zo ongelooflijk ingewikkeld ... niet te zeggen. Het biologisch onderzoek van DNA heeft bijvoorbeeld aangetoond dat bij de ontwikkeling van DNA intelligentie een rol moet hebben gespeeld. God is een Persoon, een goddelijk Wezen dat intelligentie heeft. "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk."

God heeft het heelal geschapen. Ja, de hele werkelijkheid is door Hem in het aanzijn geroepen. Met de kerk van alle eeuwen belijden wij dan ook: "Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde." Laten we dat vrijmoedig belijden met hart en mond.

Een groot wetenschapper, de Engelse Isaac Newton (1642-1727) kreeg op een dag bezoek van een collega die niet in de Schepper geloofde.

Ze hadden met elkaar al meerdere discussies gevoerd (in het verleden).

Ze zaten samen in de studeerkamer van Newton. Opeens viel het oog van die collega op een nieuwe wereldbol van Newton. Hij loopt ernaar toe en bekijkt die wereldbol zorgvuldig en vraagt: "Wie heeft die gemaakt?"

Newton antwoordt: "Niemand."

De collega kijkt hem verbaasd aan.

Newton vervolgt: "Misschien vind jij het vreemd dat ik zeg dat niemand deze wereldbol gemaakt heeft, maar ik vind het nog veel vreemder dat jij zegt dat de echte aarde (met alles wat erop leeft; inclusief jij en ik) geen Schepper en geen Ontwerper heeft. Maar dat dat het resultaat zou zijn van toeval."

Newton geloofde in de Schepper.

"In de beginne schiep God de hemel en de aarde." Verstaan wij nog wat Gods Woord hier zegt?

Hier zegt de Heere wat Hij gedaan heeft in het begin van de geschiedenis.

Het is waar: niemand was aanwezig bij de schepping. Alleen God de Vader, God de Zoon en god de Heilige Geest. Dit wil zeggen, dat we afhankelijk zijn van God voor onze kennis van het ontstaan van deze wereld. Hij geeft deze informatie. Hij openbaart dat Hij in de beginnen hemel en aarde schiep.

Genesis één is geen visioen; het is ook geen gedicht.

Wat daar staat, is echt gebeurd. God schiep de hemel en de aarde. Hij schiep het licht en Hij maakte scheiding tussen water en land. Dat zijn concrete zaken. God schiep de zon - dezelfde zon die wij aan de hemel zien. Hij schiep ook de maan - dezelfde maan waar astronomen op geland zijn in 1969. En echte sterren. Echte vogels, vissen, zoogdieren, mensen, een paradijs met echte prachtige bomen en een slang die met Eva sprak; die haar verleidde om van de verboden vrucht te eten.

In Genesis ontmoeten wij God de Schepper. "Scheppen" is niet iets maken of fabriceren. "Scheppen" is: tot aanzijn roepen, iets wat te voren niet bestond.

Scheppen uit niets. Wij mensen kunnen hooguit iets maken van iets dat reeds bestond. Er moeten grondstoffen/materialen zijn.

Alleen God schiep uit (het) niets.

Er is zeker een tijd geweest dat de aarde nog niet bestond, oceanen niet, bergen niet, de wolkenhemel nog niet. Voor de schepping was alleen God er.

Psalm 90 zingt het naar waarheid: "Eer de bergen geboren waren, en Gij de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God."

"In de beginne schiep God de hemel en de aarde."

De "hemel" is hier niet de woonplaats van God en van Zijn engelen. Met de "hemel" is hier bedoeld de koepel die zich van horizon tot horizon welft over de aarde - een stralende hemel die helder blauw is, of een hemel die met wolken bedekt is.

En het heelal, het universum.

In de beginne schiep God de hemel en de aarde. De "aarde" wordt apart genoemd, omdat de Schrift de aandacht steeds weer richt op wat God doet met dit deel van Zijn schepping.

God is de Schepper. De apostel schrijft: "Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het Woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden." (Hebr.11:3).

Door het geloof houden wij ons aan de weergave (van het ontstaan van alle dingen), die de Heere geeft in Zijn Woord.

Het is waar - miljoenen mensen menen dat alles vanzelf gekomen is. Evolutionisten spreken over een natuurlijk proces - evolutie - gedurende vele miljoenen jaren.

Het beslissende punt is, of wij vertrouwen op het onfeilbare Woord van God, of op het menselijk intellect, het humanisme.

De dichter zingt: "Uw Woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad."

Laten we elke theorie die tegen de Schrift ingaat verwerpen! En God als Schepper erkennen. "Weet dat de Heere God is; Hij heeft ons gemaakt (en niet wij) Zijn volk en de schapen van Zijn weide." (Ps.100).

Laten wij Hem aanbidden, eren, dienen - Hem groot maken.

Vaders, moeders, leert uw kinderen dat de Heere staat aan het begin van de geschiedenis. En waarschuw de jongelui ook voor alle ongeloofttheorieën die de Bijbels scheppingsleer aanvallen en bestrijden.

Lees en overdenk de scheppingspsalmen eens, die prachtige Psalmen 104 en 33. Wat is God groot! Hij woont hoog en Hij ziet heel ver. En Hij is nabij de gebrokenen van hart.

Hij alleen is waard geëerd en geprezen te worden! Als we rond zien - de bomen, de vogels, de planten, de bloemen, de werken van Zijn handen, dan zullen we Hem toch aanbidden vanwege Zijn Goddelijke wijsheid en goedheid.

Het allerbelangrijkste is niet dat we anderen kunnen overtuigen en de schepping kunnen bewijzen, maar dat we onze Schepper leren kennen, onszelf leren kennen en Christus leren kennen. Onze Schepper eren, vrezen en dienen in Christus en voor hem leven.

De Schrift wekt ons op, onze knieën te buigen. Doet u het zeer regelmatig? Aanbidt u God, uw Schepper, met het gebed: "God van hemel en aarde, U Die alle dingen hebt geschapen, geschapen door het Woord van Uw almacht, U hebt ook mij geschapen, opdat ik Uw grote Naam zal eren. En zal leven tot eer van U. Help mij, om dit te doen, zondaar die ik ben. Schenk mij Uw genade! om Jezus' wil, nu en voor eeuwig. Amen."