

Deputaten geestelijke verzorging varenden



Bijbelstudie

De tekenen der tijden

Mattheüs 24

Tekenen laten iets zien. Er zijn bijvoorbeeld tekenen dat straks de lente komt. De tekenen der tijden laten zien dat de Jezus Christus komt.

De tekenen der tijden zijn heel opmerkelijke gebeurtenissen. In de Bijbel leest u hierover in Mattheüs 24. Daar spreekt de Zaligmaker over de tijd die direct aan Zijn wederkomst voorafgaat. Wat gebeurt er dan? Dat is heel boeiend. We kunnen drie fasen onderscheiden. Eerst wordt gesproken over het begin(sel) der smarten. Dat zijn barensweeën, die voorafgaan aan de komst van Christus. De eerste veertien verzen van Matth.24 spreken over dit begin der smarten. We horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen; van hongersnoden en pestilentiën. Van verdrukkingen (deze vormen nog niet de grote verdrukking) en van afval. "Dan zullen er velen geërgerd worden". De ongerechtigheid zal vermenigvuldigd worden. Dan zijn er geen normen meer. Wie luistert nog naar het Woord van God?! De ongerechtigheid wordt vermenigvuldigd. De liefde van velen zal verkillen. Is het niet herkenbaar? Gebeurt het niet in onze tijd? Het zijn de tekenen der tijden.

Vervolgens spreekt Mattheüs 24 over de grote verdrukking. U kunt dit lezen in de verzen 15 tot 26. "Alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook zijn zal."

In verzen die daarop volgen (27 tot 31) wordt gesproken over zaken, die direct verband houden met de wederkomst van Christus. "En alsdan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen de Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid."

Zo kunnen we drie gedeelten onderscheiden - drie fasen. Hierboven zijn ze vermeld.

Welke tekenen zijn er in onze tijd? De Zaligmaker noemt ze: "Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan". (Matth. 24:7) Dat gebeurt volop in onze tijd.

Denk aan de Oekraïne; denk aan Afghanistan. Burgeroorlogen woeden in Libië, in Syrië, in wat Irak heette, waar strijders van de Islamitische Staat oprukken en steeds meer veld winnen; op een vreselijke wijze onschuldige mensen ombrengen, uitmoorden, meedogenloos uitmoorden alles wat niet zuiver de islam aanhangt. Christenen moeten het ontgelden! De Islamitische Staat voert een waar schrikbewind - veel gevaarlijker dan wij ons realiseren. Duizenden Jezidi's dreigen te sterven. Ze worden behandeld alsof ze nog minder zijn dan een dier.

In delen van Afrika is de islamitische terreur beweging Boko Haram al tijden actief met dood en verderf zaaien - overal doden! vooral kinderen!

En er zullen zijn hongersnoden. Ze zijn er altijd geweest. Ook in onze tijd zijn er miljoenen mensen die honger lijden in grote delen van Afrika en Azië. Ontelbaar velen zijn ondervoed en leven onder zeer erbarmelijke omstandigheden.

Kan de aarde, door de verspilling in het westen, de noodzakelijke levensbehoeften opbrengen voor zoveel miljard mensen?

Er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën. Pestilentiën of besmettelijke ziekten zijn er ook de eeuwen door geweest. In de Middeleeuwen maakte de pest zoveel slachtoffers, dat veel steden ontvolkt waren - leeg en verlaten. Er zijn nog besmettelijke ziekten. Al is de medische kennis groot - bepaalde ziekten eisen veel slachtoffers, juist in arme landen.

Meer dan 50% van de mensen die besmet zijn met ebola overlijdt. Tegen ebola is nog geen vaccin en geen goede behandeling. In Afrika zijn meer dan 20.000 mensen besmet en meer dan 8000 mensen al overleden aan deze ziekte.

Er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Lukas spreekt van "grote aardbevingen" (Lukas 21:11).

We zijn er ook de afgelopen jaren op gewezen dat deze oude aarde schokt! Mensen vonden de dood - in een ogenblik. Vele duizenden.

Nu zijn er de eeuwen door aardbevingen geweest. Toch zijn ze tekenen der tijden, samen met de andere tekenen. Daar moeten wij goed op letten. De Heere zegt: "Waakt en bidt!"

Wij kunnen geen berekening maken. Niemand weet precies wanneer het Einde zal zijn. De dag en de ure, zegt de Heere Jezus ergens anders, zijn onbekend. Maar het Einde komt. Het wordt aangekondigd door deze tekenen: oorlogen en geruchten van oorlogen. Het kwaad zal zich vermenigvuldigen. Vermenigvuldigen - dat gaat snel. De wet van God wordt opzij geschoven.

Door abortus worden inmiddels 31.000 kinderen in Nederland gedood. Wereldwijd worden 44.000.000 kinderen geaborteerd! Per jaar, nota bene.

Jongens en meisjes van 12 tot 16 jaar zouden al om euthanasie mogen vragen. Dat is toch onvoorstelbaar?! En wat gebeurt er met demente of gehandicapte of zieke ouderen? In de bijbel staat: "De liefde zal verkillen". Zien we het niet in onze dagen, dat allerlei tekenen duidelijk in vervulling gaan? In die tijd leven wij, een tijd waarvan de Heere Jezus heel nadrukkelijk zegt, dat de dwaalleer zich op zal maken, dat de zonde zich sterk zal maken.

Liefdevol waarschuwt de Zaligmaker: "Ziet toe, dat u niemand verleide" (Matth. 24 : 4).

Valse leraars willen u op een dwaalspoor leiden! Laat dat niet toe!

Dat is heel gevaarlijk: de valse godsdienst. Voordat u het weet, heeft ze u meegenomen - ingepalmd en verleid.

De valse godsdienst heeft heel wat gedaanten! Ze heeft in onze tijd de gedaante van de islam, de godsdienst die in opkomst is, ook in onze cultuur.

En de valse godsdienst heeft in onze samenleving vooral ook de gedaante van de seculiere liberale denkwijze - de toonaangevende godsdienst van onze moderne samenleving.

"Vrijheid, blijheid!"

"Doe wat je wilt! Laat je niet belemmeren door een ander. Alles mag! en jij mag ook alles!"

Dat lijkt de valse godsdienst van onze tijd.

Zelfs moet de Heere Christus de vraag stellen: "Als ik wederkom, zal Ik nog geloof vinden op deze aarde?"

Waar geloof, gewerkt door de Heilige Geest?

Hij zegt niet dat er geen waar geloof zal zijn. Maar Zijn vraag stemt zeker tot nadenken.

De tekenen der tijden melden dat de Heere Jezus Christus wederkomt. "Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen." Zijn we bereid? Zijn onze kinderen bereid? En de kinderen van onze kinderen?

De voetstappen van onze Heere Jezus Christus naderen. Dáárdoor trilt/schokt de aarde. De Heere komt om te oordelen over levenden en doden.

Er is nog een teken; één van de belangrijkste tekenen der tijden - een positief teken. Het evangelie moet eerst gepreekt worden onder alle volken en dan zal het einde komen (Mark.13:10, Matth.24:14). Dat heeft de Zaligmaker gezegd. Dat is een grote stimulans voor zending en evangelisatie. De apostelen zijn uitgegaan en hebben reeds aan een aantal volkeren het evangelie gebracht. En de Heere heeft het rijk gezegend. Zendingen en evangelisten zijn uitgegaan. Gedeelten van de bijbel - het Woord van God - zijn vertaald in meer dan 2300 talen. Wie had dat ooit kunnen denken? Wij moeten niet gering denken van het werk van God!

Er komen nog elk jaar vertalingen bij. Via uitzendingen wordt Gods Woord verkondigd aan verre volkeren. Wat een ongekende mogelijkheden. Ook dat is een teken van de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Zijn we er klaar voor? Kent u de Zaligmaker? "Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen."

Gespreksvragen

1. Kan een profetie ook meerdere malen vervuld worden?
2. Welke drie gelijkenissen kent Mattheüs 25 ? Wat leert elk van deze?
3. Waar wordt in de Bijbel nog meer over de wederkomst gesproken?
4. Welke voortekenen van de komst van Christus ziet u in uw eigen omgeving?
5. Moeten gelovigen de wederkomst met angst of blijdschap tegemoet zien? Hoe is dat in de praktijk?

6. In welk artikel spreekt de Nederlandse Geloofsbelijdenis over de laatste dingen? Wat wordt daar beleden?
7. Hoe kunnen we ons op de wederkomst van Christus voorbereiden?
8. Hoe kunnen we zending en evangelisatie in het kerkelijke leven gestalte geven?
9. Is er iets te doen aan kerkverlating?
10. Welke psalmen passen bij de "tekenen der tijden" en de wederkomst?