

Deputaten geestelijke verzorging varenden



Meditatie

Dragers gezocht

"En er kwamen sommigen tot Hem, brengende een geraakte, die van vier gedragen werd." Markus 2: 3

Er wordt veel geleden in deze wereld. Ziekenhuizen en inrichtingen liggen vol, zeker in Azië en Afrika. Hoeveel vluchtelingen zullen er zijn? En christenen soms hevig verdrukt - denk erom. Christenvervolging neemt nog toe. Onvoorstelbaar. Vaak gaan wij eraan voorbij. Bidden wij voor ongelukkigen?

En er kwamen sommigen tot Jezus, brengende een geraakte (dat is een verlamde), die door vier vrienden gedragen werd. Die verlamde man lag op een soort ligmat; lopen kon hij niet. Nu had hij gelukkig vier vrienden. De Heere gaf dat.

Die vrienden konden hem niet beter maken. Ze konden ook zijn zonde niet vergeven. Maar als zij horen van de Zaligmaker, dan dragen zij hun verlamde vriend - op zijn ligmat.

Ze voelen: alleen de grote Heelmeester kan redden! Zieken, bedroefden en ongelukkige mensen moeten we voor de Heere neerleggen. Draggers zijn nodig. Bent u/jij iemand die meedraagt in meeleven en bidden? Bent u al zo'n drager?

Die dragers nemen de toevlucht tot de Zaligmaker. Ze kunnen niet binnenkomen. De mensen willen niet opzij. Maar het geloof blijkt vindingrijk. Ze verwijderen de dakbedekking en maken een opening en laten hun verlamde vriend zakken. Ze leggen hem neer voor de voeten van de Zaligmaker.

Christus spreekt, bemoedigt hem: "Zoon, wees welgemoed; uw zonden zijn u vergeven." Wie had dat verwacht?!

Die zonden, waar die man zo'n last van had, zijn weg. Ze zijn volkomen vergeven.
Zijn uw zonden ook al vergeven?

Christus vergeeft niet alleen de zonde. Tegen die verlamde man zegt Hij: "Sta op en neem uw ligmat op en ga heen." De Heere geeft hem ook de kracht! De Zaligmaker doet wonderen.
Bij het Woord van de vergeving komt ook het teken van de genezing.

Ds. H. van der Ham