



Missie CHALLENGE

na
corona

BLIK NAAR BUITEN

burendag / buurtontmoeting

optie 1

Zet tafels en stoelen buiten en laat gemeenteleden taart / cake bakken en serveren. Zowel gemeenteleden als buren van harte uitgenodigd!

optie 2

optie 1 plus een springkussen voor kinderen

optie 3

optie 1 + 2 plus een lunch of BBQ

Alternatief: laat iedereen uit de buurt zelf wat lekkers meenemen (en houd wat achter de hand), zodat de buurtontmoeting door de hele buurt gedragen wordt!

Vooraf:
Bedruk kleine blikjes drop of een uitnodigingskaartje met de tekst:

***Na een jaar 'binnen' wachten op meer ruimte, richten wij nu onze blik naar buiten! Welkom bij onze buurtontmoeting op burendag [datum X] op (ons plein?). Koffie / thee en lekkers staan klaar.
Hartelijke groeten, de kerk op [adres]***

Laat gemeenteleden de blikjes of kaartjes uitdelen in de buurt. Nodig ook de wijkmanager, wijkwethouder, wijkagent en wijkzuster uit!

En tot slot ...

Maak foto's en deel ze met een leuke terugblik via:
plaatselijke krant | plaatselijke online media | Facebook van de kerk | Instagram | en stuur het naar deputaten evangelisatie (evangelisatie@cgk.nl). Dan delen wij jullie mooie 'blik naar buiten' om anderen te enthousiasmeren!

bewustzijn:
wat vraagt God van ons? Hoe kunnen we er óók zijn voor de mensen om ons heen?

verlangen:
hoe geven we vorm aan onze missie?

missionair-zijn = investeren in contact
jij leert de ander kennen | de ander leert jou kennen | wat zou er niet uit die ontmoetingen kunnen volgen!?