

# Momenten van diaconale bezinning

## Exodus 22: 1-7

*'Als u iemand van Mijn volk, een van de armen onder u, geld leent, dan mag u zich niet als een schuldeiser tegenover hem gedragen. U mag hem geen rente opleggen.'* (Exodus 22: 25)

### Barmhartig

In dit gedeelte wordt Jahweh ons bekend als de beschermer van de zwakken in de samenleving. Maar ook op andere plaatsen in Gods Woord wordt ons duidelijk dat God een barmhartig Helper is. In het vijfde boek van Mozes, Deuteronomium, wordt daar in het bijzonder nadruk op gelegd.

Het gaat in de wetgeving van God om de bescherming van weduwen en wezen. Die plicht om voor elkaar te zorgen, mogen wij rechtstreeks doortrekken naar de zorg voor onze broeders en zusters in de gemeente. En vanuit die zorg voor elkaar moet de gemeente ook de wereld barmhartigheid tonen.

### Beschermend

De Here God is een beschermend God. Binnen Zijn gemeente heeft de diaken handen en voeten te geven aan het beschermend optreden van God. De hele gemeente heeft die opdracht, maar de diaconie in het bijzonder. Zij heeft de opdracht gekregen om de gemeente toe te rusten 'tot het werk van dienstbetoon'.

Wie geroepen is tot het ambt van diaken, moet dan ook beseffen dat het een hoge en verantwoordelijke roeping is.

De gemeente van Christus in haar geheel getuigt van de aanwezigheid van de Koning van de kerk op aarde. In Woord en daad.

### Lening

Diakenen hebben het beheer over ontvangen giften. Diaconaal geld is gegeven voor hen die *niet* hebben. Het geld is niet van de diaconie. Dit is een van de redenen waarom er nooit rente gevraagd wordt wanneer een geldbedrag geleend wordt.

Daarmee komen we bij Exodus 22 vers 25. Hoewel de diaconie in de regel ondersteuning biedt door middel van een gift, kan in bepaalde situaties een lening gewenst zijn. Maar rente vragen voor een lening is niet Bijbels.

### Rente

We kennen het natuurlijk van de banken en andere geldinstellingen, die soms hoge rentes vragen. Rente dient als vergoeding voor de dienstverlening. Een bank leent geld uit, en in ruil daarvoor betaal je naast het daadwerkelijk geleende bedrag ook nog rente. Banken verdienen daar goud geld aan.

Het belangrijkste punt is: voor het verlenen van diensten 'in naam van de barmhartigheid van Christus' wordt geen wederdienst gevraagd. Zou dat niet geheel ten koste gaan van het karakter van Gods grote barmhartigheid?

## Vrije gunst

Het is maar goed dat God niet slechts leningen verstrekt, of rente vraagt voor verleende diensten. Wat zou een mens ooit als tegenprestatie kunnen meebrengen naar de God van hemel en aarde? Nee, alleen uit vrije gunst schenkt God Zijn geliefde Zoon. Uit goedheid, zonder peil!

God bevrijdt mensen van een levensgrote schuld. Hij bevrijdt ons van de slavernij van zonde. Laat ons zo - ziende op Christus - barmhartigheid betonen, waartoe wij ook geroepen zijn. Tot Zijn eer!

## (Gespreks)vragen

1. 'Binnen de gemeente heeft de diaken handen en voeten te geven aan het beschermend optreden van God.' Hoe doet u, hoe doen jullie dat?
2. Diaconaal geld is niet van de diaconie. Wat betekent dat voor u; wat voor gevolgen heeft dat volgens u voor het omgaan met dit geld?

ds. Alexander Aalderink