



Gedachten van prof. J.J. van der Schuit (1882 - 1968)

- "Vergeten" dat staat alleen in ons woordenboek, maar dat staat niet in Gods woordenboek.
- De discipelen op het schip op het Meer van Galilea. Dat scheepje kon niet vergaan, want Jezus was aan boord. Maar de discipelen zeiden toch maar tot Jezus: "Heere, behoed ons, want wij vergaan."
- Denken we niet al te veel aan wat dit aardse leven biedt? Hebben wij het niet al te druk met hetgeen de dingen van beneden ons brengen? Leeft de kerk van vandaag wel uit haar hemelse schatten?
- 's Zondags in de kerk zingen we prachtige psalmen. Maar op de maandag zijn we reeds spoedig vergeten wat we op de zondagmorgen gezongen en gebeden hebben met elkaar.
- "Heb je God weleens mogen ontmoeten?" Dan zeg ik: "Dat is een goede vraag. Maar je moet ook eens vragen: "Heb je God weleens gemist? Heb je weleens pijn aan God gehad?"
- Als je dat nooit gehad hebt, dan mag u zich weleens afvragen of u Hem ooit kende.
- Pijn van het gemis, dat zegt ook veel van het bezit. Als je één die je diep lief gehad hebt, moet missen, dan weet je pas hoeveel het je waard is geweest. En als je God moet missen, dan moet je zeggen: "Heere, ik kan U niet missen."
- Hoe kleiner we onder God worden, hoe groter God voor ons zal worden.
- Wij worden waarlijk groot naarmate we kleiner kunnen worden onder de Heere.
- Als u aan het einde bent, is God aan het begin.
- Daar staat een boom met takken en twijgen... Het leven van die twijgen en het leven van die blaadjes is feitelijk: het leven van de wortel! Op die wortel komt het aan!
En zo zou ik nu ook zeggen: "Er is geen levend gemaakt zondaar, of hij leeft uit de Levende!!"
- Jezus zei: "Ik ben de opstanding en het Leven."
De Bijbel in zijn totale openbaring laat ons altijd zien, dat ge de Christus niet alleen kunt laten! niet op Zichzelf kunt stellen; niet een soort systeem van Hem kunt maken. Dat kan niet. Hij is geen denkproduct. Hij is geen begrip. De Christus, zoals de Bijbel mij Hem laat zien ...
We zien altijd wat het is: de Wijnstok maar ook de ranken. Wat het is: de Herder maar ook de schapen. Wat het is: het Hoofd maar ook het lichaam. Wat het is: het Fundament maar ook de stenen. Wat het is: een totaliteit in de levensgemeenschap met de levende Christus.
En daarom, wie waarlijk deel krijgt aan de Levende, zal weten wat het is: de Opstanding uit de doden.