

Deputaten geestelijke verzorging varenden



Meditatie

Geduldig in verdrukkingen

"Zijt geduldig in de verdrukking ..." Romeinen 12: 12b

De apostel Paulus schrijft zijn brief aan de gemeente van Rome - christenen in een grote wereldstad met alles erop en eraan. Er leefden toen al honderd duizenden mensen.

De kerk te Rome was een heel kleine gemeente, ook een fijne gemeente. Paulus kon daar tenminste heel wat aan kwijt! Kijk maar wat voor een inhoudrijke brief hij aan haar heeft geschreven! zo diep! zo vol van inhoud, dat je denkt: Nu, als ze dat allemaal hebben verstaan, wat Paulus in die brief schrijft! Dan moet er in die gemeente toch wel een grote kennis en een diep inzicht geweest zijn in het heil van de Heere. Maar anderzijds was die gemeente toch ook een hele gewone, alledaagse gemeente! zoals we ze nu nog aantreffen! met allerlei spanningen en meningsverschillen onderling. Het was zelfs zo, dat er een tamelijk diepgaande en hooglopende polarisatie was ontstaan.

Paulus schrijft aan die christenen, om hen te versterken, om hen aan te sporen, opdat ze standvastig zouden zijn tegen opkomende dwalingen, scheuringen en ergernis.

Wij vinden in de Romeinenbrief een korte, bondige verklaring van al de hoofdzaken van het Christelijk geloof, die nodig zijn om gekend te worden, om getroost te zijn in leven en in sterven.

Het centrum van deze brief vormt het fundamentele, waarmee de kerk staat of valt: de vrijpraak van de zondaar op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus alleen. Daar kan van u en mij niets bij. Het werk van Christus is het enige fundament van de zaligheid.

In ons hoofdstuk - Romeinen 12 - schrijft Paulus: "Wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed." Dat wil zeggen: Wordt niet gelijkvormig aan het schema, het gedragspatroon van deze wereld. Want dat is een geweldig kwaad, dat ook binnen de Christelijke gemeente hoe langer hoe meer doordringt. Nee, zegt Paulus, wordt dezer wereld niet gelijkvormig, maar verwacht het in alles van de Heere!

Verblijdt u in de hoop! Dat is niet altijd even gemakkelijk. De weg voert soms door de diepte heen. De golven kunnen hoog gaan.

Het leven met de Heere brengt strijd met zich mee. Daar wisten ze in Rome alles van. Zelfs christenvervolgingen zijn er geweest. Denk maar aan die vreselijke keizer Nero.

Maar de apostel roept hen op, om te hopen. De Heere heeft dat graag, dat u uw verwachting op Hem vestigt, op Hem alleen.

Hij is het zo waard, dat we het van Hem verwachten, dat we op Zijn Naam vertrouwen en dat we op Christus hopen. In het Nieuwe testament is het woord hoop altijd verbonden met heil en met verlossing en met bevrijding. Met het heil van de vergeving van de zonde in het bloed van Christus en de verlossing van de macht en de heerschappij van de zonde.

Als Borg heeft de Heere Jezus de schuld op Zich genomen. Aan het kruis riep Hij: "Het is volbracht." Op de derde dag is Hij opgestaan, naar de Schriften. Hij heeft de dood overwonnen.

Petrus zegt, dat zij die van Christus zijn, door de kracht van Christus' opstanding wedergeboren worden tot een levende hoop. Houdt dat dicht bij elkaar.

Het anker van de hoop, dat geeft houvast.

"Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking." Verdrukking blijft niet uit.

Wij weten niet wat de toekomst zal brengen.

Farao vroeg aan de aartsvader Jakob hoe oud hij was. Hij antwoordde: "Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren van mijn leven geweest." Mozes zegt in die ontroerende negentigste psalm: "Wij brengen onze jaren door als een gedachte. Aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, of, zo wij zeer sterk zijn, tachtig jaren; en het uitnemendste van die is moeite en verdriet; want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen."

De Bijbel belooft ons nergens een kalme reis. Niemand van de Bijbelschrijvers, zelfs de Heere Jezus Christus belooft ons dat niet. Gods kinderen hebben een strijd te voeren. Wij moeten door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk der hemelen, zegt de Schrift.

Het is een loopbaan. Er moet gestreden worden! Strijd de goede strijd!

Het huwelijksformulier zegt: "Aangezien ons allerhande tegenspoed en kruis overkomt vanwege de zonde ..." Maar u mag, in die moeite, verzekerd zijn van de gewisse hulp van God.

Gods kerk wordt verdrukt en vervolgd op aarde. De vijand probeert alles stuk te maken.

Maar de Heere is sterker. De Zaligmaker zegt: "In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt geden moed, Ik heb de wereld overwonnen." (Joh. 16: 33b)

In de cultuur en in de maatschappij/samenleving werken zoveel anti goddelijke krachten. Er ontstaat een soort geestelijke vervolging in het "vrije" westen.

De apostel zegt niet voor niets: "Zijt geduldig in de verdrukking!" De Heere verzekert u van Zijn hulp, als u gaat in Zijn weg, en als u uw hoop vestigt op de Heere alleen. De dichter zingt:

*Gij evenwel, Gij blijft Dezelfd', o Heer',
Gij zijt vanouds mijn Toeverlaat, mijn Koning,
Die uitkomst geeft en uit Uw hemelwoning
voor ieders oog Uw haat'ren gingt te keer.*

De uitdrukking "geduldig-zijn" betekent: er onder blijven. Met andere woorden: de gelovigen blijven onder het kruis dat de Heere hen oplegt. Daar lopen ze niet onder vandaan.

Er zijn allerlei kruizen, bijvoorbeeld een geestelijk kruis en een lichamenlijk kruis. Bestrijdingen en aanvechtingen vormen een geestelijk kruis. Ziekte of een handicap vormen een lichamenlijk kruis.

Tegenvallende bedrijfsresultaten, zorg, moeite zelfs - dat kan ook. De Zaligmaker zegt: "Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis dagelijks op en volge Mij." Dat is een les die ieder kind van God moet leren.

Het kruis dragen, dat de Heere u oplegt. Uw kruis is zelfs een teken dat de Heere u liefheeft!

Het klassieke doopformulier zegt: De Heere aanhangen, betrouwen en lief hebben van ganser harte, van ganser ziele, van gansen gemoede en met alle krachten, en uw kruis vrolijk dragen.

De Heere aanhangen met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde.

Wij zeggen weleens: "Elk huis heeft zijn kruis." Was dat maar waar! Het kruis verbindt (als het goed is) aan de Heere Jezus Christus. Geldt het - op die manier - elk huis heeft zijn kruis?!

Wees geduldig in de verdrukking. Het betekent dus: uw kruis opnemen en de Heere Jezus Christus volgen - uw voet zetten in Zijn spoor ... leven uit de kracht van de opstanding van de Zaligmaker.

"Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking." De Heere Jezus heeft het Zelf in praktijk gebracht. We lezen van Hem: Die om de voorgestelde vreugde het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht.

Zijt geduldig in de verdrukking - geduldig om Gods wil. De Heere kan het niet verkeerd doen. Hem volgen! Hij zoekt het beste voor u.

Gods Woord spreekt van lichte verdrukking die snel voorbijgaat. Voor ieder die de Heere vreest, volgt straks de eeuwige heerlijkheid. Wat zijn enkele jaren van uw leven, vergeleken met de eeuwigheid? Straks geen bange levensvragen meer. Straks geen zonde meer, geen twijfel, geen donkerheid. Straks geen verdrukking meer! Daar zal God alles zijn, en in allen. Wat is dat een heerlijke toekomst.

Ds. H. van der Ham