

# Deputaten geestelijke verzorging varenden



## Meditatie

---

### God is genadig

*"Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls?" Ezech. 33: 11c*

Christus heeft alle belemmeringen weggenomen door de losprijs van Zijn bloed.

God is gereed u gastvrij te ontvangen en u alles te vergeven wat u tegen Hem gedaan hebt, als u maar komen wilt. Hoe lang u ook gezondigd hebt, hoe moedwillig u ook gezondigd hebt, hoe gruwelijk u ook gezondigd hebt, Hij is gereed dit alles achter Zijn rug te werpen, als u maar komen wilt. Al bent u verloren zonen geweest, en van God weggegaan en zo lang weggebleven, Hij is zelfs gereed u tegemoet te treden en u in Zijn armen op te nemen, en zich te verheugen in uw bekering, als u zich maar omkeert. Keert dit niet uw hart in u om? O zondaar, indien u een hart van vlees hebt, en niet van steen, mij dunkt dit zou het doen smelten.

De Heilige Schrift roept u op tot omkeer; de dienaren van Christus roepen u op tot omkeer; de Geest roept: keer om; uw geweten roept: keer om; de vromen/gelovigen roepen, door overreding en voorbeeld: keer om!

De roede van Gods kastijding roept: keer om; uw rede en heel uw natuur dringen bij u op omkeer aan, en hetzelfde doen alle beloften van God; en bent u toch niet bereid u om te keren?

R. Baxter (1615 - 1691)