

WIE WOONT IN DE
SCHUILPLAATS
VAN DE ALLERHOOGSTE
OVERNACHT IN DE
SCHADUW
VAN DE
ALMACHTIGE



HULPVERLENINGSZONDAG

2018

LAAT MIJ ALS EEN
KLEINE VOGEL
SCHUILEN
MOGEN
WAAR U UW
VLEUGELS
OM MIJ SLAAT



HULPVERLENINGSZONDAG

2018

DE EEUWIGE GOD
IS U EEN
WONING
EN ONDER U
ZIJN EEUWIGE
ARMEN



HULPVERLENINGSZONDAG

2018

DE HEER
GEEFT MIJ
KRACHT EN
BESCHERMT MIJ
OP HEM
VERTROUW IK



HULPVERLENINGSZONDAG

2018



BESCHUT

HULPVERLENINGSZONDAG 2018

De Bijbel spreekt volop over Gods bescherming. De tekst op de voorkant is daar een voorbeeld van. God belooft bescherming voor wie bij Hem schuilt. Bij Hem zijn we thuis. Op onze beurt mogen wij anderen helpen beschermen. Zoals in Haïti. Natuurgeweld heeft al menig Haïtiaan van zijn dak beroofd of zelfs van zijn familie. Wij mochten als kerken helpen met het bouwen van stevige huizen die beschutting bieden. De Haïtianen voerden zelf het werk uit: ze boden elkaar beschutting. Dat doen ze nog steeds, met hulp uit onze kerken. Door samen bomen te planten, want bomen bieden bescherming bij natuurgeweld.

Wie geeft, draagt bij aan het bouwen van schuilplaatsen, aan het zorgen voor beschutting voor zijn naaste. Laten we ons hart wijd openzetten voor deze mooie taak en onze gaven gul delen met wie in nood verkeert. In Haïti en op vele andere plekken in deze wereld.



#BESCHUT



Kijk en lees verder:
www.cgk.nl/hulpverleningszondag
www.cgk.nl/doorgeven (nr. 1 2018)

 0318 - 582367

 diaconaat CGK

 diaconaat@cgk.nl

 cgk.nl/diaconaat

 NL52 INGB 0000 5353 00 t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau