

# Momenten van diaconale bezinning

## Johannus 15: 1-8

*'... Want zonder Mij kunt u niet doen.'*

### Afscheid

Afscheid nemen doet pijn. Dat voelen ook Jezus en Zijn discipelen. Ze zijn bij elkaar op de avond voordat Jezus gaat sterven. Toch zijn Jezus' woorden vooral vertroostende woorden, ook met het oog op Zijn hemelvaart.

### Verbondenheid

Hij noemt zichzelf de ware Wijnstok. En Hij vergelijkt Zijn discipelen met ranken die in Hem geënt zijn. Met andere woorden: ook al gaat Jezus morgen sterven, de verbondenheid met Zijn leerlingen blijft bestaan. En ook Zijn hemelvaart doet die verbondenheid niet teniet.

### Afhankelijk

Die nauwe verbondenheid met Jezus mogen we nooit uit het oog verliezen. Juist als Hij ons zegent in het diaconale werk, ligt het gevaar op de loer dat we op eigen kracht gaan vertrouwen. Maar we zijn en blijven elk moment voor 100% afhankelijk van Hem. Door dat te beseffen, eren we Hem het meest.

### Herstel

Die verbondenheid is heel bijzonder. Want wijzelf hebben de verbinding met God juist verbroken. En dat had Hij met recht zo kunnen laten. Maar Hij nam het initiatief tot herstel. Daarvoor zond Hij niemand minder dan Zijn geliefde Zoon naar deze wereld. Die het alles heeft gekost om de verbondenheid met ons weer mogelijk te maken. Aan het kruis werd Hij zelfs door Zijn eigen Vader alleen gelaten ...

### Verlangen

Na Zijn hemelvaart stuurde Hij de Heilige Geest. Zonder die Geest blijven we doorleven in onafhankelijkheid van God. Maar de Heilige Geest laat ons ontdekken dat dat een doodlopende weg is. Vooral laat Hij ons ontdekken hoe groot het wonder is dat Jezus' liefde tot het uiterste ging. Zo laat Hij in ons hart het verlangen ontbranden om met God verbonden te worden door Christus.

### Leren

Ook als je daarnaar verlangt, blijft het een levenslange leerschool. Niets helpt daarbij beter dan ons zelf de woorden van Jezus steeds weer in herinnering te roepen: Zonder Mij kun je niets doen. Helemaal niets? Nee, helemaal niets. Dat klinkt negatief. Maar het is vooral een belofte van Jezus: Ik zal altijd met je zijn. Ik zal je zegenen, leiden en kracht geven. Hoe meer je dat beseft, des te meer je gevoed wordt door Zijn genade, liefde, wijsheid enzovoort.

En juist zo leert Hij ons des te meer om Hem en onze medemens te dienen. Zo ontvang je steeds weer inspiratie, moed en vreugde om diaconaal bezig te zijn.

## Gesnoeid

Met Jezus verbonden zijn is overigens geen garantie tegen zorgen en moeiten. Het houdt wel de verzekering in dat Hij ons altijd draagt en vasthoudt, zelfs op momenten dat je dat zelf niet ervaart. Vaak zijn dat de tijden waarin God ons snoeit. Dat doet pijn. Maar zo spoort Hij ons aan om nog meer de verbinding met Jezus te zoeken. Welke vruchten er dan groeien? Dat is voor ons zelf soms moeilijk om te bepalen. Maar is bijvoorbeeld de vrucht van je nog meer afhankelijk weten van Jezus niet een heel belangrijke? Meestal ziet God meer vrucht dan wijzelf. Het belangrijkste is dan ook: te midden van alles blijven vertrouwen op Hem Die de Wijnstok is. Zo zal Zijn kracht elke dag in ons overvloeien.

## (Gepspreks)vragen

1. Wat kun je zelf doen om je meer afhankelijk te weten van Jezus?
2. Wat betekent het beeld van de Wijnstok en de ranken voor jou persoonlijk?
3. Hoe ga je er mee om als je de verbinding met Christus niet of minder merkt?
4. Hoe kun je met deze woorden van Jezus een ander bemoedigen in het diaconale werk?

ds. Martin Visser