

Deputaten geestelijke verzorging varenden



Meditatie

Leiding nodig

"Want zo velen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods." Rom. 8: 14

Het werk van de Heilige Geest is veelomvattend. Het is het geheim van het geestelijke leven. De apostel zegt: "Want zo velen als er door de Geest Gods geleid worden ..." Wat is dat? Hoe weet u of u door de Geest geleid wordt? Dat is bepaald niet vanzelfsprekend.

Hoe leidt de Heilige Geest dat? Hoe doet Hij dat?

Allereerst door het Woord; Gods Woord is de norm. De dichter zegt: "Uw Woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad."

Als u een kind van God bent, verlangt u toch geleid te worden door het Woord van God?!

U onderzoekt de Schrift; u krijgt het Woord lief.

U wil leven naar het Woord. Het Woord staat centraal. De Heilige Geest werkt volledig in harmonie met dat Woord. De Bijbel is ons enige kompas.

De Geest gebruikt het Woord; Hij richt uw voet zodat u de juiste richting gaat.

Een voorbeeld. Daar is een kleine jongen die een schip bestuurt. Zijn vader staat dicht achter hem. Als het nodig is, legt die vader zijn hand op de hand van de jongen. Die vader helpt en zorgt dat het niet verkeerd gaat.

Zo doet de Heilige Geest; Hij is er voortdurend. Hij woont in de gelovigen; Hij leidt hen; Hij richt uw leven. Hij zal u onderwijzen en u leren (van) de weg die gij gaan zult.

Het bijzondere is: de leiding van de Heilige Geest is onfeilbaar. Hij kan het nooit verkeerd doen.

Maar wij werken vaak tegen.

De Heilige Geest onthult de zonde. Hij werkt berouw.

Hij leidt u door het Woord van God. Hij overtuigt en Hij laat zien de schoonheid van de Heere Jezus Christus - door het Woord.

De Heilige Geest leidt ook door de prediking. Dat is de gebruikelijke weg. Gods gebruikt de prediking van wet en evangelie.

Het is bijzonder belangrijk in uw leven, dat u de Heilige Geest niet wederstaat, en Hem niet bedroeft.

Maar dat u Zijn onderwijs ter harte neemt. Bid maar: "Heere, gebruik het Woord. Wilt U de prediking toepassen aan mijn hart?"

De Heilige Geest leidt de gelovigen door allerlei omstandigheden en situaties - steeds in nauwe verbondenheid aan het Woord! Dat laatste is beslissend.

Een kind van God heeft veel, ja, heeft alles te danken aan de leiding van de Heilige Geest.

Van huis uit zoeken wij het in de wereld en in de zonde.

Maar de Heilige Geest leidt, zodat u het in de zonde niet meer kunt vinden en u Jezus Christus gelijkvormig wordt.

Als ik let op mijzelf, als ik let op de verdorvenheid in mijn eigen hart.... Als ik let op de macht van de satan, dan vraag ik: "Hoe moet het?"

Maar als u ziet op de leiding van de Heilige Geest en op Zijn werk en Zijn getrouwheid, dan bent u ootmoedig dankbaar voor Zijn leiding.

Hoe weet u of u geleid wordt door de Heilige Geest? Dat is een heel belangrijke vraag.

U merkt het aan de vruchten. Vruchten zijn eerlijk; vruchten liegen niet.

U merkt het hieraan - u wordt niet groot in eigen oog. Maar u realiseert u, hoezeer u tekort schiet in gehoorzaamheid, in liefde, in toewijding. Uw gedachten, begeerten en verlangens - het is alles met zonde bevlekt. Uw woorden, zo gauw uitgesproken, zijn niet altijd op God gericht. En uw daden ... Wat u doen moet, doet u niet. En wat u niet moet doen, dat doet u.

U krijgt berouw omdat u God bedroefd hebt.

U begrijpt Paulus, als hij zegt: "Ik weet dat in mij, dat is: in mijn vlees geen goed woont."

Als de Heilige Geest u leidt, dan geeft u God de eer. En u bent verwonderd dat de Heere naar u wilde omzien. Dat is toch nooit te begrijpen?!

De Heere doet goed, terwijl ik zoveel kwaad doe. Als u dat erkent, dat is (een) vrucht van de leiding door de Geest.

Waarom kunt u merken/weten dat u geleid wordt door de Geest?

U krijgt andere gedachten over de Heere Jezus Christus.

Eerst was Hij een Onbekende en een Onbeminde. Nu gaat uw hart naar Hem uit.

En ook al kan het zo zijn, dat, wanneer de Heere begint te werken, dat Christus nog zo verborgen kan zijn. Wanneer u het leven kent en u geleid wordt door de Geest, zal er een honger en een dorst zijn, om Christus te leren kennen

En hoe méér u over Hem hoort, hoe meer uw hart opgewekt wordt; hoe meer uw hart boven de duisternis uitgetild wordt en hoe meer verlangen in uw hart gaat leven om Hem te kennen.

Daar gaat u iets van Paulus begrijpen: "Ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht."

U krijgt andere gedachten over Christus. Hij is de meest dienenswaardige, de meest noodzakelijke. Hij is een volkomen Zaligmaker. Hem krijgt u nodig.

U krijgt grote gedachten van Christus en u vertrouwt op Hem.

De Heilige Geest zal Christus verheerlijken.

In Christus vindt u alles wat u nodig hebt. Door bekering en geloof leert u Christus kennen. U vindt in Hem al wat u nodig hebt voor tijd en eeuwigheid.

Zo velen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.

Ds. H. van der Ham