



Lijdensprediking

We tellen zeven lijdenszondagen.

Jezus Christus, en Dien gekruisigd, staat altijd weer centraal in de prediking, opdat uw hart naar Hem uitgaat.

Het doel van de prediking is, dat u meer en meer gaat verlangen naar de Borg; dat u Hem gaat zien in Zijn noodzakelijkheid, in Zijn dierbaarheid, in Zijn algenoegzaamheid, in Zijn gepastheid, ja, in de volheid van Wie Hij is en wat Hij gedaan heeft in Zijn vrezoenend lijden en sterven.

Augustinus

Eerst luisteren we naar de lijdensprediking van Augustinus. Dat gaat ver terug. Hij leefde van 354 tot 430. Hoe preekte Augustinus?

Zelf beklaagde hij zich over zijn zwakke stem en zijn zwakke lichaam.

Hij preekte iedere zaterdag en iedere zondag en in de lijdensweken zelfs dagelijks. Hij heeft vele, vele honderden preken gehouden.

Augustinus was een begaafd prediker. Hij schreef zijn preken nooit uit, maar improviseerde.

Hij had een sprankelende manier van spreken - met veel woordspelingen en treffende vergelijkingen.

In korte zinnen geeft hij ook soort dialogen/gesprekken weer. Het was zeker boeiend.

Het kerkvolk lag hem aan het hart. Augustinus had liefde voor de mensen.

Hier volgt een stukje van zijn prediking:

"Eén van de profeten heeft uitgesproken: "Zij hebben Mijn handen en Mijn voeten doorgraven. Al Mijn beenderen zou ik kunnen tellen; zij schouwen het aan, zij zien op Mij. Zij delen Mijn klederen onder zich en werpen het lot over Mijn gewaad." Zoals dit van tevoren in de psalm is aangekondigd, zo staat de vervulling ervan in het evangelie te lezen.

Nadat Christus overgeleverd is om gekruisigd te worden, droeg Hij Zelf Zijn kruis.

Op de Schedelplaats is Hij gekruisigd. Daarmee wees Hij op de vergeving van alle zonden waarover in de psalm wordt gezegd: "Mijn zonden worden ontelbaar, talloos, mijn hoofdharen te boven."

Dat er links en rechts van Hem één is gekruisigd, daarmee hield Hij ons voor dat sommigen rechts van Hem, anderen links van Hem zouden lijden. Over de mensen aan Zijn rechterzijde wordt gezegd: Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, maar over die aan Zijn linkerzijde staat er: "Al geef ik mijn lichaam prijs aan de vuurdood: als ik de liefde niet heb, baat het mij niets."

De Zaligmaker bad: "Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen."

Zijn armen zijn op het kruishout uitgestrekt, omdat Hij de gehele wereld met Zijn liefde-armen wil omvatten en tot Zich trekken.

Hij zei: "Het is volbracht", waarop Hij het hoofd boog en de geest gaf. Daarmee liet hij niet de onafwendbaarheid van zijn eigen dood zien, maar zijn macht erover. Hij wachtte totdat alles wat de profeten over Hem hadden gezegd, in vervulling was gegaan. In de psalm stond immers ook nog: "En zij gaven mij azijn toen ik dorstte." Zo liet Hij zien dat Hij de macht had om Zijn leven te geven, zoals Hij ook Zelf heeft getuigd. En Hij gaf de geest door vernedering; dat wordt met "gebogen hoofd" bedoeld. Hij zal de geest terugontvangen door te verrijzen, met opgeheven hoofd. Zo'n dood en het buigen van het hoofd zijn tekenen van grote macht.

Christus is de grote Overwinnaar.

Augustinus vermaande: "Laten wij het lijden van Christus met toewijding overdenken, en laten we roemen op het kruis van de Zaligmaker, niet één keer per jaar, maar voortdurend, met blijvende eerbied."

Luther

We gaan nu naar Luther; hij leefde van 1483 tot 1546. Zijn prediking spreekt nog altijd aan. De bazuin laat een helder geluid horen.

Luther had gaven van de Heere ontvangen; ik noem enkele zaken:

- uitstekende verbeeldingskracht, hij voelde de mensen aan;
- moed en eerlijkheid;
- grondige kennis van de Bijbel en van de theologie;
- Mensenkennis;
- Zeggingskracht;
- en bovenal kennis van de genade en van het geestelijk leven.

Luther was echt een evangelieprediker. Zijn prediking kenmerkt zich door:

1. zuivere uitleg en toepassing van de Schrift;
2. Christus alleen is de Zaligmaker;
2. vereniging met Christus door het geloof - dat is de enige weg van redding.

Alles wordt gebouwd op dit fundament.

Luther let doorgaans goed op het verband waarin een tekst staat en hij vraagt zorgvuldig naar de bedoeling van de Bijbelschrijvers.

Het geloof in Christus staat centraal; dat is de weg naar het heil.

Luther bracht echt het Woord van God - gericht op het hart van jong en oud. Hij gebruikte de landstaal, de taal van het volk; daar was hij een meester in.

Hier geef ik een stukje van zijn lijdensprediking door:

De evangelisten schrijven nauwkeurig hoe de kruisiging was. Zijn handen en voeten hebben zij vastgenageld. Eindelijk richten zij het hout/kruis op, waaraan Hij zo smadelijk tussen hemel en aarde hangt, in de vrije lucht, en plaatsen Hem tussen twee moordenaars, alsof Hij de grootste kwaaddoener was.

Alzo werd de Schrift vervuld, die zegt: "En Hij is met de misdadigers gerekend."

Mijn zonden hebben - voor Christus - dit smartelijke lijden veroorzaakt.

Rust hier. Sla uw ogen opwaarts en beschouw het kruis van Christus en trek er lering uit. Hier wordt het u aanschouwelijk voor ogen gesteld, hoe lief God u heeft, Die, opdat u, zondaar, verlost zou worden, Zijn eniggeboren Zoon niet gespaard, maar Hem aan zulk een schandelijke dood heeft overgegeven; van welke liefde Christus Zelf met bewondering heeft uitgeroepen: "Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft."

En Paulus zegt: "God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren." (Rom.5:8) Hier kunt u zien, welk hart uw Verlosser u toedraagt. Niemand heeft meer liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor een ander. Dat heeft Christus gedaan. Hij heeft Zijn gemeente lief gehad en Zichzelf voor haar overgegeven en aan het kruis doen hechten.

En even verder preekt Luther: Beschouw die schandelijke kruisdood, waarvan God Zelf zegt: "Een opgehangene is Gode een vloek." Dat is verschrikkelijk, en toch, zo'n vervloekte dood sterft Christus. Waarom? Hij heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons.

Tot zover de prediking van Luther. Het si zeer de moeite waard.

Jesaja

In het boek Jesaja vinden wij een profetisch lied. Het is een profetie door Jesaja eenmaal uitgesproken.

Tegelijkertijd heeft het de vorm van een lied, van een psalm.

In dat lied wordt gezongen van de Schoonste van alle mensenkinderen, van de Knecht des Heeren. Profetisch wordt gezongen van de Heere Jezus Christus: "Waarlijk Hij heeft onze krankheden op Zich genomen en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden."

Hoe luisteren wij naar de lijdensprediking? Hoe beleeft u de feestdagen - Paasfeest en verder? De Heere wil de verkondiging rijk zegenen.

In Christus' lijden komt zo duidelijk uit wat wij hebben verdiend. Hij is de Vloekdrager, maar wij hebben de vloek verdiend. Hij is door God verlaten, maar wij hebben verdiend voor eeuwig verstoten te worden. Hij ledigde de schuimende beker van Gods toorn, maar wij hebben verdiend die beker te drinken. Hij was de Man van smarten in de duisternis. Maar wij hebben de eeuwige duisternis ons waard gemaakt.

Wij hebben schuld op ons geladen en maken de schuld nog iedere dag groter. Wij hebben tegen God gezondigd.

"Maar Hij is om onze overtredingen verwond; om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld."

Daar blijkt Zijn onschuld.

De Heere Jezus Christus heeft geen enkele zonde gekend of gedaan. Het zijn onze overtredingen en het zijn onze ongerechtigheden. Hij is om onze overtredingen verwond, doorboord. Dat staat er in het Hebreuws. Hij heeft alles willen dragen.

Wat een onbegrijpelijke liefde. De Borg is in mijn plaats gaan staan. Hij heeft de straf gedragen. Hij heeft alles gedaan wat bij God te doen was. De straf die ik zou moeten dragen, is op Hem gekomen.

Jongens en meisjes, broeders en zusters, vlucht naar Hem. Schuil bij Hem die nodigt: "Komt herwaarts tot Mij!"

Hij is de Borg. Dat wil zeggen: Hij neemt de verplichtingen op Zich. Hij betaalt voor een ander die het totaal niet kan. Gelukkig wie gebruik van Hem maakt. En het leven in Hem vindt.
Mag u het zeggen: "Mijn Borg?"