

# Deputaten geestelijke verzorging varenden



## Meditatie

---

### Lydia

*En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster, van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Hand. 16: 14*

Open Woord, open hart en open huis. Het begint met het open Woord. De Heere heeft het zo wonderlijk geleid, dat Lydia Gods Woord ontving. Dat had niemand kunnen denken. Paulus was niet van plan naar Filippi te gaan. Maar God de Heilige Geest leidt het zo, dat de apostel oversteekt naar Macedonië, dat is Griekenland - in ons werelddeel Europa.

Er is hoop voor Europa! Waarom? Wel, de apostel met zijn helpers komt daar in Filippi, de belangrijkste stad in dat gebied. Het is een kolonie, dat wil zeggen, dat er Romeinse militairen woonden en ook kooplieden voor de handel.

Niemand zit er op het Evangelie te wachten. Dat valt niet mee. Maar op de sabbat komt de apostel Paulus op een gebedsplaats buiten de stad, aan een riviertje. Daar spreekt hij met de vrouwen die daar samen kwamen om te bidden. Hij spreekt over God de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. Hij is waard, dat wij Hem dienen, liefhebben en vrezen. Hij heeft alle recht op ons! Wij mogen geen moment doorbrengen in de zonde. Denk erom. Wij mogen geen stap zetten op een weg die God verboden heeft.

De apostel zegt ook dat wij tegen God gezondigd hebben - tegen die God Die goed is en Die enkel goed doet. Wij hebben Hem verlaten. Dat is buitengewoon ernstig. Er is een breuk gekomen. Wij zijn zoveel tekort geschoten in gehoorzaamheid, in liefde, in toewijding. Ja, wij zijn tegen God ingegaan met gedachten, woorden en daden. Iedere zonde slaat God in het gezicht. Denkt u daar wel eens aan?

Hoe kan dat ooit goed komen? Er moet betaald worden. Dat kunnen wij niet. Wij maken de schuld zelfs nog iedere dag groter. Wij hebben een Ander nodig: de Borg en Zaligmaker. De apostel predikt Christus Die geleden heeft aan het kruis en gestorven is voor de zonde van de Zijnen. Het Woord ging goed open. Er is één vrouw die aandachtig luistert. De Heere opent haar hart. De anderen konden het ook allemaal horen, maar Lydia heeft er een diepe indruk van: Er is een God! Zij voelt dat. Wij hebben tegen God gezondigd. Dat hebben ze allemaal gehoord. Maar die Lydia is er bedroefd om.

En de apostel spreekt van de Borg en Zaligmaker. Hem heeft Lydia nodig! Ze verstaat het Woord, omdat de Heere haar hart heeft geopend. Van huisuit (van nature) hebben we een gesloten hart. Het is gesloten voor God en voor Zijn heilig Woord. En het staat wagenwijd open voor de dingen van de wereld. Smeek de Heere of Hij uw hart wil openen voor Zijn Woord.

De apostel heeft Lydia zeker gevraagd of ze gelooft in God en ze haar zonde en schuld belijdt. En of ze genade en vergeving zoekt bij Christus. Als ze daarop van harte "Ja" mag zeggen, kan ze gedoopt worden. Dat gebeurde door onderdompeling. Lydia werd gedoopt en haar huis. Dat wil zeggen, dat haar kinderen en/of slaven en slavinnen ook gedoopt zijn.

Als de Heere haar hart geopend heeft, en ze tot geloof gekomen is, dan komt dat ook uit in haar leven. Als wij vroom of degelijk praten en niet dicht bij de Heere leven, dan klopt het niet. Maar bij Lydia was het te merken, dat ze de Heere vreest. Ze heeft een open huis. Ze wil de apostel en zijn helpers graag ontvangen.

Paulus maakt daar liever geen gebruik van. Maar ze dringt aan. Ze is handig daarin. Ze kan zeggen: Ik heb hen met een list gevangen. En ze denkt: dan kan ik nog meer horen van Gods Woord en van de Heere Jezus Christus. Ze krijgt ontdekkend en vertroostend onderwijs - uit het Woord.

Lydia zorgt voor voedsel enz. Ze heeft een open huis. Dat is belangrijk geweest voor die jonge christengemeente in Filippi. Want er was soms verdrukking en vervolging. Denk er niet gering over.

Eerst hoort u van het open Woord. Vervolgens van een open hart - dat heeft de Heere gedaan. Hij heeft het hart van Lydia geopend. En een open huis. Het geloof werkt door de liefde. De psalmdichter bidt:

Leer mij naar Uw wil te hand'len,  
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len,  
Neig mijn hart en voeg het saam  
Tot de vrees van Uwen Naam.  
Heer', mijn God, ik zal U loven ...

Ds. H. van der Ham