

loof en prijs de Here

In de zendingsdienst gaat het over een lied uit de Bijbel, Psalm 117. Alle volken van de wereld en alle landen worden opgeroepen om de Here te loven en te prijzen. Loven en prijzen, dat is zeggen: **U bent geweldig!** Maar je snapt: je moet iemand wel kennen om te weten hoe hij is. Daarom is dit lied een oproep aan mensen die God kennen, om andere mensen te vertellen en te laten zien dat God goed is.

Daar gaat zending over: mensen die de Here nog niet kennen het goede nieuws van Jezus vertellen, zodat zij in Hem gaan geloven. Daardoor gaan ze doen wat in dit lied gezegd wordt: **Alle volken, loof en prijs de Here.** Iedereen die de Here kent, kan van Hem vertellen. Jij ook. Misschien later, in een ver land – of nu al, gewoon in jouw school of straat.

wat heb je nodig?

- Kartonnen bordje (te koop bij Action)
- Bolletje wol
- Stiften of kleurpotloden
- Schaar
- Prikpen

aan de slag

- Kleur alle plaatjes van pagina 2 in en knip ze uit.
- Prik met een prikpen gaatjes op de plek van de zwarte punten.
- Knip acht draadjes wol van 50 cm.
- Teken met een stift zeven punten op de rand van het bordje. Teken één punt in het midden van het bordje.
- Prik met een prikpen gaatjes in het bordje op de plekken van de punten.
- Knoop het draad vast aan een van de plaatjes.
- Doe het draad door het gaatje in het bordje en maak er een knoop in. Houdt verschillende lengtes aan voor een speels effect.
- De aarde komt in het midden van het bordje.
- Pak alle losse draden en maak een knoop aan het eind.
- Maak een lus zodat je de mobiel kan ophangen.
- Extra: versier het bordje met kleurtjes, watten, of andere mooie knutselspullen.





Loof de HEER, alle volken

**eeuwig duurt de trouw
van de HEER**

prijs Hem, alle naties

**zijn liefde voor ons is
overstelpend**

Halleluja!