

Na een Bijbelstudie met de meiden van Mosoj Yan, overleg met de werkers van het gastenverblijf, het poetsen van het zaaltje, een vergadering, verschillende overleggen en het dweilen van wat vloeren, plof ik neer op de bank. De dag was niet van ik gepland had, maar geeft wel weer hoe mijn planning helemaal omgegooid kan worden! En wat ik veel eerder al had gepland, doe ik nu in de avond: het schrijven van een nieuwsbrief. Lees je weer mee?

### Gasten in het gastenverblijf

Na een paar maanden geen gasten te hebben gehad, begonnen de aanvragen weer binnen te komen. In de maand augustus hebben we weer een aantal vaste gasten begroet. Wat was het fijn om ze weer te zien en ervaringen uit te wisselen! Ook de gasten waren weer blij om bij ons te kunnen verblijven. Zo merk ik echt dat ons gastenverblijf in een grote behoefte voorziet. Mijn werk hier mag echt een schakel in het geheel van het zendingswerk zijn!

Een echtpaar verbleef drie weken bij ons, in deze tijd konden ze bijkomen van hun werk. Een ander echtpaar verbleef een kortere tijd en was in de gelegenheid om hun projecten te bezoeken en allerlei mensen te ontmoeten. Deze gast preekte die zondag in mijn kerk. Hij preekte over hoe God je kan gebruiken in Zijn dienst. Hij vertelde hoe God zijn kunde als bouwvakker gebruikt voor Zijn dienst. Zo kan God iedereen gebruiken. Net zoals Mozes moest kijken naar wat hij in zijn hand had – zijn staf –, zo mogen ook wij kijken naar wat wij in onze hand hebben. Dat kan en wil de Heere gebruiken in Zijn dienst!

### Dag van de voetganger

Voor het eerst sinds anderhalf jaar beleefden we weer een 'dag van de voetganger'. Op deze dag zijn allen voetgangers, fietsers en kinderen op steps en dergelijke op straat te vinden. De sfeer is altijd erg gemoedelijk. Omdat er geen auto's mochten rijden, werd de kerkdienst online gehouden. Voor veel mensen is deze dag een mogelijkheid om er op uit te gaan.





### Werkzaamheden in het gastenverblijf

Het afgelopen jaar moesten er diverse herstelwerkzaamheden gedaan worden in het gastenverblijf. Zo zijn er al diverse muren hersteld die vochtproblemen hadden. Dit vroeg coördinatie, omdat die kamers tijdelijk niet gebruikt konden worden. Inmiddels zijn bijna vier kamers klaar, maar er moet nog meer gebeuren. Zo is er lekkage en hebben verschillende badkamers ook een opknapbeurt nodig. Zelf hoef ik geen kluswerk te doen, maar het coördineren en praktisch ondersteunen levert me genoeg werk!

### Bedankje van familie Stoll

Eerder schreef ik over nieuwe werkers. Van één van deze gezinnen kreeg ik deze warme woorden om door te geven aan mijn achterban:

*Na een lang en moeilijk proces heeft Janetta onze aankomst in Bolivia zo makkelijk en warm gemaakt. God heeft haar harde, geduldige en professionele werk gebruikt om ons te helpen bij het ingewikkelde proces van immigratie. Nu we eindelijk hier zijn is ze van groot belang: het helpen oriënteren, ons huis klaar maken en draaiend houden en het zorgen voor eten. We waarderen haar wijsheid, haar vloeiende Spaans, haar goede relaties met boliviaanse mensen en onze internationale teamleden en haar hart voor de Heere. God bereikt zoveel door Zijn liefdevolle dienaress Janetta. We zijn zo dankbaar!*



### Maand van de zending

In de maand augustus stond zending centraal in mijn kerk hier in Bolivia. Er werden workshops gehouden over hoe je kunt evangeliseren. Mensen werden uitgedaagd om het evangelie te delen met anderen. Ook bij de vrouwenvereniging werd er een speciale middag gehouden die bedoeld was om vrouwen te bereiken met het goede nieuws.

Efeze 2:10 spreekt erover dat wij Gods maaksel zijn, geschapen in Christus Jezus tot goede werken die God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Ik mag dat hier ook ervaren in hoe de Heere God mij leidt. Bijvoorbeeld in de contacten die ik heb. Juist in deze periode had ik diverse gesprekken met mensen over het geloof. Het zijn stuk voor stuk mensen die Jezus nog niet als Zaligmaker kennen. Ik vond dat heel bijzonder. Ik mocht zo echt ervaren dat God ook hierin mij leidt. En ik bid dat God mijn woorden wil gebruiken!



### Mijn werk als personeelscoördinator

Als personeelscoördinator ben ik bezig met het coördineren van het plaatsen en aankomen van zendingswerkers. Ik help hen hun werk mogelijk te maken.

Begin juni is er een nieuw gezin gekomen. Zij wonen in het appartement onder mij. Vader Rick en moeder Becca zijn hier om te werken als piloot en verpleegster. Ze hebben twee kinderen. Becca spreekt al goed Spaans, Rick volgt nog lessen. Becca is al een paar keer meegeweest op tochten naar dorpjes in de jungle. Ze zullen gaan werken in het laagland een paar uur vliegen ten noorden van Cochabamba. In dit laagland wonen diverse bevolkingsgroepen, elk met hun eigen stam taal. Veel van deze bevolkingsgroepen zijn nog niet bereikt met het evangelie. Als piloot vervoert Rick mensen van en naar het gebied. Voor de regering worden ook medische evacuaties uitgevoerd. Daarnaast vervoeren ze zendingswerkers en medisch personeel. Het medisch personeel helpt de lokale bevolking en krijgt op die manier een ingang in de dorpen om het evangelie te kunnen delen.





### Gods wonderlijke wegen

Een poosje terug verbleef er een zendingswerker samen met haar ouders en oma in ons gastenverblijf. Nadat de ouders en oma teruggekeerd waren naar huis, zou de zendingswerker teruggevlogen worden naar het laagland. Op weg naar Cochabamba had het vliegtuig echter pech gekregen en het lukte niet om het vliegtuig ter plaatse te repareren. Daarom vloog een groepje mannen naar de plek waar het vliegtuig was gestrand om het vliegtuig helemaal uit elkaar te halen en in onderdelen terug te brengen naar Cochabamba. Hierbij waren ook een andere gast uit ons gastenverblijf en de nieuwe piloot Rick betrokken. Terwijl het vliegtuig uit elkaar gehaald werd, kwam er een steeds grotere groep mensen om het vliegtuig heen staan. Eén van de mannen was in de gelegenheid om het evangelie te delen met deze Mensen. Zo wonderlijk zijn Gods wegen: een kapot vliegtuig kan gebruikt worden om het evangelie te verspreiden!



### Gebedspunten

- Dank God voor het werk dat ik mag doen en waarin ik vreugde mag vinden.
- Bid of de Heere mijn werk wil zegenen, in de contacten die ik heb en de woorden die ik spreek.
- Bid voor de nieuwe gezinnen, dat ze snel zullen wennen en hun werk tot zegen mag zijn.
- Bid om Gods zegen op al die keren dat Zijn Woord verkondigd wordt.
- Dank mee voor de betekenis die het gastenverblijf voor de zendingswerkers heeft.
- Bid voor Bolivia: dat iedereen mag horen van Gods liefde!

**Bedankt  
voor je  
meeleven en  
gebed!**

**In Christus  
verbonden,  
Janetta.**

[www.folgjemy.com](http://www.folgjemy.com)

### Colofon

Adres van Janetta  
Mision Andina Evangelica  
Cajon 736 Cochabamba, Bolivia  
Email:  
[janetafokkema@hotmail.com](mailto:janetafokkema@hotmail.com)  
Website: [www.folgjemy.com](http://www.folgjemy.com)

TFT Janetta  
p/a Scheidingsweg 30  
9343 TK Een-West  
Email: [tftjanetta@hotmail.com](mailto:tftjanetta@hotmail.com)

**Rekeningnummer:**  
**NL67 RABO 0190 5788 23**  
**t.n.v. Commissie Thuisfront**  
**Janetta CGK Siegerswoude,**  
**o.v.v. project Bolivia (ANBI)**

website zendingsorganisatie:  
[www.sim.co.uk](http://www.sim.co.uk)  
[www.maebolivia.org](http://www.maebolivia.org)  
in samenwerking met IntoMission  
[www.intomission.nl](http://www.intomission.nl)  
Janetta is uitgezonden als MDW-er  
van de CGK