

# Deputaten geestelijke verzorging varenden



## Meditatie

---

### Onverdiende goedheid

*"Hij doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden." Psalm 103: 10*

De dichter van Psalm 103 wekt zichzelf op, om God te loven. "Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden."

De dichter roept ook medelanders op, om God te loven. "Looft de Heere, al Zijn heirscharen, gij Zijn die- naars, die Zijn welbehagen doet! Looft de Heere, al Zijn werken, aan alle plaatsen Zijner heerschappij."

Er is alle reden voor, om God groot te maken. Als u let op het goede, wat Hij u geeft; de Heere geeft zo- veel! Wij hebben daar geen recht op; wij verdienen het niet.

Het is alles verbeurd en verzondigd. De Heere geeft het alleen uit genade - om Christus' wil.

Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want als de Heere dat deed ...

U leeft nog; u kunt nog bekeerd worden; u kunt nog voor eeuwig gered/behouden worden! "Barmhartig is de Heer' en zeer genadig; schoon zwaar getergd, lankmoedig en weldadig; de Heere is groot van goedertierenheid."

Wij bederven het dikwijls. Door onze zonden vertoornen wij de Heere. Hoe kan Hij alles nog verdragen?! Verstaan wij daar iets van?

Als het tegen zit, als het moeilijk is, dan moeten wij nog erkennen: "Hij doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden."

Ook als wij 's morgens weer wakker worden ... Als de tafel gedekt is; als er eten en drinken is, mogen wij aan deze tekstwoorden denken: "Hij doet ons niet naar onze zonden."

Als u geniet van de herfstkleuren, of van een prachtige winterdag ... Ieder jaargetijde heeft zijn eigen bekoring.

Als u gezond bent, zover. Als u ziet de grote voorrechten die de Heere nog geeft in de lage landen aan de zee. U mag het Woord van God hebben; u mag nog de prediking van vrije genade horen. Wordt u en jij er nooit eens klein onder? zodat u zegt: "Heere, wat bent u goed voor ons. Dat hebben wij niet verdiend." Dat is verdiend door een Ander - door onze Borg en Zaligmaker.

Het zijn de goedertierenheden des Heeren, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben; zij zijn allen morgen nieuw; Uw trouw is groot.

Als u daar iets van verstaat, buigt u voor de Heere. Hij kan het niet verkeerd doen. Wat Hij doet, is goed. Als Hij ons gaf, wat wij verdienen ... het zou niet best zijn. Dan moest Hij ons wegdoen.

Wat wij verdienen, krijgen wij niet. En wat wij krijgen, dat verdienen wij niet. De Heere is een overvloeiende Fontein van alle goed.

Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden; vergeet ze niet, 't is God Die z' u bewees.

De Heere plaagt of bedroeft des mensen kinderen niet van harte.

Hij slaat niet uit lust tot plagen. Dat doet Hij niet.

De apostel schrijft: "Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren." Dat wil zeggen: Acht niet klein Zijn Vaderlijke bestraffing.

"En bezwijkt niet, als gij van Hem bestraft wordt; want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij."

Indien gij de kastijding (bestraffing) verdraagt, zo gedraagt Zich God jegens u als zonen; (want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt?). Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden, en niet zonen (Hebr. 12).

Het Zijn immers Vaderlijke bestraffingen - liefdevol.

De Heere ontfermt Zich; gelijk Zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de Heere over degenen die Hem vrezen.

*Maar 's Heeren gunst zal over die Hem vrezen,  
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen;  
Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht.*