

Deputaten geestelijke verzorging varenden



Meditatie

Pasen - de opstanding van Christus

Johannes 20: 1-18

We mogen het Paasfeest vieren; dat Paasfeest blijft gelden, iedere zondag weer. Want iedere zondag is in het bijzonder de dag van de Heere - de dag van de opstanding van de Heere, de dag waarop wij mogen vieren dat Hij leeft.

Het is geweldig dat u ook mag ervaren dat Hij nog steeds de Levende is. En dat Hij ook aanwezig wil zijn waar Zijn kerk samenkomt en Zijn Woord verkondigd wordt.

Christus heeft Zijn werk gedaan aan het kruis. En Hij is opgestaan uit de doden.

Maria Magdalena heeft bij het kruis gestaan en geholpen bij het afnemen van het kruis. Ze heeft mee het lichaam van de Zaligmaker in doeken gewikkeld en zij heeft de eerste provisorische handelingen verricht om Hem te zalven. Hij moest het graf in, het nieuwe graf waar nog nooit iemand in gelegen had, het graf van de Zaligmaker van zondaren. Daar heeft Maria mee geholpen. Dat weet ze precies: Daar lag Hij!

Op Paasmorgen ging ze naar het graf toe, want er moest nog wat gebeuren. Met specerijen ging ze naar het graf toe. Daar zag ze de steen afgenomen. Ze schrok zo geweldig; ze ging niet verder om te kijken wat er aan de hand was. Maar ze keerde onmiddellijk op haar schreden terug naar Jeruzalem. Eerst naar Petrus, want dat was de man. En dan naar Johannes. Ze zocht hen op en bracht haar boodschap aan deze twee discipelen: Ze hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar zij Hem gelegd hebben. Vervolgens kwam de hele zaak in actie. Petrus en Johannes gingen naar het graf - voor inspectie. Petrus was de eerste, maar hij liep langzamer. Dat kunt u zich ook wel voorstellen. Niet omdat hij ouder was, maar omdat hij natuurlijk een last mee droeg. Hij had immers de Heere Jezus verloochend. Petrus liep langzaam. Als hij toch ook bij het graf is, dan heeft Johannes al in het graf gekeken. Hij zag: Er is wat gebeurd.

Vervolgens kwam Petrus en hij ging de zaak beschouwen. Hij trad in het graf en hij zag hoe daar de doeken lagen en de zweetdoek opgevouwen ernaast. Dat is geen grafroof, denkt Petrus.

Dan komt Johannes in het graf en ziet. Hij zag het en begon te geloven. Hij begon te geloven dat de Heere Jezus Christus is opgestaan.

Hij leeft! Dat is echt het fundament van ons heil, van onze eeuwige zaligheid dus. Door Zijn dood heeft Christus onze schuld verzoend en door Zijn opstanding heeft Hij het eeuwige leven verdiend!

Hij zegt: "Ik leef, ja ik leef en omdat ik leef zult u ook leven!" Wat is dat een geweldige belofte. Christus leeft. Als je je dat realiseert ... En Hij leeft met ons mee. Hij is de grote Voorbidder. Jezus is onze Voorpraak bij de Vader. Kent u Hem?

Indien iemand gezondigd heeft de afgelopen week, door de verzoeken die op ons afkomen, wij hebben een Voorpraak bij de Vader: Jezus Christus de Rechtvaardige.

Denk nooit dat je te vaak en te veel gezondigd hebt, dat God en Jezus je niet meer willen hebben. Wij hebben een Voorpraak bij de Vader! Hij neemt het op voor zondaren.

Ds. H. van der Ham