

Reflectie

bemoedigen, inspireren en bezinnen

‘Laat uw licht schijnen voor de mensen.’ Hoe krijgt dat vorm in de praktijk? We volgden **in de film** Jan Brandsma en Piet die met hem optrekt. Rudolf Setz sprak over het ontvangen en inzetten van talenten. Deze film kan gebruikt worden als aanzet tot gesprek en bezinning. Deze schets is bedoeld als handreiking om te gebruiken voor een opening van een diaconievergadering, een catechese-avond of een gesprek in een Bijbelstudiegroep. Om er een (deel van) een avond mee in te vullen.

- Als de tijd beperkt is, laat iedereen de film (16 minuten) dan vooraf bekijken.
- Maak afhankelijk van de beschikbare tijd een keuze in wat u wel of niet wilt gebruiken.
- Hieronder vindt u een aantal uitspraken die in de film werden gedaan. Werkvorm: Geef iedereen de tijd dit te lezen vanuit de vraag: is er een uitspraak die iets met me doet, die me raakt of die misschien vragen oproept? Iedereen kiest een uitspraak; deel vervolgens met elkaar welke dat is en waarom.
- Op pagina 2 geven we handreikingen bij bespreking van Bijbelgedeelten uit Mattheüs 25.

Uitspraken Brandsma

- *‘Als kind maakte ik een keuze: Here God, ik wil mijn leven lang het voor de zwakste opnemen.’*
- *‘Ik had al heel jong begrepen dat de zwaksten altijd werden vernederd en de sterkeren altijd geprezen, ook tot nu toe. Ze slagen cum laude en iemand wordt naar voren gehaald en bejubeld. De zwakke die geen hoop heeft, mensen met downsyndroom, of mensen die verslaafd zijn, mensen die aan de rand leven, worden heel vaak vernederd.’*
- *‘Ik ben niet meer dan een woonwagenbewoner. Ik ben niet meer dan iemand die tien jaar in de gevangenis heeft gezeten. Ik heb niet het idee dat ik zo’n brave jongen ben, in de verste verte niet.’*
- *‘Ik heb heel veel bloemstukjes en orchideeën naar het woonwagenkamp en naar de woonscheephaven gebracht. Ik wilde gewoon dat de mensen tot de ontdekking zouden komen dat we gelijk zijn.’*
- *‘Bloemen spreken een bepaalde taal, zeker voor mensen die dat niet verwachten. Je maakt bloemen en je geeft ze. Achter die bloemen zie je de Gever die zegt: Ik houd van jou.’*
- *‘Ik denk dat de diaconie veel meer zou kunnen betekenen - niet dat ze veel meer geld moeten geven - maar dat ze veel meer mensen verwarmen kunnen.’*
- *‘De daad voorop en daarna: vertel over Jezus die het ons heeft voorgeleefd.’*

Uitspraken Piet

- *‘Terwijl niemand me zag staan zei Jan toch altijd: ‘Weet je Piet, ik zie toch een weg in je.’ Net als bij de verloren zoon zei hij: ‘Kom maar er is een weg voor je.’*
- *‘Eerlijkheid en de waarheid - anders breek je niet door de duisternis heen.’*
- *‘Ik moet als vader zeggen: Ik ben een slechte vader. Ik word veertig, ik heb er niet veel van gebakken.’*
- *‘Ik zeg vaak tegen Jan – en dat wil hij dan niet horen: ik zie in jou een stukje Jezus.’*

Bijbelgedeelten die aangehaald worden in de film

Mattheüs 25:14-30	Gelijkenis van de talenten
Mattheüs 25:31-46	Het laatste oordeel
Lucas 18:9-14	Farizeeër en de tollenaar
Lucas 15: 11-32	De verloren zoon

Om met elkaar te overdenken

In de gelijkenis van de talenten (Mattheüs 25:14-30) staat dat de talenten gegeven worden door de heer. Ze zijn geen eigendom maar worden gegeven en ontvangen om er mee aan het werk te gaan. Het gaat bij talenten niet om 'hoe goed we zijn' maar om wat we doen met wat we ontvangen hebben.

Vragen

- In hoeverre hebben we zicht op de talenten van elkaar en van de gemeenteleden?
- Er werden vijf vormen van 'kapitaal' genoemd. Welk krijgt de meeste aandacht in de gemeente? Wat is als we eerlijk zijn het belangrijkste kapitaal in ons eigen leven?
 1. *Spiritueel (geloof, hoop)*
 2. *Relationeel (liefde, relaties)*
 3. *Fysiek (concrete hulp/actie)*
 4. *Intellectueel (meedenken, kennis inzetten)*
 5. *Financieel*

Het gedeelte daarna gaat over het laatste oordeel (Mattheüs 25:31-46). Daarin zegt de Zoon des mensen: wat u (niet) gedaan hebt aan een van deze geringste broeders van Mij, hebt u voor Mij (niet) gedaan (vers 40 en 45).

Vragen

- Is het omzien naar de naaste voor ons zo vanzelfsprekend dat we met de rechtvaardigen zouden antwoorden: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven?
- Brandsma roept diaconieën op tot contact met de mensen aan de rand van de samenleving. Vindt u dat terecht? Een diaken zei laatst: 'Onze gemeente heeft het financieel goed, hoe komen we in contact met kwetsbare mensen of degenen die in armoede leven?' Hebben jullie vanuit jullie gemeente contact met mensen die in armoede leven?

Aan de slag?

- Zijn er vanuit de film en vanuit de bezinning punten die jullie mee willen nemen voor verdere bezinning of beleid?
- Brainstorm met elkaar over wat u als gemeente zou kunnen doen zodat mensen een glimlach op het gezicht krijgen. Misschien het maken van bloemstukjes met gemeenteleden, die gebracht worden bij mensen die eenzaam zijn of die een moeilijke tijd hebben gehad. Door er samen over te praten en voor te bidden komen er vast mensen in gedachten. Of neem contact op met maatschappelijke organisaties of schakel daarvoor stichting Present in - als die in uw woonplaats werkzaam is.

Tot slot: Wilt u reageren? Hebt u ook dergelijke verhalen in de gemeente? Of hebt u tips of vragen? Wij als diaconaat van Dienstenbureau CGK zijn er graag voor u. Neem contact met ons op via diaconaat@cgk.nl.