

# Momenten van diaconale bezinning

## Titus 3: 1-15

*'... maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest.'* (vers 5)

*'En ook de onzen moeten leren anderen voor te gaan in het doen van goede werken, om in de noodzakelijke levensbehoeften te voorzien, opdat zij niet onvruchtbaar zijn.'* (vers 14)

### Goede werken

Wanneer we de woorden van Titus 3 vers 14 betrekken op de gemeente van Christus, dan kunnen wij het werk van de diakenen binnen de gemeente ook zien als goede werken. Sterker nog, diakenen rusten de gemeente toe tot het doen van goede werken.

Wanneer wij bovengenoemde teksten uit Titus 3 tegen elkaar aan leggen, wordt duidelijk *waarom* christenen goede werken doen. Niet om zalig te worden, want we worden alleen zalig 'vanwege Zijn barmhartigheid' (vers 5). Maar om 'niet onvruchtbaar te zijn' (vers 14).

### Taak diaken

In deze laatste verzen van de derde brief aan Titus gaat het concreet om het helpen van twee belangrijke mannen, Zenas en Apollos, bij de voorbereiding van een reis. Help hen zodat het hun aan niets ontbreekt, zegt Paulus in vers 13. Paulus verbindt daaraan direct de opdracht 'anderen voor te gaan in het doen van goede werken' (vers 14).

Laat dat nou de taak van de diaken zijn. Diakenen mogen daarmee een voorbeeld nemen aan de Here Jezus, die Zelf barmhartig was. U heeft er bij uw bevestiging 'ja' op gezegd: dat u een helper zult zijn voor mensen in nood; dat u hulp zult bieden aan mensen die geen helper hebben; dat u de gemeente zelf zult voorgaan in werken van barmhartigheid, en hen daartoe opwekken.

### Gods barmhartigheid

Maar dit alles is niet om met het doen van goede werken iets te verdienen. Daarom staat ook vers 5 boven deze meditatie. In dit vers staat duidelijk dat Christus mensen zalig maakt, maar niet vanwege de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid.

De barmhartigheid van Christus is de basis en de aanleiding van het diaconale werk. Daar leeft de gemeente van. De blijde boodschap van het Evangelie van Jezus Christus is ook tot troost voor hen die in nood verkeren.

### Ongekende liefde

Wat is uw drijfveer om als diaken de gemeente in te gaan? Om op te wekken tot goede werken? Om uit te delen aan mensen die geen helper hebben?

Laat het niet zijn omdat u 'nu eenmaal geroepen bent om diaken te worden'. Laat de onbegrijpelijke en barmhartige zondaarsliefde van de Hemelse God u in beweging zetten: ik was een zondaar, maar vanwege Zijn barmhartigheid maakt Hij mij zalig!

Laten we dat elke keer weer goed beseffen: welk een ongekende liefde het is, waarmee God ons eerst heeft liefgehad. Welk een ongekende liefde het is, waarmee Hij ons mensen, die

geen helper hebben, tot Helper is geweest. Want wie dat beseft, zal een bewogen hart krijgen. En vrijmoedigheid om de gemeente op te wekken, barmhartigheid te bewijzen aan de naasten.

### (Gespreks)vragen

1. Er zijn twee drijfveren genoemd om als diaken de gemeente in te gaan (op te wekken tot goede werken en uit te delen aan mensen zonder helper). Zijn er nog andere drijfveren? Ervaart u zelf nog andere drijfveren?

ds. Alexander Aalderink