

# VERTELSCHETS

Hulpverleningszondag 6 februari 2022



## De onbarmhartige slaaf (Mattheüs 18:21-35)



### Introductie op het thema (te gebruiken als kindermoment in de kerk)

Vandaag gaat het in de kinderdienst/zondagschool over het thema: Wat heb je nodig?

Maak een happertje (zie: <https://nl.pinterest.com/pin/424112489884376973/>). Geef elk hoekje een nummer/kleur. Schrijf aan de binnenkant woorden/ zinnen die te maken hebben met het thema. Doe het in de vragende vorm: Waar heb jij vergeving voor nodig? Wat heb jij nodig als je pijn hebt? Wat heb jij nodig als je verdrietig bent? Wat kan jij doen om iemand te helpen? Hoe voel je je als iemand gemeen tegen doet? Weet jij hoe vaak je iemand moet vergeven? enz.

Vraag een kind een aantal te noemen, open het vakje en lees de vraag voor. Doe dit een paar keer.

Bij de kinderdienst/zondagschool zal het gaan over goed doen, over vergeving krijgen en vergeving geven, waarbij God ons grote voorbeeld is.

### Liederen

- **'k Heb Jezus nodig** (Op Toonhoogte 2015 498 Weerklank 608 Hemelhoog 299 Evangelische Liedbundel 435)  
<https://www.youtube.com/watch?v=9cTuC1ebZhQ>
- **Dit is mijn hand en dat mijn voet** Elly & Rikkert (Evangelische Liedbundel 428; Op Toonhoogte 489)  
<https://www.youtube.com/watch?v=ZwKS0v29wp4>

- **Tot 7 maal 70 maal** Elly & Rikkert (Op Toonhoogte 545, Weerklank 549, Hemelhoog 94)  
<https://www.youtube.com/watch?v=ncRIHn9cOb4>
- **Psalm 1**
- **Psalm 32:1**
- **Vergeven** Marcel Zimmer (Opwekking for kids 159)  
<https://www.youtube.com/watch?v=A0dqfUFyY8U&t=76s>
- **Sorry zeggen** Reni en Elisa Krijgsman (Oké4kids cd)  
<https://www.youtube.com/watch?v=gz4A1YSn1MQ>
- **Ik wens jou** Trinity  
<https://www.youtube.com/watch?v=G9Ns5fC8CuM>

## Achtergrond informatie

Het thema van deze zondag is: Wat heb je nodig? Het gaat over recht doen aan de ander. Dat kan door te helpen, maar vooral door de ander te behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden en dat betekent: vergeven. En dat niet 1 keer, maar steeds opnieuw. Op de vraag van Petrus: 'Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?' legt Jezus de lat veel hoger: tot zeven maal zeventig maal. Dat is dus 490 keer, oftewel zo vaak als vergeving nodig is, want je bent na zoveel keerde tel allang kwijt. Dus het betekent: vergeven zonder einde, altijd maar weer. Jezus vertelt dan een gelijkenis om duidelijk te maken dat vergeving nooit stopt. Net zoals God ons steeds opnieuw vergeving geeft, is het onze opdracht anderen te vergeven en aan anderen recht te doen. Onze schuld t.o.v. God staat niet in verhouding met wat mensen elkaar aan doen. Jezus maakt hier duidelijk dat als je niet je naaste vergeeft, recht doet aan je naaste, je niet doet wat God van je vraagt. God vraagt van ons zo met anderen om te gaan zoals we ook willen dat met ons wordt omgegaan. Vraag de ander: wat heb je nodig? Wat kan ik voor je doen?

## Vertelling (4-8 jaar)

De Here Jezus vertelt een verhaal over vergeving:

*"Bons bons bons!"* Doe open! We komen u halen! U moet mee naar de koning! Verschrikt doet Elon de deur van zijn huis open. Er staan 2 soldaten met touwen klaar om hem naar de koning te brengen. Elon weet gelijk waarom ze komen. Hij heeft een hele hoge schuld bij de koning. Hij moet de koning 10.000 talenten betalen (ongeveer €5.000.000,-) en dat kan hij nooit terug betalen. Nou komt hij in de gevangenis en worden al zijn spullen verkocht. Wie moet er voor zijn vrouw en kinderen zorgen? Straks worden zij slaven.....

Elon komt bij de koning en valt op z'n knieën en smeekt hem: "Koning, heb geduld met mij, ik zal u alles terug betalen."

De koning kijkt Elon aan en krijgt medelijden met hem: "Elon, je mag naar huis gaan en de schuld hoef je niet te betalen". Elon kijkt de koning aan: "Ik, vrij?" Elon kan zijn oren niet geloven. Hij is vrij! Hij hoeft niet de gevangenis in! Hij kan weer naar huis!

Juichend rent hij het paleis uit. Vrij!

Maar dan ziet hij Isak lopen. Isak heeft van hem laatst 50 denarie geleend (ongeveer € 5.000,--) en dat nog niet terugbetaald. Hij rent op Isak af, grijpt hem vast en zegt: "Betaal me nu wat je me van me geleend hebt". Isak schrikt enorm en zegt: "Alstublieft, mijn heer, heb geduld met me; ik zal echt zo gauw mogelijk álles terugbetalen". "Nee", zegt Elon, "Nu betalen of je gaat de gevangenis in". Elon laat Isak in de gevangenis zetten totdat Isak het bedrag betaald heeft.

De dienaren van de koning hebben alles gezien en zijn er heel erg van geschrokken. Ze gaan naar de koning toe en vertellen hem wat Elon heeft gedaan.

De koning wordt erg boos en laat hem halen.

"*Bons bons bons!*" Doe open! We komen u halen! U moet weer mee naar de koning!

Elon wordt stevig vastgepakt en naar de koning gebracht. De koning kijkt boos. "Je bent een slechte dienaar", zegt de koning, "Jij smeekte me net om hulp, je kon die grote schuld niet betalen en ik kreeg medelijden met je. Jij hoeft die hele grote schuld niet te betalen. Jij had ook medelijden moeten hebben met jouw dienaar. Hij smeekte jou toch ook om hulp? En je hebt hem niet gegeven wat hij nodig had. Je hebt niet gedaan wat je had moeten doen, je hebt jouw dienaar niet geholpen". De koning is zo boos dat hij Elon in de gevangenis zet totdat hij de hele grote schuld betaald heeft.

Jezus is klaar met vertellen. Hij zegt: God zal hetzelfde met jullie doen als je een ander niet vergeeft, als je de ander niet helpt.

## Om over door te praten

- 1) Is er iets in dit verhaal dat je niet snapt?
- 2) Wat vind je mooi in dit verhaal?
- 3) Heb jij wel eens 'sorry' tegen iemand gezegd of gevraagd om vergeving? Vertel eens...
- 4) Wie kan jij helpen?

## Bijbelles (8-12 jaar)

Kopieer uit de Bijbel het volgende gedeelte: Mattheüs 18: 21-35

Lees samen dit gedeelte uit de Bijbel.

Opdrachten:

- 1) Onderstreep in dit bijbel gedeelte de zinnen en woorden die je mooi vindt met rood.
- 2) Onderstreep in dit bijbel gedeelte de zinnen en woorden die je moeilijk vindt of niet begrijpt met blauw.
- 3) Welke tekst of zin spreekt je het meest aan? Onderstreep deze tekst met groen.

Praat hier met elkaar over.

#### Gespreksvragen:

- 1) Wat kunnen wij van dit verhaal leren?
- 2) Waarom is vergeving geven aan een ander soms zo verschrikkelijk moeilijk? Hoe voel je je als je vergeeft of als je vergeving krijgt?
- 3) Hoe voel je je als je onrecht wordt aangedaan?
- 4) God vraagt in dit verhaal van ons dat we recht doen aan de ander, dat we de ander vergeven. Wat betekent dat voor jou? Hoe kan jij recht doen aan de ander?
- 5) Wat betekent het als je vraagt: Wat heb je nodig? Wat betekent dat voor jou als je thuis bent, als je op school bent, als je buiten speelt, als je.... (vul maar in).

## Verwerking

**4-8 jaar: Kleurplaat: Wat heb je nodig?**

**6-9 jaar: Zoek de verschillen**

**8-12 jaar: Maak een woordweb**



Zoek de 7 verschillen



### Maak een woordweb

Zet in het midden het woord: 'Vergeven' of 'Goed doen'.

Bedenk allemaal woorden die te maken hebben met dit thema en schrijf ze in de wolkjes. Je mag er ook tekeningetjes bij maken.

