

Deputaten geestelijke verzorging varenden



Meditatie

Verzoening

“Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.” 2 Korinthe 5: 21

Verzoening betekent in de taal van de Bijbel: het bij elkaar brengen van partijen.

Als mensen uit elkaar zijn gegaan, dan is het nodig dat ze weer bij elkaar gebracht worden. Er is bijvoorbeeld ruzie. De ene broer en de andere broer hebben ruzie. Dan is het toch wel nodig, dat ze bij elkaar komen. Dan is het nodig dat ze weer bijeen gebracht worden. Door de zonde is het zo geworden, dat wij tegenover God kwamen te staan. Wij hebben Hem de gehoorzaamheid opgezegd. We hebben naar de vijand, naar de duivel geluisterd. Nu is er een breuk tussen de hoge, heilige God en u (en ik). Hoe zullen wij ooit weer bij elkaar komen? Hoe kunnen wij ooit met God verzoend worden?

De apostel schrijft: “Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het Woord der verzoening in ons gelegd.”

Er is in de Bijbeltaal, het Grieks, nog een ander woord voor verzoening. Dat heeft in zich de gedachte van het bedekken van de schuld. In oud-Israël werden de offerdieren geslacht. Dan moest de gelovige Israëliet bedenken: Dat dier heeft de dood niet verdiend. Ik heb de dood verdiend. Maar God geeft dat dier in mijn plaats.

Zo heeft, in het Nieuwe Testament, Johannes de Doper gewezen op de Heere Jezus Christus: “Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt.” In oude tijden zijn veel lammeren geofferd. Ze wezen heen naar het Lam Gods - dat is de Heere Jezus Christus. Het eigenlijke Offer is gebracht op Golgotha. Voor de zonde kon niet anders betaald worden dan door de dood van het Lam Gods. Zo is de zonde verzoend, de schuld betaald, de toorn van God gestild en de vloek weggenomen. Nu is er volkomen verzoening. De apostel zegt: “Zo zijn wij dan gezanten van Christuswege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christuswege: Laat u met God verzoenen.”

De nodiging, de roepstem komt tot zondaren, zoals u en ik: “Laat u met God verzoenen!” Hoe is dat mogelijk? Dat staat er ook: “Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.” Daar staat het woordje “zonde.” Dat betekent: het doel missen. We hebben het doel gemist. Want het doel van het leven moet zijn: de eer van God. Dat doel heeft Adam gemist. Hij trok zich niets aan van de eisen van het verbond. Zo was het bij Adam in het werkverbond en zo is het bij ons in het genadeverbond. Wij missen het doel; wij zoeken de eer van God niet en de zaligheid ook niet. Het klinkt hard, maar het is de werkelijkheid. Van huisuit zijn wij een vijand van God.

Tegen deze achtergrond is de verlossing een groot wonder. De verzoening is tot stand gekomen. Zie Christus' verzoenend lijden en sterven. Daar is de overdracht van schuld. Wat is dat voor schuld? Dat is de schuld van de zonde. Op wie drukte die schuld? Op ons. Het was toch onze schuld?! En aan Wie is die schuld dan toegerekend? Aan de Middelaar, aan de Heere Jezus Christus. Door Wie geschiedde de toerekening? Door God. Dat is het evangelie. Er staat: “Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt.” God handhaaft Zijn recht. Hij rekent de zonde toe aan Zijn Zoon. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem. Zo worden zondaren verlost.

Er moet betaald worden! Als er niet betaald wordt, zijn wij reddeloos verloren.

Ik kan het zelf onmogelijk. Niemand kan zijn broeder loskopen. Niemand kan de losprijs aan God betalen. Van onze kant is er geen enkele mogelijkheid om gered te worden, maar van Gods kant wel. “Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.”

Er is verzoening door voldoening, dus door het Offer van de Heere Jezus Christus.

God behandelt Zijn Zoon niet slechts alsof Hij een zondaar was, maar Hij maakt Hem tot zonde.

Christus heeft betaald. Niemand anders kon dat doen. De Zaligmaker heeft alles gedaan, wat de Heere God in Zijn wet heeft gevraagd. Hij heeft Zijn leven gegeven als een losprijs voor velen. Zoveel liefde had Hij tot zondaren, dat hij voor hen stierf. Aan het kruis mocht Hij uitroepen: “Het is volbracht!” Nu Christus volkomen heeft betaald, kan God een zondaar vrijspreken.

*De schuld Uws volks hebt G' uit Uw boek gedaan;
ook ziet Gij geen van hunne zonden aan;
Gij vindt in gunst, en niet in wraak Uw lust;
de hitte van uw gramschap is geblust.*

Kunt u dat ook zingen? Weet u ervan, dat de Heere uw zonde en schuld heeft vergeven? Pasen betekent, dat de Heere Jezus de kwitantie krijgt, dat de schuld van Zijn kerk is betaald. Als de Zaligmaker ons die kwitantie laat zien, dan komt er toch grote liefde tot Hem?! Welgelukzalig zijn allen die op Hem betrouwen.

Ds. H. van der Ham