

Vijfde Conferentie van de European Conference of Reformed Churches (EuCRC) – dinsdag 1 september t/m vrijdag 5 september 2014

Vertegenwoordiging CGK:

ds. R. (Rik) Bikker, ds. L.A. (Laurens) den Butter, ds. J.G. (Han) Schenau, ds. N. (Nico) Vennik; als deputaten van het Deputaatschap Buitenlandse Kerken (hierna: DBK). Han is voorzitter van EuCRC. Han en Laurens zijn met stemrecht aanwezig.

Uit Europa

In de uitnodiging voor deze conferentie lezen we (vertaald uit het Engels): 'We zien er naar uit u te ontmoeten, om elkaar te bemoedigen in de kostbare naam van Christus, en om na te denken over onze missionaire roeping in Europa als kerken die staan in de calvinistische traditie.'

Uit diverse delen van Europa zijn broeders en zusters 'neergestreven' in Cardiff (Wales). Of om preciezer te zijn in het nabij Cardiff gelegen Dinas Powys waar we in Hebron Hall vier dagen onderdak



zullen vinden. De conferentie gaat van start dinsdagmiddag van start en zal vrijdagochtend worden afgesloten. Niet alleen de EuCRC stelt deze dagen belang in Cardiff en omstreken. Tegelijk met onze conferentie ontmoeten groten der aarde elkaar in deze omgeving in verband met een NAVO-top. Tussen de twee bijeenkomsten is als enige verband de locatie aan te wijzen.

Waar komen de diverse

gereformeerde broeders en zusters vandaan? Uit Albanië, Frankrijk, Italië, Oekraïne, Rusland, Zwitserland, Wales, Noord-Ierland, Engeland, Schotland en Nederland (GKv en CGK). Zie voor nadere info over de lid-kerken en geassocieerde kerken de website www.eucrc.org.

Thema

Het onderwerp van deze conferentie is *Reformed Piety*, Gereformeerde Vroomheid. Centraal staat óók de onderlinge ontmoeting! Daar is geen misverstand over. Als Nederlander besef je snel dat gereformeerde broeders en zusters elders in Europa te maken hebben met eigen problematieken en uitdagingen. Het eerste dat opvalt is de omvang van de kerkelijke gemeentes. Waar zij veelal spreken van enkele tot meerdere tientallen gemeenteleden mogen wij het ook hebben over honderdtallen. De inzet voor de gemeente en de beleden afhankelijkheid van de Here God maken indruk.

Gereformeerde Vroomheid – de lezingen

Drie lezingen over dit onderwerp staan er op het programma. Prof. Arie Baars zou de eerste avond de lezing verzorgen. U leest het goed: 'zou'. Deze lezing kan helaas geen doorgang vinden omdat broeder Baars kampt met zijn gezondheid. Zijn lezing is voor een deel klaar en dankzij het verschijnsel e-mailverkeer kan dat deel 's avonds ten gehore worden gebracht. Broeder Prof. MacKay van de RPCI (Reformed Presbyterian Church of Ireland) kwijt zich voortreffelijk van die taak. Titel van de lezing: *Piety, according to John Calvin* (Vroomheid volgens Johannes Calvijn). Rev. Ian Hamilton vat eea bondig samen in de volgende vijf punten. Gereformeerde Vroomheid: 1. Geworteld in het Woord; 2. Trinitarisch; 3. Het is 'Onze Vader': kerkelijk in plaats van overwegend 'mij/ik' 4. Katholiek, dat wil zeggen ruim! en 5. Levenveranderend, transformerend; in Christus door de Heilige Geest.

Woensdag is het de beurt aan de hiervoor genoemde br. Hamilton om in zijn lezing in te gaan op



Communion with God (Gemeenschap met God). Hij behandelt dit onderwerp vanuit het werk van de Engelse en puriteinse theoloog John Owen (1616-1683). Hoofdpunten in deze lezing: 1. Gemeenschap met de Vader is het hoogste in de liefde; 2. Gemeenschap met de Zoon is het hoogste in genade; 3. Gemeenschap met de Heilige Geest is het hoogste in vertroosting, bemoediging. Deze gemeenschap mag op een bijzondere manier ervaren worden tijdens de viering van het Heilig Avondmaal.

Prof. Hans Maris zoomt in zijn lezing in op *The Holy Spirit and the congregation* (De Heilige Geest en de gemeente). Fijn dat zijn vrouw Aukje ook aanwezig kan zijn tijdens de conferentie. Hij wijst op de relatie die de gemeente (i.c. de individuele gelovige) mag hebben met Jezus Christus. Vervolgens werkt hij uit dat onze relatie met God niet eenvoudig een uitvergroting van de ervaring van een relatie tussen mensen. Niet alle soorten van religieuze ervaring houden vertrouwen op Jezus Christus in.

Na afloop van de tweede en derde lezing gaan we in kleinere groepen uiteen om de materie verder uit te diepen. Het blijft een uitdaging om enerzijds kennis te verdiepen en anderzijds datgene wat we ontdekken praktisch toe te passen.



Workshops

Op de donderdagmiddag zijn er drie workshops ingericht. Er vormen zich drie groepen die elk een thema bij de horens vatten. Theologische samenwerking is er één. Daarnaast het vraagstuk van hoe om te gaan met conflicten in de plaatselijke gemeente. De derde workshop gaat over het financieren van zendingen. Prima gelegenheden om ideeën en opvattingen met elkaar te delen. En om je winst te doen met ervaringen van anderen.

Ochtend- en avondwijdningen

Fijn om de dag met elkaar te beginnen en samen af te sluiten. Met elkaar zingen we liederen tot Gods eer (klinken ze nu echt mooier in het Engels, die *hymns*?). Een broeder die het Woord van God opent en zijn 'opgedoken schatten' mag delen en ons voorgaat in gebed. Hoe goed is het... (Psalm 133).

Presenteren

Verschillende kerken presenteren zich. Voorganger Kurt Vetterli vertelt over zijn gemeente in Zwitserland en Eduart Demo – die samen met zijn vrouw Valbona aanwezig is – deelt met ons over Illyricum Movement in Albanië. Een ex-moslims die daar de Blijde Boodschap uitdragen en mogen

voorleven. Zo mogen we ook horen hoe de situatie is in Oekraïne en Rusland. Uit Milaan komt broeder Andrea Ferrari (jawel!). Hij spreekt namens de *Chiesa Riformata Fildadelfia*.

Sightseeing

Dat hoort er bij. Een middag ontspanning. Wandelen langs de zee over het strand. En een kop koffie of wat fris drinken na afloop. Ondertussen genieten van het prachtige weer en de vele en verschillende gesprekken.



Missie

Mooi en van belang is het initiatief om de plekken waar de aangesloten kerken missionair actief zijn in beeld te brengen. Zo weten we van elkaar waar we bezig zijn en kan worden voorkomen dat we ongewild in elkaars vaarwater zitten. David Millar van de FCS (*Free Church of Scotland*) houdt hier een presentatie over en toont ons op een *Google-maps* kaart

(zie: https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zmFo0d3xn-iE.k_3s7BjGzLtE) de 'zwarte' en 'witte' plekken. Daar zitten heel wat uurtjes huisvlucht achter...

business meeting

Op vrijdagmorgen komen de *voting members* van het EuCRC bijeen in de business meeting. Daar wordt gesproken over het verloop van deze conferentie, de samenstelling van het organiserend comité en de volgende conferentie in Deo volente 2016.

De terugblik op de conferentie in Cardiff is zeer positief. We zijn dankbaar met de afgevaardigden uit Zwitserland, Italië, Albanië, Oekraïne en Rusland. Het is bijzonder om van hen te horen hoe de Heere ook in deze landen doorgaat met Zijn werk.



De lezingen van deze conferentie zijn leerzaam geweest. Ze hebben ons opnieuw bepaald bij de waarde en het belang van de belijdenis omtrent de Drie-eenheid. Deze belijdenis biedt een evenwichtig antwoord op de eenzijdige nadruk op de Heilige Geest in de evangelische/charismatische kringen. De gesprekken naar aanleiding van de lezingen zijn bemoedigend, lerend en stimulerend geweest. Deze opmerkingen worden verwerkt in de *closing statement* die aan de hele conferentie wordt voorgelegd.

Ds H. Schenau (CGK) geeft aan terug te willen treden als chairman. Ook komt de vraag naar de samenstelling van het organiserend comité aan de orde. In de bespreking die volgt worden twee beslissingen genomen:

- J. Colijn (GKv) wordt gevraagd om voor de volgende conferentie de chairman te zijn. Als hij niet beschikbaar is zal L.A. den Butter (CGK) worden gevraagd; mocht J. Colijn wel beschikbaar zijn, dan zal ds L. de Graaff (GKv) terugtreden als penningmeester; over zijn opvolging zal dan nog een besluit genomen moeten worden;

- Het huidige comité bezint zich op de vraag hoe een roulerende samenstelling vanuit de lidkerken het organiserend comité kunnen gaan vormen en dient daartoe een voorstel in op de volgende EuCRC.

We besluiten de EuCRC 2016 te houden in Nederland. Meegegeven wordt dat daarbij omgezien zal worden naar een centrale plaats die goed bereikbaar is vanuit verschillende luchthavens.

De volgende thema's worden ter overweging aan het organiserend comité meegegeven: In de plenaire zitting van de conferentie wordt de *closing statement* ter goedkeuring voorgelegd. Alle afgevaardigden stemmen er mee in. Met dankbaarheid wordt gemeld dat drs. J. Colijn toegezegd heeft de chairman te willen zijn voor de volgende EuCRC. Na enkele verdere mededelingen vanuit de business meeting wordt de conferentie gesloten met Schriftlezing, gebed en gezang.



Onder goede zegenwensen nemen de deelnemers afscheid van elkaar.

Ontmoeten en delen

Goed om broeders en zusters uit diverse landen te ontmoeten en om je in Christus met elkaar verbonden te weten. Gelegenheid om met elkaar te spreken en voor elkaar te bidden en – niet te vergeten – te danken.