



Een blijde boodschap in alle talen

God houdt van jou, God loves you, Allah mengasihi engkau, Mudzimu u a ni funa. Dit is een blijde boodschap in vier verschillende talen. God spreekt alle talen. Hij verstaat ook alle talen. Het maakt niet uit waar je woont of wat voor afkomst je hebt. God houdt van iedereen!

Zoals jullie weten zijn er heel veel verschillende talen. Er zijn ook heel veel verschillende landen. In elk land spreekt men weer een andere taal. Soms zelfs wel twee of nog meer. Elk land heeft ook een eigen vlag.

Jullie gaan ook een eigen vlag maken. Je mag helemaal zelf bedenken hoe deze eruit gaat zien. Om een mooie kleurige vlag te maken, kun je allerlei materialen gebruiken. Denk maar aan stiften, verf, gekleurd papier, mooie stickers of linten of kralen. Je kan de vlag op de achterkant van dit vel zo mooi mogelijk versieren. Misschien weet je nog wel een leuke tekst om op de vlag te zetten. En heel misschien weet je ook wel een tekst in een andere taal!

En als jullie klaar zijn, kunnen jullie de kerkzaal versieren met alle vlaggen. Dat is leuk als ds. Hilbers komt vertellen over allerlei verschillende landen.



