

# Deputaten geestelijke verzorging varenden



## Meditatie

---

### Vredemakers

*"Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden." Matth. 5: 9*

Zalig zijn de vreedzamen. De Kanttekeningen spreken van vrede-makers. De King James Version spreekt van peace-makers.

Wij mogen de zaligsprekingen niet van elkaar los maken. Het gaat om zaken die God de Heilige Geest werkt in zondaarsharten.

Armen van geest, degenen die treuren over hun zonde, de zachtmoedigen en zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid zullen vrede maken. Zij die buigen voor God, die zich ootmoedig tot God wenden, maken vrede.

De Zaligmaker spreekt hier niet over het karakter van een mens. De één is wat zachter; de ander scherper. Daar gaat het niet over. Christus spreekt over de vrucht van de Geest!

De complete wereldgeschiedenis laat duidelijk zien dat we van huis uit geen vrede-makers zijn. Er is wat afgevochten, niet in het minst in Europa. Wat een slachtoffers zijn er gevallen - allerverschrikkelijkst. En wat ook erg is: kerkgangers liggen met hun familie overhoop. Je komt nogal wat vetes tegen - haat en nijd.

De Heere Jezus zei/sprak: "Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden." Dat waren heel opmerkelijke woorden, moeilijk te verstaan voor de Joden in die dagen. Ze meenden dat Christus Zijn koninkrijk oprichtte door macht. Ze hoopten dat de Messias de Romeinen zou verjagen en het gehate juk van de bezetter verbreken.

In plaats daarvan ging de Heere Jezus zitten en opende Zijn mond en leerde de menigte: Zalig zijn de vreedzamen/vredemakers. Hij gaf geen zware wapens, maar geestelijk onderwijs.

De ware vrede vloeit voort uit Gods eeuwige vrede-raad. Er is overleg geweest tussen God en God en God. God zei: "Ik wil de mens niet laten omkomen! Wij zullen hem verlossen." Daar is overleg geweest, hoe dat zou kunnen. In dat overleg heeft de Heere Jezus gezegd: "Ik kom; Ik doe dat." Hij is geboren in de stal en gelegd in de kribbe van Bethlehem, om te kunnen sterven aan het kruis van Golgotha. Hij heeft het werk volbracht voor Zijn Vader. Hij moest de prijs betalen. Het heeft Hem ontzaglijk veel gekost, ja alles. Hij is de Vrede-maker met een hoofdletter. Hij is onze vrede.

Nu kan God zondaren zalig maken op rechtsgronden. De ware vrede is geworteld in Christus.

Wat is een vrede-maker? Iemand die zich laat leiden door de God van de vrede.

"Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus." Schipper, laat u met God verzoenen en ... heb vrede. Bid met de tollenaar: "O God, wees mij de zondaar genadig." De Heere vergeeft menigvuldig.

Hebt u/jij vrede met God? Om vrede met God te krijgen, moet u de strijd opgeven - capituleren, de wapens inleveren.

De apostel schrijft in één van zijn brieven: "De God des vredes Zelf heilige u geheel en al."

Eerst was de zonde een lust, nu een last. U gaat strijden tegen de zonde. Kan dat van u/jou gezegd worden? U gaat oprecht verlangen voor de Heere te leven, naar Zijn inzetten.

Een vrede-maker is iemand die God leert kennen, zichzelf leert kennen en Christus leert kennen. Hij/zij heeft geen heel hoge gedachten van zichzelf.

Paulus schrijft: "Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen." Rom. 12: 18. Zoekt u het echte, geestelijke welzijn van uw broeder? De één achtte de ander uitnemender dan zichzelf.

Als u iets van de genade van Christus mag kennen, wordt u een vredemaker. Dan zoekt u echt geen tweedracht en mouterij in de kerken en wereldlijke regeringen aan te richten.

Een vrede-maker verlangt het evangelie des vredes bekend te maken. De liefde van Christus dringt ons. Wat is het nodig met medelanders te spreken. De echte vrede-maker verlangt anderen naar Christus te leiden, opdat ze Hem leren kennen als Koning, Priester en Profeet. Opdat ze de rijkdom van Zijn genade leren kennen en vrede ontvangen die alle verstand te boven gaat.

"Wie zielen vangt, is wijs." Spr. 11: 30b.

Een vredemaker wil zichzelf geven; hij/zij wil dienen. We bidden: "O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk." Daar gaat het om, het beeld van Christus gelijkvormig te worden.

Er is vrede door het bloed van Christus. Aan het kruis bad Hij: "Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen." Hij heeft echt voor de overtreders gebeden. Hebt u er iets van?

Bent u een vrede-maker?

De Zaligmaker sprak: "Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden." U hebt nodig het echte werk van God de Heilige Geest, om een vrede-maker te worden. Deelt u persoonlijk al in de ware vrede? Dat is het eerste; dat is allesbeslissend.

Vervolgens elkaar tot een hand en een voet zijn. Niet twisten over ondergeschikte zaken.

Kunnen anderen merken dat u het leven in de tere vreze Gods kent? dat u het in praktijk brengt? dat u een vrede-maker bent?

Eén van onze godgeleerden H. Witsius (1636-1708) leerde:

*Eenheid in het noodzakelijke,  
vrijheid in het niet-noodzakelijke,  
in alles voorzichtigheid en liefde.*

Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Omdat we in hen iets zien van Christus. Dan bent u bepaald niet onverzoenlijk. Er is vergeving.

De apostel Johannes schrijft in zijn brieven: "Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen van God genaamd zouden worden."

Beste varende, bent u arm van geest; bent u zachtmoedig; bent u barmhartig? Bent u een vrede-maker?

Bent u een kind van God om Christus' wil?