

Deputaten geestelijke verzorging varenden



Meditatie

Vreest niet!

De eerste kerstnachtdienst die ooit in deze wereld gehouden is, begon met de prediking van de engel: "Vreest niet!" Die woorden werden gesproken door een engel. Luisteraars waren herders in de velden van Bethlehem.

"Vreest niet!" Soms kunnen wij bang zijn. Daar is vaak ook wel reden voor.

Maar de engel zegt/spreekt: "Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker."

Vreest niet! Waarom niet? Omdat er goed nieuws is voor mensen. Voor herders, voor schippers, voor zeevarenden, voor "goede" mensen, voor slechte mensen. Goed nieuws voor u en jou.

Goed nieuws, omdat de Zaligmaker is geboren: Hij Die vrede brengt in deze wereld. Hij geeft echte vrede met God.

Dat is goed nieuws; het brengt grote blijdschap.

Daarom vieren wij - misschien wel midden in de zorgen - toch Kerstfeest. Er mag blijdschap zijn bij allen die de Zaligmaker nodig hebben.

De engelen zongen voor de herders. Dat waren ruwe kerels. Dan hoeft u toch niet bang te zijn, dat het Kind er niet voor u/jou is. U hoeft niet "goed" te zijn, of aantrekkelijk, of knap. God kan en wil u vrede geven.

Want die vrede zijn wij kwijt geraakt. Eens was die vrede er wel, in het paradijs! Toen was de verhouding goed tussen God en de mens.

Maar wat is er gebeurd? Wij hebben geluisterd naar de verleidende stem van de boze. Wij zijn in opstand gekomen tegen God; we hebben hem de oorlog durven verklaren.

De engelen zongen: Vrede op aarde.

Er moest wel wat gebeuren om vrede op aarde te brengen! Daarvoor moest Gods Zoon in de wereld komen! Hij heeft de satan volkomen overwonnen.

Jezus Christus heeft de straf die ons de vrede aanbrengt, moeten dragen. Aan het kruis is Hij gestorven.

Nu is er vrede door het bloed van het kruis. Er is vrede alleen door het offer van Christus aan het kruis.

God kan u vrede geven. "Hij is het, Die ons Zijne vriendschap biedt." Wie u ook bent; zelfs als mensen op u neerkijken... God is met ons! Hij komt tot u; Hij wil uw leven vernieuwen. Hij wil u redden/behouden voor altijd.

U zou verwachten dat zo'n Verlosser naar een tempel of paleis zou komen. Nee, Hij werd geboren in een stal en gelegd in een kribbe, een voerbak voor de dieren. Dat is niet zo luxe.

Het feit dat er in de herberg geen plaats was voor Jezus, is al een aanwijzing dat op heel de wereld geen plaats is voor Hem.

Dat bleek toen Hij stierf aan het kruis. Hij stierf voor ons.

Door Zijn kruisdood heeft Hij vele zondaren met God verzoend. Daarom wordt Hij het "Lam van God" genoemd. Hij is het Lam Dat de zonde der wereld wegneemt.

De herders luisterden naar de boodschap van God. Ze gingen naar de kribbe en aanbaden het Kind Jezus. Ere zij God.

Ds. H. van der Ham