

Ambassadeur van Gods Koninkrijk... maar hoe?

Mattheüs 28: 16-20



urgentie

verlangen

verlegenheid

Hoe...

ben ik ambassadeur van Gods Koninkrijk in een wereld die Hem niet nodig lijkt te hebben?

Het is een bekende tekst uit Mat. 28: 16-20. Ook wel 'het zendingsbevel' of 'de Grote Opdracht' genoemd: vertel het Evangelie aan de mensen om ons heen.

Ervaar je urgentie als je het leest? Of misschien verlangen om hier iets mee te doen? Of een grote verlegenheid omdat je niet weet hoe...

Herken je dit? Dat mensen om je heen teleurgesteld zijn in de kerk, moeilijke vragen hebben, verdrietig zijn, of boos? Dat zij het Evangelie niet relevant vinden, of ouderwets, misschien wel betuttelend en moralistisch.

En daar zit je dan: met die opdracht uit Mat. 28: 16-20. En het verlangen om mensen bekend te maken met de rijkdom van het leven met Christus, terwijl je merkt dat daar geen behoefte aan is. En dat daarvan getuigen de relatie onder druk kan zetten. Soms zelfs ook in het eigen gezin.

Hoe vertegenwoordig je Jezus Christus in een wereld waar mensen Hem niet lijken te zoeken?

Enkele richtingwijzers:

1. vertegenwoordigen is meer dan praten

Soms kun je praten als brugman. Maar als er geen voedingsbodem is, landt het niet. Er is een voedingsbodem nodig. Wij mogen meewerken aan het vruchtbaar maken van die voedingsbodem. Wij zijn één van de schakeltjes die door God ingezet worden. Misschien zijn we wel niet de laatste schakel. Dat is aan God. En dat betekent ook, dat wij misschien helemaal niet degene zijn die het verhaal mogen vertellen.

Dus hoe kun je Hem vertegenwoordigen?

Heb mensen lief, dien ze zodat ze tot bloei komen en bid voor hen.

2. zet de deur open

Hoe delen wij ons gewone leven in relaties met andersdenkenden? Laten wij ze over onze schouder meekijken op de mooie en moeilijke momenten en zien zij dan ook hoe ons geloof daar een rol in speelt?

Nodig de buren uit op je verjaardag, organiseer een kennismakingsborrel of een buurtfeest. Niet alleen met christenen, maar zet de deur voor iedereen open! Organiseer een 'Mattheüsfeestje' (zie Matth.9: 9vv; Luc.5: 27vv) waar Jezus tussen de vrienden van Mattheüs (ook wel Levi de tollenaar) aanlag. Zondaars en tollenaars werden ze genoemd. Laten we de Here Jezus volgen en gelegenheden creëren om Hem te ontmoeten. Deel je leven met de mensen om je heen. Dan kan er wat gebeuren!

3. de kracht van het verrassingselement

De gemiddelde Nederlander zoekt de kerk nauwelijks op. Sterker nog: de kerk staat vaak 10-0 achter in de samenleving. Veel mensen hebben slechte herinneringen of ervaringen. Hoe kunnen wij

dan de aarde van hun hart bewerken in de hoop dat deze vruchtbaar wordt en ontvankelijk voor Gods Woord?

Laten we mensen verrassen in het beeld dat ze hebben van de kerk! Luister goed naar wat er nodig is in de omgeving en speel daarop in. Zoekt het buurtcomité een ruimte voor een avond? Bied de kerk aan met een gratis hapje en drankje als teken van gastvrijheid en ter kennismaking! Is er weinig sociale cohesie? Organiseer eens een burendag om de buurt rond de kerk te leren kennen. **Luister en verras**, om mensen te laten zien dat de kerk een positieve rol kan spelen in hun leven. Soms is dat zoeken, maar wat is er veel mogelijk!

4. aansluiten in plaats van afkeren

Durven we aan te sluiten bij de rituelen die er zijn? Als kerk staan we vaak bekend om waar we tégen zijn. Lees eens in Hand. 17 hoe Paulus niet afkeurt, maar juist aansluit bij wat hij ziet! Zouden wij bijvoorbeeld met Halloween voor de buurtkinderen een gezellig pannenkoekenfeest met lichtjes kunnen houden, waarin we vertellen hoe blij we met de ander zijn? Een feest met licht, in plaats van een ritueel rond duisternis?

In Hand. 2:47 wordt over de eerste gemeente gezegd dat ze in hun omgeving bekend stond als *'een liefdevolle gemeenschap voor elkaar en de wereld'*. Over de liefde van die gemeente werd overal gesproken.

Ze sloten dus aan bij de wereld om hen heen én het viel op wat ze deden. En er werd over *gesproken*, het was blijkbaar anders dan mensen gewend waren! Maar op een **positieve manier**: voor elkaar en voor de wereld. Zo zelfs, dat mensen van buiten er graag bij wilden gaan horen.

5. voorop lopen in 'goed doen'

Niet vóór de mensen doen, niet 'ons project', maar: naar de mensen om je heen luisteren om hen te laten bloeien. Hoe kun je de ander dienen door hem/haar te laten bloeien?

Bijvoorbeeld: zou je je niet-christelijke buurvrouw die zo heerlijk kan koken in kunnen zetten voor de maaltijd bij de Kerstdienst? Om haar maaltijd te serveren op het feest dat door veel niet-christenen als het belangrijkste feest van de kerk wordt gezien? En haar eens mee te laten maken hoe het er in jouw kerk aan toe gaat? Het negatieve plaatje van de kerk zou zomaar eens kunnen kantelen! En niet om de kerk, maar om Christus!

Of stel dat de wethouder de kerk zou bellen, om te vragen of er nog mensen zijn in je gemeente die in een buurtcomité plaats willen nemen. Omdat de andere buurten er met jouw gemeenteleden zo van tot bloei komen. **Loop voorop in 'goed doen'** en vertegenwoordig Christus voor je omgeving!

Niet om maar niks meer te zeggen over het Evangelie. Maar leer om maximaal lief te hebben en geef met liefdevolle woorden duidelijkheid over jouw motivatie als erom gevraagd wordt. Of zoals in 1 Petr. 3:15 staat: *'Heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.'*

6. gebed

Wat heeft de ander nodig, wij weten het vaak niet. Daarom 'last but not least': neem tijd om te bidden voor jouw omgeving, jouw burens, jouw vrienden. **Spreek eerst met God over hen, voordat je met hen over God spreekt.** We zijn in het leven vaak geneigd om zelf de regie te nemen. Maar nogmaals: wij weten niet welk schakeltje we mogen zijn voor de ander. Geef God daarom de ruimte om jouw agenda te bepalen! Bid, dank, luister, stel je open voor God en vertrouw op Hem...

hoe zou dit er in **jouw**
leven uit kunnen zien?

en in **jouw**
gemeente?

tips

voed jezelf met inspirerende voorbeelden

Ga eens kijken bij een missionaire pioniersplek: wat gebeurt daar? Wat kan je leren en meenemen naar je eigen situatie?

kijk eens goed naar de activiteiten van je eigen gemeente

in hoeverre zijn die gericht op 'buiten'? Bijv. het jaarlijkse uitje voor ouderen, zouden daar ook buurtgenoten mee mogen? Of is de kinderclub ook bekend bij niet-christelijke ouders in de buurt?

enthousiast?

Missionair consulenten ds. Peter L.D. Visser en Petra de Jong praten graag verder met kerkenraden over de mogelijkheden rond missionair werk.

Ook bieden we een tweejarig missionair leertraject aan waarin groepen uit onze kerken worden gestimuleerd met missionair werk vanuit de gemeente aan de slag te gaan.

Meer weten?

Mail naar evangelisatie@cgk.nl
of kijk op www.cgk.nl/evangelisatie



Petra de Jong
missionair consulent

november 2017