

Huiselijk geweld, 19 april 2013

Verslag: Marlene Middelkoop

Op vrijdagavond 19 april 2013 hebben deputaten pastoraat in de gezondheidszorg voor werkers in de gezondheidszorg, pastoraal werkers, ambtsdragers en belangstellenden, een thema-avond georganiseerd. Het was de eerste keer dat het op een vrijdagavond werd georganiseerd (voorheen was het op zaterdag de hele dag). De opkomst was redelijk.

Het thema van deze avond was: pastoraat bij huiselijk geweld.

Na de opening van de avond, kreeg ds. J.W. van Pelt het woord die dit thema verder voor ons plenair inleidde.

In een op de vier gezinnen komt enige vorm van geweld voor. Ds. Van Pelt liet zien hoe je als christen iets kunt betekenen voor zowel het slachtoffer, de dader alsook de omstanders. Hij liet ons zien wat de Bijbel zegt over geweld en zette drie posities neer:

- geweld is altijd verkeerd;
- kern van religie is vreedestichtend;
- geweld in de Bijbel en Gods heiligheid als keerzijde van Zijn Liefde.

Verder ging hij in op het vergeven. Een proces waarbij het slachtoffer de tijd en de maat aangeeft en wat heel zorgvuldig pastoraal begeleid moet worden. Duidelijk werd dat de pastorale begeleiding bij de dader anders is als bij het slachtoffer. Het belang van het slachtoffer mag niet ondergeschoven worden, en vereist zorgvuldig pastoraat. Een luisterend oor en een opmerkzaam hart. Omstanders zijn niet altijd neutraal. Ook dit vraagt om zorgvuldig pastoraat.

Na deze lezing waarin veel stof tot nadenken zat, werden er na een korte pauze workshops gegeven. Er kon gekozen worden uit:

- Casuïstiek (door ds. Van Pelt);
- Signaleren binnen de kerkelijke gemeente, hoe verder? (mw. E. Drewes-Wentink van Eleos.)

Bij workshop 1 werd het onderwerp praktisch besproken. Wat kan je tegenkomen en hoe ermee om te gaan. We bemerken dat er veel zorg en aandacht vanuit de

kerkelijke gemeente moet zijn en blijven (voor lange tijd) en ook voor de kinderen van een slachtoffer.

Bij workshop 2 ging mw. Drewes nader in op signalen, hoe je moet verwijzen en wat voor functie de kerk daarin kan hebben.

Aan het eind van de avond werd er plenair afgesloten en was er nog tijd voor ontmoeting.

We kunnen als deputaten pastoraat in de gezondheidszorg terugzien op een fijne en leerzame avond. Ook de keus voor de vrijdagavond lijkt een goede te zijn geweest.

We gaan dan ook door op deze ingeslagen weg en hopen een volgende keer ook u te ontmoeten.