



Maaltijden kwetsbare schoolkinderen

Yad Elie is opgericht vanuit een Joodse synagoge en speelt in op een niet breed bekend probleem: voedingstekorten van zowel Joodse als Arabische schoolgaande kinderen in de arme wijken van Jeruzalem.

Een bijzonder project omdat een Joodse synagoge zich niet alleen op haar geloofsgenoten richt, maar ook over de 'gespannen' cultuurgrenzen heen wil helpen.

Wat doet Yad Elie precies?

De organisatie bestaat uit een groep vrijwilligers die op scholen maaltijden voor de kinderen maakt.

Ouders krijgen voorlichting over het belang van gezond voedsel en de kinderen leren hoe een gezonde levensstijl eruit ziet.





In de afgelopen jaren kregen honderden kinderen dankzij de ondersteuning van Yad Elie de kans op een gezonde ontwikkeling, want: met een lege maag kun je niet presteren.

Er zijn steeds nieuwe scholen in en rondom Jeruzalem die een beroep op Yad Elie doen. Niet ten onrechte, er is helaas meer armoede in de 'Gouden stad' dan wij zouden denken.

Hoe wij kunnen helpen

Deputaten diaconaat zijn samen met het CIS (Centrum voor Israëlstudies) nauw betrokken bij dit project. Deputaten hebben een bedrag toegezegd van € 10.000,-.

Helpt u, help jij mee?



Hartelijk dank!

