



PAG122

Palestijns gebied

Opvang gehandicapten

Jemima ligt vlakbij Bethlehem en helpt in Palestijns gebied gehandicapte kinderen en hun ouders. Jemima is opgericht in 1982 door een Nederlands echtpaar en wordt inmiddels meer en meer een project van de plaatselijke bevolking. Onze kerken steunen het thuiszorgonderdeel 'Home Based Intervention'.

In de Arabische wereld worden kinderen met een handicap nog vaak gezien als een vloek voor de betrokken gezinnen. De missie van Jemima, vanuit een christelijk perspectief opgezet, is om dat te doorbreken.



Elk kind is kostbaar

Vanwege lange wachtlijsten voor het tehuis van Jemima, is Jemima begonnen met thuiszorg, ofwel 'Home Based Intervention'. Deze methode werpt haar vruchten af! Een fysiotherapeut bezoekt de veelal Arabische kinderen in hun eigen huis en gaat daar met de kinderen aan het werk. Door de oefeningen te leren aan de ouders, kunnen veel kinderen worden geholpen.





Een maatschappelijk werker bezoekt de ouders om hun te leren accepteren dat hun kind anders is dan andere kinderen. Elk kind is kostbaar.

Er wordt niet alleen vooruitgang geboekt met het oog op de lichamelijke ontwikkeling van het gehandicapte kind, maar ook op de geestelijke ontwikkelingen van de hele gemeenschap.

De wijze waarop Jemima wordt geleid en aangestuurd geeft vertrouwen in de toekomst van het project.

Helaas is Jemima de enige organisatie hier op dit gebied. Maar haar werk is belangrijk voor elk kind dat geholpen wordt! Deputaten diaconaat steunen Jemima bij het 'thuiszorgproject' met een bedrag van € 8.500,-. Helpt u, help jij mee? Hartelijk dank!



Een echtpaar dat in Palestijns gebied woont, is in verwachting. 'Als het een jongen wordt, noemen we hem Ibrahim, net als mijn vader', roept de man blij. Het kindje dat geboren wordt, is inderdaad een jongetje, maar... hij is gehandicapt. Is hij een straf van God? Een vloek? De vader weigert zich aan dit kind te hechten. De kleine Ibrahim heeft wat hem betreft geen bestaansrecht. Jemima gelooft wél in de rechten van een gehandicapt kind. Ook Ibrahim is een geschenk van God.



0318-582367



diaconaat@cgk.nl



cgk.nl



DiaconaatCGK



@Dienstenbureau