



Israël

ISR143

# Multicultureel kinderkamp

Op kamp gaan betekent meestal lol trappen en slaaptkort. Dat gebeurt vast ook tijdens deze multiculturele kinderkampen. Maar de christelijke organisatie Musalaha biedt méér!

## Vijandschap

Naarmate het Israëliësch-Palestijnse conflict voortduurt, escaleert de vijandschap makkelijk tussen deze bevolkingsgroepen. Al op jonge leeftijd leren Israëliërs en Palestijnen elkaar te zien als 'de vijand'. Hieraan liggen veel misvattingen en stereotypen ten grondslag.

## Vooroordelen

Tijdens een zomerkamp leren kinderen stereotype denkbeelden te doorbreken en relaties op te bouwen door samen te





te sporten, eten en de Bijbel te bestuderen. Dit proces van verzoening begint altijd met het opbouwen van relaties waarbij iedereen naar elkaar luistert.

Als kinderen op jonge leeftijd leren de barrières van haat af te breken, komt er een nieuwe generatie die de samenleving kan transformeren. Zo wordt de cirkel van vijandigheid doorbroken.

De deelnemers aan de zomerkampen verspreiden op hun beurt de boodschap van verzoening naar anderen.

### **Hoe wij kunnen helpen**

Met uw en jouw hulp kunnen deputaten diaconaat dit project steunen met € 5.000,-. Helpt u, help jij mee?



Veel huidige kampleiders hebben zelf als kind deelgenomen aan deze kampen. Zij zijn hierdoor gemotiveerd om zich nu in te zetten voor de nieuwe generatie.

## **Hartelijk dank!**



0318-582367



diaconaat@cgk.nl



cgk.nl



DiaconaatCGK



@dienstenbureau