



SIE144

Sierra Leone

Opvang slachtoffers seksueel geweld

‘Ik kon een hele tijd mezelf niet meer zijn door het onrecht wat me is aangedaan,’ vertelt Isatu Koroma. ‘Toen ik weduwe werd, dwong men mij te trouwen met een familielid van mijn man. En mijn 15-jarige dochter met een man van vijftig.’



Tijdens de burgeroorlog van 1991 tot 2002 is in Sierra Leone op grote schaal seksueel geweld gepleegd tegen vrouwen en meisjes. Sindsdien krijgt een op de drie vrouwen in het land te maken met verkrachting. Zoals Isatu en haar dochter.

Schaamte

Naast de grote lichamelijke risico's zijn de psychische en sociale gevolgen voor de slachtoffers enorm. Ze worden vaak verantwoordelijk gehouden met als gevolg sociale uitsluiting. En uit schaamte zwijgen ze.





De jonge, christelijke organisatie AWESSCRV kijkt niet langer toe en komt op voor deze kwetsbare groep. Zij zorgt voor een schuilplaats, voedsel, medische en juridische hulp voor mishandelde meisjes en vrouwen. Daarnaast bieden medewerkers van AWESSCRV een luisterend oor en begeleiding.

Verandering

Dit geeft de slachtoffers erkenning en acceptatie vanuit de omgeving. Ook onderwijs brengt verandering in hun leven. En wat misschien nog wel het belangrijkste is: er wordt hen recht gedaan.

Hoe wij kunnen helpen

Met uw en jouw hulp kunnen deputaten diaconaat dit project steunen met € 8.000,-. Helpt u, help jij mee?

Hartelijk dank!



AWESSCRV-directeur James Moore en zijn team vangen niet alleen slachtoffers op. Ook geven zij op straat en scholen bekendheid aan de gevolgen van seksueel geweld: 'We proberen begrip te creëren in de samenleving. Zo voelen slachtoffers zich weer onderdeel van de maatschappij.'



0318-582367



diaconaat@cgk.nl



cgk.nl



DiaconaatCGK



@dienstenbureau