



BUR154

Burundi

Opvang Straatkinderen

Burundi is een straatarm land. Ruim 60% leeft onder de absolute armoedegrens, leeft van minder dan een euro per dag. Het team van Embrace Center vangt straatkinderen op en geeft ze een thuis.

In de grote stad Bujumbura is veel armoede, verslaving, geweld en uitzichtloosheid. Er zwerven veel kinderen op straat die enorm kwetsbaar zijn en bedelend proberen aan eten te komen. Als ze ouder worden kampen ze vaak met depressies en schaamte. Ze leren geen vak, waardoor ze moeilijk zelf in hun onderhoud kunnen voorzien.

Veilige plek

In het Embrace Center vinden straatkinderen en kinderen met een beperking een veilige plek. Het opvangcentrum biedt een dagelijkse maaltijd, bijles, sport, spel en ontspanning.





Impact

Ook begeleidt het team van Embrace, onder leiding van het echtpaar Marieke & Gentil Nduwimana, de kinderen naar een basisschool om hen meer kansen op een hoopvolle en waardige toekomst te geven. Verder krijgen kinderen ook de nodige medische zorg. Zo krijgen ze hoop op de toekomst waarmee ze uit de negatieve spiraal van armoede, geweld en gebrokenheid kunnen komen.

Onze steun

Deputaten hebben voor dit project in totaal € 12.000,- toegezegd.
Helpt u, help jij mee?



Hartelijk dank!



0318-582367



diaconaat@cgk.nl



cgk.nl



DiaconaatCGK



@dienstenbureau