



EMERITIKAS

Christelijke
Gereformeerde
Kerken

*secretaris: I.L. Stolk, Berberisweg 224
3053 PJ Rotterdam*

E: scriba.emkas@kpnmail.nl

T 010 - 422 40 05 of 06 51 81 71 42

website: www.cgk.nl/emeritikas

Aan: alle emeritus predikanten en predikantsweduwen

Geachte broeders en zusters,
Traditiegetrouw ontvangt u van ons hierbij de “decemberbrief”.

Inhoud

Meditatie	1
Deputaatschap	3
Werkzaamheden en ontwikkelingen	3
Uitkeringen	3
In memoriam	4
Ambtsjubilea.....	4
Kroonjaren.....	5
Emeritaat	5
Tot slot	6

Meditatie

OPEN VENSTER

De engel antwoordde: Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. (Lucas 1:19, vertaling NBV21)

Gehuil van kinderen in het huis? Het was er nooit geweest. Ja, van andermans kinderen. Geklap in handen, gejuich, geruzie rond de woning van Zacharias en Elisabet? Jawel, maar eerder van volwassenen dan van een eigen zoon of eigen dochter. ‘Onvruchtbaar’ stond met lelijke letters geschreven door het leven van dit priestergezin bestaande uit ‘slechts’ twee personen. In de Thora staat: prent het uw kinderen in. Ja, maar niet bij die van henzelf! Oud zijn ze nu. Jarenlang verlangd. Maar het moment waar iedereen onder normale omstandigheden onvruchtbaar wordt – dat moment zijn ze allang gepasseerd. En in de Genesis-boekrol staan wat geschiedenissen over onvruchtbaarheid: Sara, Rebekka, Rachel. Maar ja, dat was toen. Dat was toen... Nu zijn ze op leeftijd. De toekomst zit dus potdicht als het om nageslacht gaat.

Priester Zacharias. Aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom. Dat diende hij blijkens loting te doen. Een unieke gebeurtenis in zijn leven. Voor hem weliswaar uniek. Maar deze handeling was er wel één in een reeks. Dit reukoffer vond dagelijks plaats. Het ritueel vond al eeuwen na eeuwen plaats. In de gang van Israëls tempelliturgie. Dag in dag uit. Het ritme van het leven bepalend. Maar kan het zijn dat het wel het ritme van het leven bepaalt maar niet dat van het hart? Zacharias leeft met Elisabet onberispelijk. Geen kwaad over hen, zou je bijna zeggen. Maar hadden hun

gebeden om een kind de hemel bereikt; effectief bereikt? En dit reukoffer dan: de rook als symbool van het gebed van de mensen dat opstijgt tot God. Wat richten die gebeden uit? Zou God nog verlossen? Komt er nog een Messias? Zacharias in al zijn onberispelijkheid: gelóóft hij het nog wel. Nou misschien als een engel uit de hemel het hem zou vertellen. Daar wordt ook over gesproken in de Genesis-rol. Abraham, Isaak, Jacob. Maar ja, dat was toen. Dat was toen. Nu zijn er andere tijden. De toekomst zit dus potdicht als het om de verlossing gaat.

Dat was toen... En daar – nu! – in het heilige verschijnt daar Gods vriend, de boodschapper van God, Gabriël. Als een bliksemflits bij heldere hemel. Je ziet de bode van God als het ware door een donkere kamer lopen, naar het raam. Het gordijn trekt hij opzij. En het raam zet hij wagenwijd open. Hier is de frisse lucht van Gods Geest meer dan nodig. Die Geest is onmisbaar. Die Geest waait: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren. Dat is één. En dat is niet alleen één maar ook nu! En: de Messias komt eraan. En je zoon – noem hem God-is-genadig! – zal voor Hem uitgaan. Dat is twee. En dat is niet alleen twee maar dat is ook nu – in deze dagen.

Dat ‘toen’ ook ‘nu’ kan zijn. Dat is voor Zacharias te veel. Het goede nieuws is te goed. Het past niet in zijn hoofd. En ook niet in zijn hart. Dat Gods woorden levend zijn. Dat zal toch niet wáár zijn. Gods trouw en liefde en genade komen door het geopende raam naar binnen gewaaid maar vooralsnog breken ze stuk op ongelooft. De hoop wordt in volle handen aangedragen maar er klinkt: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is?’ Kijk naar de omstandigheden, bode van God: ‘Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’

De spiegel hangt in deze geschiedenis dichtbij. Als we erin kijken dan is Zacharias maar al te vaak ons spiegelbeeld. Wordt het nog wat? Toen: ja. Vandaag: hoe kan ik weten of dat waar is? Er is niet bepaald veel leven in de brouwerij. Zal ik mijn omstandigheden opsommen?

God zal trouw blijken! Hij laat de stem van Zacharias verstommen. Dat is zo. Maar onze God schrijft hem niet af. Hij heeft woordeloos gezegend. Maar hij heeft wel gezegend! Stil is hij geweest – maandenlang. Brengt Elisabet Johannes ter wereld. En baart de Geest profetie uit de mond van Zacharias: ‘En jij, mijn kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor Hem gereed te maken, en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen en schijnen over allen die in duisternis verkeren, in de schaduw van de dood, zodat we onze kunnen zetten op de weg van de vrede (Lucas 1: 76-79).

‘Ja, dat was toen...’ Nee, dat venster staat open. Dat is veel: een door God geopend venster. Wat nog veel méér is: een open graf! Hij leeft! Advent preludeert op zijn opstanding. Door dat venster mogen we steeds meer leren zien. Totdat Hij komt!

Nico Vennik

Deputaatschap

Ons deputaatschap is een generaal deputaatschap. Dat wil zeggen dat verantwoording verschuldigd is aan de generale synode en de deputaten door de synode worden benoemd. De samenstelling van ons deputaatschap is sinds vorig jaar ongewijzigd en is als volgt:

N. Vennik (Nico) te Hoofddorp	voorzitter
I.L. Stolk (Izak) te Rotterdam	secretaris
M.N. den Harder (Rien) te Soest	penningmeester
I. Bos (Ies) te Rhenen	lid
F.F. Risselada (Feddy) te Haringhuizen	lid
A.J. de Vuijst (Bram) te Lochem	lid

Werkzaamheden en ontwikkelingen

Zullen de jaren 2020 en 2021 als corona-jaren de geschiedenis ingaan, het jaar 2022 waarschijnlijk als het jaar van de inval van Rusland in Oekraïne. Een grote invloed heeft deze nog steeds voortdurende oorlog. In de eerste plaats op de oorlogvoerende landen. Maar in de tweede plaats ook op onze samenleving: vluchtelingen, hoge energieprijzen, duurdere boodschappen, toenemende armoede. Als deputaten kunnen we ons voorstellen dat een en ander ook niet aan uw deur voorbijgaat. En we weten ons daarin op u betrokken.

In de achterliggende periode hebben we als deputaten weer regelmatig kunnen vergaderen zonder rekening te hoeven houden met mondkapjes en anderhalve meter afstand houden. Al eerder dan 2022 waren er door de Generale Synode besluiten genomen na voorstel van ons deputaatschap en na bespreking daarvan tijdens de synode. 2022 was daardoor meer een jaar van het praktisch nader uitwerken van die besluiten en het inspelen op vragen die op de tafel van ons deputaten terecht kwamen. In 2023 zullen wij daarmee doorgaan. Te noemen valt: het nader uitwerken hoe om te gaan met het compenseren van pensioentekort bij arbeidsongeschiktheid, het mogelijk maken dat uitkeringen op een willekeurige dag in de maand van start kunnen gaan, het oplossen van vragen van individuele aanstaande emeriti en bestaande emeriti, het opmaken van formulieren met oog op deeltijdemeritaat en arbeidsongeschiktheid.

U kunt voor nadere informatie telkens terecht bij de website van de emeritikas www.cgk.nl/emeritikas.

Uitkeringen

Deputaten volgen al enkele jaren het indexeringsbeleid van PFZW.

PFZW heeft aangekondigd met ingang van 2023 de pensioenen te verhogen met 6%. De instructie aan deputaten emeritikas is om verhogingen te volgen (zolang dit financieel haalbaar is) en zich bij verlagingen nader te beraden. De uitkeringen van de emeritikas zullen conform deze instructie ook met 6% verhoogd worden.

Dat daarnaast ook de AOW met ca. 10 % wordt verhoogd betekent een forse compensatie voor de op allerlei terreinen gestegen kosten.

In memoriam*

We gedenken aan het einde van dit jaar allen die ons in de kring van emeritus predikanten en predikantsvrouwen zijn ontvallen:

17-3-2022	zr. J. van Sorge-Elzinga	84 jr.
22-4-2022	ds. J. Brons	87 jr.
1-6-2022	ds. J. van Amstel	86 jr.
5-10-2022	zr. C. Harder-Koster	88 jr.
2-11-2002	ds. C. Agterhof	68 jr.
3-11-2022	zr. N. Buijs-van Harten	93 jr.
20-11-2022	zr. M. van den Gronden-van den Bosch	80 jr.

De Heere vertrooste en sterke allen die rouw hebben naar aanleiding van het verlies van deze broeders en zusters.

Ambtsjubilea*

Reden tot dankbaarheid en felicitaties waren er voor:

40-jarig ambtsjubileum:

Drs. A. Wagenaar	22-01-22
Ds. H. Fahner	24-02-22
Prof. Dr. H.G.L. Peels	10-06-22
Ds. J. Sijtsma	17-06-22

45-jarig ambtsjubileum:

Ds. A.K. Wallet	26-01-22
Ds. W. Kok	2-02-22
Ds. H.D. Rietveld	9-02-22
Ds. J.C. Hardeman	13-04-22
Drs. C.J. van den Boogert	19-10-22
Dr. D. Visser	1-11-22
Ds. M. Oppenhuizen	8-11-22

50-jarig ambtsjubileum:

Ds. W. van Benthem	26-03-22
Ds. A. van de Weerd	28-04-22

55-jarig ambtsjubileum:

Ds. A. Broersma	26-05-22
Ds. A. Stehouwer	3-11-22
Ds. J. Manni	8-11-22
Prof. Dr. H.W. Maris	17-11-22
Ds. J. Verhage	22-11-22

60-jarig ambtsjubileum:

Ds. G. Leendertse 20-11-22

Kroonjaren*

Dankbaarheid voor het bereiken van een kroonjaar:

70e verjaardag:

Ds. J.K.C. Kronenberg 15-08-22

Ds. A. den Boer 17-08-22

Prof. Dr. T.M. Hofman 18-08-22

Ds. A. Hilbers 29-08-22

Zr. J.M.H. Peppink-van Westrienen 10-09-22

Ds. A.P. van Langevelde 13-10-22

Ds. M. Hogenbirk 29-10-22

75e verjaardag:

Ds. G.P.M. van der Linden 30-12-21

Ds. W.W. Nijdam 28-05-22

Prof. Dr. A. Baars 3-09-22

Drs. W.P. de Groot 27-09-22

Drs. B. de Graaf 1-10-22

Ds. H.D. Rietveld 6-11-22

80e verjaardag:

Zr. M. van de Gronden-van den Bosch 19-12-21

Ds. A. van der Veer 30-01-22

Ds. A. van de Weerd 9-05-22

Ds. J. Verhage 15-07-22

Ds. W. van Benthem 9-09-22

Zr. A. Bilkes-Biesma 16-09-22

Ds. H. de Graaf 5-10-22

Ds. R. van de Kamp 31-10-22

Ds. J. van Dijken 12-11-22

90e verjaardag:

Ds. W. van Sorge 18-06-22

Zr. R. van Zonneveld-van der Hart 18-10-22

95e verjaardag:

Zr. H. Kievit-Bargeman 11-04-22

*** 13-12-2021 t/m 12-12-2022**

Emeritaat 2022

Met emeritaat per 1-10-2022: ds. H. van der Ham
Per 1 februari 2023: prof. dr. H.G.L. Peels

Tot slot

Reacties op deze brief zijn uiteraard altijd welkom.

Wij wensen u van harte goede en gezegende kerstdagen toe.
Ook wensen wij u een goede jaarwisseling toe en een gezegend nieuwjaar.

Een hartelijke groet en Gode bevolen,
namens deputaten emeritikas,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Izak L. Stolk', with a large, sweeping flourish above the name.

Rotterdam, december 2022
Izak L. Stolk, secretaris