

The Cry



Mijn visie: Vrouwen empoweren door het runnen van een crisisopvang voor gekwetste meisjes.

Hallo allemaal,

Hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief. We zijn alweer 3 maanden op weg in 2023 en we hebben zoveel meegemaakt dat het niet voelt als maanden, maar eerder als jaren en ik weet niet goed hoe ik het moet samenvatten. Het voelt alweer zo lang geleden dat ik in een prachtige dienst officieel uitgezonden mocht worden vanuit de CGK in Bunschoten. Ik was er maar kort en de situatie leek hoopvol en klaar om de visie van Ikhaya Lothando eindelijk uit te kunnen gaan werken in Matatiele.

De nodige uitdagingen lagen voor ons. Er werd al snel van alle kanten aan ons getrokken. De maatschappelijk werkers van de regering bleven maar druk uitoefenen om ons te registreren als organisatie onder de overheid, wat wij niet wilden. Want de enige keer dat deze maatschappelijk werkers hier langs kwamen, was toen ze dachten dat we hier een baan voor ze zouden hebben. Voor de nood van een kind hebben ze nog nooit gebeld.

Dit kwam echter niet als een verrassing, omdat iedereen die Zuid-Afrika kent, tegen dit probleem aan loopt. Helaas waren ze niet de enige die ons wilden gebruiken voor hun eigen agenda.

En dus zijn we in uitdagende tijden terecht gekomen van eigenbelang, jaloezie en geestelijke strijd. Hoewel het mensen zijn waar we mee te maken hebben, is de werkelijke strijd een gevecht tegen het duister en demonen waar we mee te maken hebben. De waarheid door de liefde van Jezus maakt ons vrij, maar niet zonder slag of stoot...

*Gods zegen,
Jozien Koelewijn*



Ikhaya Lothando

Na een paar maanden van verwarring en elke keer maar weer uitleggen, dat we als foster ouder in het Ikhaya Lothando huis aan de slag willen en alles daarvoor klaar hebben, bleek uiteindelijk het kwartje te vallen bij de maatschappelijk werkers die verbonden zijn aan het weeshuis hier in Matatiele. Opeens ging alles toen heel snel en kregen we 4 meisjes in de leeftijd tussen 5-12 jaar. Er werd ons niet veel verteld over de achtergrond, maar er werden wel steeds beloftes gedaan dat dit zou gebeuren.

Wij kwamen elke dag meer aan de weet, over de kinderen en zelfs over dingen die niet goed waren gegaan bij het weeshuis. En uiteindelijk helaas ook, dat de vrouw die bij ons mee kwam werken bevestigde dat een integere, liefdevolle extra “mama” vinden de grootste uitdaging is en dingen deed die voor ons onacceptabel waren.

Het waren de meest hectische weken ooit en zo snel de kinderen hier kwamen, zo snel waren ze weer weg. Terug naar het weeshuis waar ze niet naartoe wilden gaan. Hartverscheurend! Hoe meer we aan de weet kwamen, des te meer vragen het opriep over de hele situatie. Zijn we gebruikt voor iets wat er al speelde en wat anderen laten gebeuren, maar wij niet normaal vinden en dus actie op ondernemen? We hielden van de meisjes die hier niet weg wilden en binnen 3 weken ‘onze meisjes’ werden. Umi leerde ze bidden voor het slapen gaan en we leerden ze hun eigen naam te schrijven, want dat konden ze niet. Zonder in details te treden en het duidelijk uit te kunnen leggen, weet ik dat we anders in de dingen staan. Dat we geen project maar familie willen zijn. Maar het is zwaar om niet te weten wie je kunt vertrouwen en wat de waarheid is, in een wereld die zo ongelovelijk gebroken is en waarin iedereen een rugzak heeft. God is de enige aan wie we ons vast kunnen houden, in het vertrouwen dat dit niet het eind is, maar wellicht het begin van een weg die we nu nog niet kunnen overzien.

INFO

Contactgegevens:

Let op: nieuwe adres gegeven!

Financiën (direct):

(Ook voor giften)

IBAN NL59INGB0006401637

J.T. Koelewijn

Bickersweg 7, 3752WV

Bunschoten

o.v.v. Jozien of Ikhaya

Lothando

Giften van de belasting aftrekbaar via YWAM Heerde.

“Maak uw/jouw gift over naar Stichting Jeugd met een Opdracht te Heerde o.v.v.

“[Personal Fund nr 2439 – Ikhaya Lothando]”.

Het bankrekeningnummer is IBAN: NL38 RABO 0326 5210 62.

Mijn adres in Zuid-Afrika:

Jozien Koelewijn

140 Highstreet, 4730

Matatiele, Eastern Cape

South Africa

Website:

www.jozienatwork.comemail:jozienkoelewijn@gmail.com

Dankzij uw steun kan ik dit werk doen. Heel erg bedankt!

Met dank aan drukkerij 'De Bunschoter'

(www.debunschoter.nl)



In partnership with:



Mijn leven in Zuid Afrika

De afgelopen tijd heb ik een mooi Zuid Afrikaans gezegde langs zien komen: “als je snel wilt gaan, ga je alleen, als je sterk wilt gaan, ga je samen.” In Afrika ga je meer samen dan in Europa en moet je leren, als je hier wilt werken, dat je moet delen en dat dingen tijd nodig hebben.

Mijn persoonlijke visie, het empoweren van vrouwen, is enorm aangevallen de afgelopen weken. De eerste vrouw die bij ons kwam ging al mis. Het leek zo goed en het ging toch zo fout.

Maar dat is de werkelijkheid van dit land. We spraken met andere vrouwen, blank en zwart en op een gegeven moment was ik de enige aan tafel die niet op de een of andere manier misbruikt was...

Hulp is er niet of nauwelijks, vooral op het platteland in de Oostkaap. De armoede is enorm en het is overleven in plaats van leven.

Waar we ons als Ikhaya Lothando voor geroepen voelen is om een veilige plek te zijn in deze zo onveilige wereld. Misschien niet verwonderlijk dat de duivel dit niet wil. We gaan in tegen dingen waar excuses voor gemaakt worden en waar misbruik de norm is geworden...je hebt geluk als het je niet is overkomen.

Ik heb al veel meegemaakt in alle Zuid-Afrikaanse jaren en ik besepte me door deze moeilijke situatie heen dat Ikhaya Lothando ontstaan is, omdat wij de verhalen hoorden die mensen en kinderen nog tegen niemand verteld hebben. Verhalen die er bij ons uitkwamen en die wij niet konden accepteren. Niet altijd konden we er wat aan doen, maar het was het begin van keuzes maken. De keuze van het laten gebeuren en onderdeel te worden van een groeiend probleem van misbruik en acceptatie. Of de keuze te maken om in actie te komen en het benoemen en het anders te willen doen zodat we de cirkel kunnen doorbreken. Dat laatste is uiteraard onze keuze en best soms bedreigend in Zuid-Afrika. Je weet vaak niet waar je daadwerkelijk mee te maken hebt. De duivel lijkt soms tastbare vormen aan te nemen en alleen door onderscheidingsvermogen en leiding van de Heilige Geest, laat God ons zien wat niet is zoals het lijkt en geeft Hij ons de kracht en de moed dit werk te blijven doen! We willen jullie bedanken voor het gebed waar we ons door gedragen voelen!

Hartelijke groet, Jozien Koelewijn

CLUB VAN 100!

De club van 100 groeit rustig door en daar zijn we dankbaar voor. Wilt u ook het werk van Jozien mogelijk maken? Word dan ook lid van de Club van 100 (minimaal EUR 10,- per maand structureel doneren).

Laat het ons weten via telefoon, app of e-mail. Wij vullen voor u de machtigingskaart in en komen bij u langs voor uw rekeningnummer en handtekening!

U kunt bellen met Klaas Koelewijn 06 – 303 465 78 (app’je sturen mag ook) of een e-mailtje naar klaaskoelewijn75@gmail.com.

Giften

de volgende manier:

Stichting Jeugd met een Opdracht (te Heerde) Wilt u geen lid worden van de Club van 100, maar Jozien wel steunen met een gift? Dan kan dat op NL38 RABO 0326 5210 62

o.v.v. Personal Fundnr. 2439 – Ikhaya Lothando

Alle giften zijn fiscaal verrekenbaar!

Thuisfrontteam (TFT) - Vacatures

We zijn nog op zoek naar één of twee leden om het TFT te versterken. Dus mocht u/jij denken iets te kunnen betekenen, dan horen we dat graag.

Contactpersoon TFT

Klaas Koelewijn / tel. 06 – 303 465 78 / klaaskoelewijn75@gmail.com www.jozienatwork.nl



TO be a Safe Place FOR kids who DON'T have ONE

NPO 155-039