

VERTELSCHETS

Hulpverleningszondag 5 februari 2023



Het teken van het brood (Joh. 6: 1-13)

Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. (Mattheüs 5:16)



Introductie op het thema (te gebruiken als kindermoment in de kerk)

Nodig: een zaklamp op batterijen.

Bij de kinderdienst/zondagschool gaat het over de jongen die zijn eten aan Jezus gaf. Jezus gebruikt dit eten om zijn Vader te verheerlijken. Door deze goede daad van de jongen weerkaatst hij Gods liefde en barmhartigheid. Gods licht schijnt zodat de mensen zeggen: God is goed!

Wie weet een aantal dingen die Jezus fijn vindt als je dat doet? *Noem ze eens* (delen, samen spelen, zingen, bidden, ..)

Hoe vind je dat om te doen? (moeilijk, gemakkelijk,..)

Dat is soms best moeilijk hè. Maar Jezus weet wel of we graag goede dingen willen doen.

Ik heb hier een zaklamp. Dat is handig, want dan kan ik er als het donker is mee schijnen en zien waar ik loop, of ik gebruik hem om in bed te lezen. Soms gebruik ik de zaklamp om een ander te helpen.

- *Doe de zaklamp aan - wat nu? Hij doet het niet?!*

O, wacht, ik zie het al, er zitten geen batterijen in. Die heb ik toch echt nodig om de zaklamp te laten schijnen.

- *Doe de batterijen in de zaklamp.*

Zonder batterijen doet de lamp het niet.

En wij kunnen uit onszelf ook niet schijnen. De Here Jezus weet dat en daarom heeft Hij ons de Heilige Geest gegeven. Net zoals de batterij kracht geeft om het licht te laten schijnen, zo geeft de Heilige Geest ons kracht om een licht te zijn en te leven zoals God dat wil.

Liederen

- **Laat zo je licht maar schijnen** - Elly & Rikkert (Evangelische Liedbundel 458; Op Toonhoogte 439)
<https://www.youtube.com/watch?v=bnaxwrRlosU>
- **Vijf broden en twee vissen** - Elly & Rikkert (Op Toonhoogte 382; E&R-liedbundel 2 284)
<https://www.youtube.com/watch?v=7YuCPd7zHvw>
- **Jezus zegt dat Hij...** (Evangelische Liedbundel 454; Op Toonhoogte 345)
<https://www.youtube.com/watch?v=C5-iqbfHoec>
- **This little light of mine** (Opwekking for Kids 61)
<https://www.youtube.com/watch?v=QCN893hzueQ>
- **Dit is mijn hand en dat mijn voet** - Elly & Rikkert (Evangelische Liedbundel 428; Op Toonhoogte 489)
<https://www.youtube.com/watch?v=ZwKS0v29wp4>
- Psalm 27
- Psalm 119:53

Luisterlied voor de oudere kinderen:

- **De jongen zonder naam** - Christian Verwoerd
<https://www.youtube.com/watch?v=H1rJgufCjZg>

Achtergrondinformatie voor de leiding

Het thema van deze zondag is: Schittering.

Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet, zodat de mensen zeggen: God is goed!

In het verhaal van vandaag gaat het over Jezus die onderwijs geeft en over een grote groep mensen die luistert en honger krijgt. Jezus geeft hen te eten van het kleine beetje dat de jongen Hem geeft. Vandaag leggen we in het verhaal vooral de nadruk op de jongen die zijn eten deelde. Hij gaf zijn eten weg, zodat God verheerlijkt kon worden (zie ook de kerntekst uit Mat. 5).

Het verhaal van de twee broden en de twee vissen staat zeven keer in de Bijbel. Tweemaal in het evangelie van Matteüs, Marcus en Lucas en eenmaal in het evangelie van Johannes. Dit betekent dat het een heel belangrijk verhaal is.

Het jongetje met zijn twee vissen en zijn vijf broden staat alleen in het Johannesevangelie.

In dit verhaal komen twee bijzondere getallen voor: zeven en twaalf. De vijf broden en twee vissen zijn samen 'zeven'. Dat getal staat in de Bijbel voor iets dat helemaal af of compleet is. De twaalf manden verwijzen naar de twaalf stammen van het volk Israël. Maar ook algemeen naar iets dat compleet is, net als 'zeven'.

Vertelling (4-8 jaar)

“Hé, Justus, ga je ook mee naar het meer? Ik heb gehoord dat Jezus daar weer mooie verhalen gaat vertellen!” “Is goed, even thuis wat eten halen hoor, want ik heb geen zin in honger.” ‘Ach joh, schiet toch op, dat komt heus wel goed!’”

En zo lopen Justus en zijn vrienden samen met nog heel veel mensen naar het meer van Galilea. Daar zien ze Jezus en zijn vrienden die op de berg zitten, samen met al die mensen die in het gras zijn gaan zitten om maar niets te hoeven missen van wat Jezus vertelt. Ze zoeken een plekje zo dicht mogelijk bij Jezus, maar dat valt nog niet mee, want iedereen wil natuurlijk zo dicht mogelijk bij Jezus zitten. En iedereen vergeet de tijd...

Een paar discipelen van Jezus kijken ongerust. Het wordt al laat en straks is er voor de mensen geen tijd meer om op tijd thuis te zijn en eten te kopen. Ook Jezus ziet de grote groep mensen en gaat naar Filippus toe: “Waar kunnen we brood kopen om deze mensen eten te geven?” Filippus kijkt verbaasd: “Eten kopen? Maar Meester, we hebben helemaal niet genoeg geld om voor al deze mensen brood te kopen, er zijn duizenden mensen! Zoveel geld hebben we helemaal niet.”

Dan vraagt Jezus: “Hoeveel eten hebben we?” Andreas, de broer van Petrus, komt er ook bij staan en zegt: ‘Er is hier wel een jongen die vijf stukken gerstebrood en twee vissen bij zich heeft, maar dat is natuurlijk lang niet genoeg.’ Andreas loopt naar Justus toe en vraagt hem of hij zijn eten aan Jezus wil geven. Justus geeft zijn mand aan Jezus en wacht af wat er gaat gebeuren. “Laat de mensen in groepen in het gras gaan zitten”, zegt Jezus.

Dan wordt het heel stil, de mensen kijken allemaal naar Jezus: wat gaat er gebeuren? Jezus pakt een van de broodjes, kijkt naar de hemel en bidt: “Dank U, Vader, voor dit eten”. Dan breekt hij het brood in stukken en geeft het aan zijn discipelen om uit te delen. Justus kijkt met open mond: het lijkt wel of het brood niet op gaat! En ook de mensen kijken vol verwondering naar wat er gebeurt: Jezus blijft maar brood breken en vis in stukjes verdelen. De discipelen lopen af en aan om het eten uit te delen en er is voor iedereen genoeg!

Als de mensen klaar zijn met eten, zegt Jezus: “Haal alles op wat over is, er mag niets weggegooid worden.” Elke discipel komt met een mand vol terug, twaalf manden eten zijn over en er hebben meer dan 5000 mensen gegeten van de vijf broodjes en twee vissen. Wat een wonder!

Zonder honger gaan Justus en zijn vrienden weer naar huis, ze zijn vol van wat er gebeurde. Justus weet: hij speelde vandaag een belangrijke rol, God gebruikte hem en zijn mand met eten om een wonder te doen!

Om over door te praten

- 1) Wat vind je mooi aan het Bijbelverhaal?
- 2) Is er iets in dit verhaal dat je niet snapt?
- 3) Zou jij hetzelfde gedaan hebben als het jongetje in het verhaal? Waarom wel/niet?
- 4) Deel jij wel eens uit van wat je hebt?
- 5) Er was zelfs té veel eten. Wat vind je daarvan?
- 6) Wat leer je van dit Bijbelverhaal en wat kun je ermee als je strak weer thuis bent?

Bijbelles (8-12 jaar)

- Kopieer/print uit de Bijbel de volgende gedeeltes: Matteüs 5:14-16 en Johannes 6:1-13.
- Lees samen deze gedeelten uit de Bijbel.

Opdrachten

- 1) Onderstreep in dit Bijbelgedeelte de zinnen en woorden die je mooi vindt met rood.
- 2) Onderstreep in dit Bijbelgedeelte de zinnen en woorden die je moeilijk vindt of niet begrijpt met blauw.
- 3) Welke tekst of zin spreekt je het meest aan? Onderstreep deze tekst met groen.
- 4) Praat hier met elkaar over.

Gespreksvragen

- 1) De jongen gaf zijn maaltijd aan Jezus en kreeg hierdoor een belangrijke rol in dit verhaal. Wat vind je daarvan? Wat zou jij gedaan hebben?
- 2) Wat zijn goede daden? Is er verschil in iets goeds doen als je gelooft in God of als je niet gelooft?
- 3) Hoe kan jij schitteren/ jouw licht laten schijnen?
- 4) Wat leer je van dit Bijbelverhaal en wat kan je ermee als je strak weer thuis bent?

Verwerking

4-8 jaar: Kleurplaat '5 broden en 2 vissen' (zie volgende pagina)

6-9 jaar: Mandje vouwen

Zie voor een voorbeeld: <https://www.knutselidee.nl/vouwen/bakje.htm> (Wim Frobel).

Knutsel van bruin papier 5 broden en van grijs papier 2 vissen en stop ze in het mandje. Het is ook leuk om van echt brooddeeg broodjes te maken, af te bakken en in het mandje te stoppen.

8-12 jaar: Woordzoeker thema Schittering mét een zin als oplossing (zie laatste pagina)

Laat zo je licht maar schijnen,
bij alles wat je doet,
zodat de mensen zeggen:
God is goed!



